

God Is Soeverein

Een korte, troostrijke serie van drie overdenkingen

Hein de Haan

Indeling van de hoofdstukken:

1e. Introductie

2e. God Doet Waar Hij Zin In Heeft

3e. De Troost Van Gods Soevereiniteit

God is Soeverein 1

Introductie van de studie “God Is Soeverein!”

Traditie of de Schrift

God is soeverein. Als jij nu je Bijbel leest en je stuit op zo'n punt waarin jij en de Bijbel het niet met elkaar eens zijn, dan heeft één van jullie het mis. Wie denk je dat er naast zit? Juist jij dus. Laat je traditie het echte Bijbel lezen niet in de weg staan. Wat de Bijbel telkens opnieuw zegt is dat God soeverein is.

God, de Almachtige

Eén van de primaire karaktereigenschappen van God is door heel de Bijbel heen geopenbaard. Die karaktereigenschap is zelfs één van de Eigennamen van God. Het is God, de Almachtige. God maakt geen missers. Dat weten we omdat God geen zondaar is. Maar waarom maakt God geen missers? Omdat Hij alle macht bezit.

Alle macht

God, de Almachtige. Wat betekent die naam? Dat betekent niet alleen dat Hij macht heeft, maar dat Hij alle macht bezit. Als Hij nu alle macht bezit, hoeveel macht schiet er dan nog ergens anders over? Niets!!!

Geen enkele andere macht naast God

Er kan dus geen andere macht bestaan naast God. Zou dat wel zo zijn dan was er behoorlijk wat chaos in Gods plan. De schepping zou van willekeur aan elkaar hangen. Er zou van alles gebeuren wat niet in de planning van God past. God had in wanhoop moeten uitschreeuwen: 'O nee!!! Dat was de bedoeling niet!!!'

God heeft per definitie al het gezag

God heeft alle macht en als gevolg is er dus geen andere macht. Er is geen aparte macht of een macht dat zich tegen Hem kan opstellen. Hij is almachtig. Al het gezag behoort Hem toe.

Lippendienst

Veel mensen geven lippendienst aan het idee van de almacht van God. Ze zeggen dan: '*God is machtig*'. Ze bidden dan tot Hem. Daarbij hebben ze al een beetje het gevoel zelf wat macht te bezitten. Ze kunnen de Almachtige beïnvloeden. Voor velen stopt het daar niet. Men doet van alles voor de Heer. Daarmee zeggen ze: 'Heer, U bent machtig, maar moet U eens zien wat ik allemaal voor U tot stand breng. Aanschouw mijn macht.' God is Almachtig. De godsdienst denkt macht te hebben om God ergens toe te verplichten. Wij zouden als godsdienstige mensen God dan kunnen vertellen wat Hij moet doen.

We vertellen dan ook nog wat Hij moet doen op basis van wat wij geschikt achten om bij Hem te brengen om Hem daartoe te verplichten.

De macht van het zondaarsgebed

Een goed voorbeeld is het zondaarsgebed met de oproep: '*Maak Jezus je Heer en Redder*'. Wat gebeurt er dan? Nou, dan is Hij het verplicht om ook jouw Heer en Redder te worden. Jij hebt namelijk in jouw eigen wilskracht Hem opdracht gegeven om je Heer en Redder te worden.

Onzin

Echt, dat is kolder. Jij maakt Jezus niet tot Heer. Hij is allang Heer. Jij maakt Hem niet tot Redder. Hij heeft Zelf voor jouw redding gezorgd. Probeer God dus nergens toe te verplichten. '*Maak Jezus tot je Heer en Redder*'. Dat zou betekenen dat jij die macht bezit. Als dat inderdaad zo was, dan is God niet almachtig.

God tot actie verplichten?

Elke keer als jij God weer ergens toe wilt verplichten, dat kan zijn door je gebeden, door je gemeentelijk lidmaatschap, door je goede daden, je kan het overal door doen, elke keer als jij God verplicht dan zeg je feitelijk: *'God ik geloof niet dat U almachtig bent.'*

God Is Soeverein 2

God Doet Waar Hij Zin In Heeft

God alleen

God is soeverein. Laten we nu eens kijken hoe de Bijbel begint.

Genesis 1: 1 In het begin God...

Meer dan dit hoef je niet te weten om het idee van Gods soevereiniteit te begrijpen.

Genesis 1: 1 In het begin God...

Was hier nog iemand anders om het nog even bij na te checken? Wachtte God nog op goedkeuring van wat of wie dan ook? *“Eerst nog even navragen en dan begin Ik”?*

Niemand anders dan God

Nee, God deed het alles precies zoals Hijzelf dat wenste. Er was namelijk niemand anders. Er was niemand bij wie Hij het nog even kon doornemen. Er was niemand die er zijn of haar goedkeuring over uit kon spreken. Er was niemand die Hem bij kon staan. Er was niemand die zei: *‘Nee, je kan het toch beter zo doen’*.

God koos! Niemand anders

De uitverkiezing had toen ook al plaatsgevonden. Jouw keuze voor de Heer heeft daar niets aan veranderd. Hij is het die koos.

Efeze 1: 5 Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,

Hij koos in overeenstemming met het plezier van zijn wil. Hij liet echt geen enkele stem over aan de duivel. Hij liet ook geen enkele stem over aan jou. In plaats daarvan garandeerde Hij Zichzelf dat hij volle bevrediging zou vinden in wat Hij koos om te doen.

God heeft het niet aan ons overgelaten

Genesis 1: 1 In het begin God...

Het allereerste woord dat hierop volgt is dat God schiep. Ook dat was om Zijn welbehagen.

Genesis 1: 1 In het begin schiep God.

God schiep voor Zijn plezier. Hij deed het omdat Hij dat wilde. Hij was het echt niet verplicht om jou te maken. God had echt geen enkele verplichting om jou hier op aarde te zetten.

Gods drijfveer: Liefde

De almachtige God had een drijfveer. Dat was Zijn liefde. Zijn liefde voor Zijn Zoon dat afstraalt op jou en mij. Gods liefde voor jou. Gods liefde voor mij.

De redding van de mensheid heeft één hele belangrijke reden! De verheerlijking van God in Zijn Zoon. God zij dank mogen we onderdeeljes zijn in dat proces.

Hij schiep alles omdat Hij dat wilde! Hij is soeverein.

Hij redt het al omdat Hij het wil. Hij is soeverein.

Iets heel eenvoudigs

We gaan nu met de Bijbelgedeelten beginnen. We hoeven de tekst alleen maar te lezen en ons dan de vraag te stellen: Wat is hier de boodschap?

Het antwoord zal altijd hetzelfde zijn. Het antwoord is: ‘God is soeverein!’ Al die verzen hebben precies diezelfde betekenis. Het geweldige van de waarheid van soevereiniteit is dat het geen idee is dat ergens heel moeilijk weggestopt zit in een vers dat maar moeilijk te begrijpen is.

Dit thema is zo eenvoudig neergezet in de Bijbel dat we alleen maar de Bijbelteksten hoeven te lezen.

God doet waar Hij zin in heeft

Psalm 115: 1-3 Niet ons, o Yahweh, niet ons, maar uw naam geef eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt [alles waar Hij zin in heeft].

Wat doet God? Hij doet waar Hij maar zin in heeft. Wat betekent dit gedeelte? Hij is soeverein. Dat is het enige wat dit betekent. Zie je hoe simpel dit is?

Een afgeronde zaak

Ik hoef aan dit Bijbelgedeelte niet veel exegetisch werk te verrichten om het voor elkaar te krijgen dat het verklaart dat God soeverein is. Zodra je zover bent dat je erkent dat God in de hemel is en doet waar Hij maar zin in heeft, dan is de zaak besloten.

Veel meer Bijbelteksten

Als dit nu het enige vers zou zijn om mee te werken dan had ik nog een aardige klus om de hele Bijbel door de mal van dit ene vers te persen. Maar er zijn er zo verschrikkelijk veel meer.

Psalm 135: 5-6 Ja, ik weet, dat Yahweh groot is, dat onze Adonai boven alle Elohim is. Yahweh doet al wat Hem behaagt [alles waar Hij zin in heeft] in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten;

Nou, daarmee is echt elke plek wel benoemd: Hemel, aarde, in de zee en in de waterdiepte. Op al die plekken doet onze God alles waar Hij maar zin in heeft. Begrijp je de grootsheid hiervan?

Iedereen waardevol

God had plezier om jou en mij te scheppen. God had plezier om jou en mij te redden. Voor God is elk mens ook uitermate waardevol. Hoe waardevol elk mens is bekijken we in het volgende hoofdstuk van deze serie.

De Troost Van Gods Soevereiniteit

God is soeverein

God doet alles waar Hij zin in heeft. Maar Hij had ook plezier om jou en mij te scheppen. God had plezier om jou en mij te redden. Voor God is elk mens namelijk uitermate waardevol.

Een voorbeeld:

Je kan op de rommelmarkt een aardig schilderijtje kopen voor € 100,--. Leuk om in de woonkamer neer te hangen. Op een dag ben je zo gek om het eens mee te nemen naar het AVRO programma 'Tussen Kunst & Kitsch'. Je blijkt een echte Jeroen Bosch op de kop te hebben getikt.

Waardeverhoging

Jouw kunstschatje is plotseling in waarde gestegen van € 100,-- naar € 300.000,--. Wow! Eerst had dat schilderijtje inderdaad de simpele waarde van € 100,--. Nu heeft het plotseling een veel grotere waarde gekregen vanwege de prijs die iemand bereid is ervoor te betalen.

De hoogste prijs is betaald

Nou is de aller- allerhoogste prijs ooit voor de redding van alle mensen betaald. De losprijs om de mensheid vrij te kopen van satan en de dood is betaald. Het was het ongelooflijk kostbare bloed van Gods dierbare Zoon. De hoogste prijs ooit.

Zo kostbaar

Hoe kostbaar ben jij voor God? Onbegrijpelijk kostbaar. De Almachtige deed alles, echt alles tot plezier van Zijn geliefde Zoon. De drijfveer voor alles was Zijn liefde voor Zijn Zoon. De kostbaarste prijs is echter door de Zoon betaald om jou en mij vrij te kopen. Zo kostbaar ben jij voor het hart van de Almachtige, de Soeverein.

Redding is gratis!

Jazeker, maar het was niet voor niets. Het is gratis voor jou en gratis voor mij, maar het kon alleen maar gratis voor ons zijn omdat er die uitermate hoge prijs voor betaald is. Die prijs is betaald door Degene die niemand iets verschuldigd is. Die prijs is betaald door Degene die doet waar Hij plezier in heeft. Die prijs is betaald door Degene die alle macht heeft. Hij, de Soeverein vindt jou zo waardevol.

De loterij

Spreuken 16: 33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van Yahweh.

Bekommert de Almachtige Zich om de loterij? Jazeker, de hele plaatsing daarvan is aan Yahweh.

Daarom werd het lot geworpen nadat Judas zichzelf verhangen had?

Handelingen 1: 26 zij lieten hen loten en het lot viel op Mattias en hij werd gekozen verklaard bij de elf apostelen.

Ze wilden zo uitvogelen wie de twaalfde apostel zou worden. Hoe kunnen ze zoiets schijnbaar willekeurig gebruiken als een loterij? Lucifertjes trekken! Zij wisten dat de hele plaatsing daarvan van de Heer was.

Alles dient Gods doel

Als God echt soeverein is dan dient alles Zijn doel. Dan heeft zelfs lijden een doel. Dit is echt goed nieuws voor ons mensen. Lijden komt, maar het heeft een doel. Moeilijkheden komen.

Problemen komen. Het is maar een onderdeel van het totaalpakket. Als mens is lijden een onderdeel van je levenspakket.

Wil of willekeur?

Als God nu niet soeverein is, als Hij dus niet de controle heeft over echt alles wat er zich afspeelt, als willekeur dus regel is, dan kan je lijden ondergaan zonder dat het een doel heeft. God wist dat het lijden zou komen. Hij was machtig genoeg om het te voorkomen. Hij was echt wel in staat om je voor dat lijden te behoeden. Toch deed Hij het niet.

Een wrede God?

Als God nu niet soeverein is. Als er geen doel achter zat dan zou dit Hem tot een wrede God maken. Dit zou het handelen van God willekeurig maken. Je kan dan dus niet van Hem op aan. Maar nu, God is wel degelijk soeverein.

Doorzien & Begrijpen?

We zullen echt niet altijd Gods doel doorzien en we zullen het ook niet altijd begrijpen. Het zal voor ons echt niet altijd zo logisch zijn. Het is goed dat we weten dat het voor Hem wel logisch is. Ik hou van Gods soevereiniteit omdat het ook een antwoord geeft op dit soort vragen over het lijden.

De tegenstelling

Spreuken 19: 20-21 Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat jullie ten slotte wijs worden. Veel zijn de overleggingen in het hart van de mensen, maar de raad van Yahweh, die zal bestaan.

Hoor je hier de tegenstelling? Wij hebben veel plannen, maar Gods plannen blijven overeind staan. Ik had veel dingen in mijn leven niet zo gepland. De Heer heeft het anders bestuurd.

Je weg begrijpen?

Spreuken 20: 24 Van Yahweh zijn de schreden van een man, maar een mens, hoe zal hij zijn weg doorzien?

Wij doorzien onze eigen weg niet. We moeten het dus gewoon erkennen dat God zelf onze weg wel doorziet. God weet wat je doormaakt en je gaat Hem ter harte. De duurste prijs is voor jou betaald. Zoveel ben je Hem waard. Hij leidt jouw schreden.

Gods soevereiniteit: Jouw toevlucht

God is betrokken in het kleinste onderdeel van je leven. Hij is er altijd, ook als jij Hem niet kunt waarnemen. Je kunt Hem niet voelen. Het lijkt alsof Hij er niet is. Neem dan je toevlucht tot Zijn soevereiniteit. Ga terug tot wat je wel weet, ook als je het punt hebt bereikt dat je het gewoon niet meer weet.

Ik weet genoeg

Ik zit zelf zo vaak op dat punt met al mijn warrige emoties. Teveel pijn, teveel lijden, teveel problemen. Ik weet het dan gewoon niet meer. Het enige antwoord is dat ik gewoon terugga naar de basis. Wat weet ik nog wel? Ik weet dat Hij soeverein is. Zijn soevereiniteit is voldoende om me erdoor heen te dragen.