

Evangelie

Aangaande

Gods Zoon

Basis-Bijbelstudie door Hein de Haan

1. Het evangelie heeft maar één onderwerp: De Zoon
2. Echt Alles Is Vergeven
3. De doop in Christus
4. De Zoon, De Werkelijkheid
5. De Vernietigende Kracht van God
6. Gerechtigheid Gods als de opbouwende kracht van het evangelie
7. Kracht Van God Als Dynamiet
8. Krachtbron Voor Iedereen
9. Geloven, Een Geschenk
10. Simpel Vertrouwen
11. Blijf Staan Op Je Plek. God bekleedt Je
12. Uit Geloof Tot In Geloof
13. Uit Geloof Leven
14. Genade Voor Allen
15. God Spreekt Je Persoonlijk Aan
16. De Drang Van Gods Genade
17. Christus Beter Leren Kennen
18. Zondaren Ontvangen Genade
19. Onthulling Van Gods Gerechtigheid
20. Het Is Volbracht
21. Tot Allen Zonder Onderscheid
22. We zijn verzoend
23. De Zoon Is Opgestaan
24. Opgewekt Tot Onze Rechtvaardiging
25. Abraham, de eerste getuige van gerechtigheid door opstanding van de Zoon
26. David, de tweede getuige van gerechtigheid door opstanding van de Zoon
27. Gerechtvaardigd
28. God Bewijst Zijn Liefde

Het evangelie heeft maar één onderwerp: De Zoon

We beginnen deze studie met na te denken over de werkelijke inhoud van het evangelie, oftewel Gods blijde nieuws. Dat onderwerp ben jij niet, dat ben ik niet, het is ook niet een hoeveelheid regels, die God ons oplegt. Het onderwerp van Gods blijde nieuws is Zijn Zoon.

We beginnen met de vraag: Is echt alles vergeven? Is echt alles nu weggedaan? Is alles wat ik fout doe of wat ik fout gedaan heb of zelfs nog fout zal doen, is dat allemaal nu echt weggedaan? Alles wat ik nu nog fout doe, heeft God daar werkelijk een oplossing voor? Hoe ervaar je de vergeving in je leven? Nee, niet door eigen werk. Het is ook niet door berouwvol geweest, zoals dat nogal eens gezongen wordt. Het lijkt soms alsof men denkt dat hoe meer berouw je wel toont hoe meer je de vergeving wel zal ervaren in je leven.

We Bezitten De Verlossing

Weet je wat echt het enige aandeel van ons aan de vergeving is? Dat is die grote puinhoop, die we van ons leven gemaakt hebben. Dat moest allemaal opgeruimd worden en dat is gebeurd allemaal uitsluitend uit genade en niets dan genade alleen.

Efeze 1: 7 In Hem (Christus Jezus) hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade,

Ja in Christus bezitten we de verlossing, oftewel de redding. Dat betekent dat we de bevrijding bezitten. Wat is nou die verlossing of redding? Dat zegt Paulus er direct achter: de vergeving van de overtredingen. Letterlijk zegt Paulus dat die verlossing inhoudt dat we losgemaakt zijn van die overtredingen. Het woord 'vergeven' hier is letterlijk het woord 'losmaken'. We bezitten dat!

Dood. De Enige Oplossing

Romeinen 5: 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus,

We zijn gerechtvaardigd op grond van geloof. Dat betekent absoluut niet dat God zegt: 'wat jij allemaal fout gedaan hebt, zie ik door de vingers'. Nee, met al onze misleunen, oftewel al onze zonden heeft God ons in de dood gebracht! Jazeker! God bracht ons in dat graf waar we ons einde vinden. We zijn nu dus gestorven met Christus. Dat wil heel letterlijk zeggen dat we dood zijn. Dat is nogal rigouzeus!

2 Corinthiërs 5:15 Wij houden het daarvoor, dat, aangezien één voor allen gestorven is, zij allemaal gestorven zijn;

Als Christus Jezus niet naar deze aarde was gekomen om mij, jou en ons allemaal te redden dan was het logische gevolg van al die verschrikkelijke dingen die ik, jij en wij allemaal doen de dood.

Romeinen 6:23 Het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het leven van de aïon in Christus Jezus, onze Heer.

Zie je dat hier twee verschillende zaken genoemd worden?

De eerste zaak: De zonde, die deelt loon uit, namelijk de dood. Redding in Christus, zoals we dat net zagen, betekent dat één voor allen gestorven is, dus zijn ze allemaal gestorven. Wat is het resultaat daarvan en wat is die tweede zaak, die hier genoemd wordt?

Die tweede zaak is iets wat niet verdiend wordt, maar wat geschonken wordt. Die schenking, oftewel die genadegave komt vanzelfsprekend niet van de zonde, die komt van God. Die schenking is Leven in Christus Jezus.

Het Kenmerk Van Zonde

Bij zonden hoeven we nog helemaal niet aan grote criminele praktijken als bankroven, moorden of verkrachtingen te denken. Heel letterlijk is zonde "doel missen". De relatie met God is verbroken en daarmee missen we ons doel. Binnen die verhoudingen van zonde is kerkgang, als dat is om zelf aan te geven dat je een goed christen bent, net zo ellendig als moorden of verkrachten. Het mist namelijk totaal Gods doel. Daarom is één (Christus Jezus) voor allen gestorven, waardoor nu ook concreet allen gestorven zijn.

Geroepen, Geliefden, Heiligen

We gaan vanuit de Romeinenbrief het één en ander onderzoeken over vergeving.

In het eerste hoofdstuk van deze brief lees je regelmatig over het evangelie. Dat is ook precies de reden waarom Paulus deze brief geschreven heeft. Paulus kende deze gelovigen in Rome niet persoonlijk. Hij heeft nogal wat verschillende benamingen voor hen.

Romeinen 1: 6 - 7 tot welke ook jullie behoren, geroepenen van Jezus Christus aan alle geliefden van God, geroepen heiligen, die te Rome zijn:

Hij noemt hen geroepenen van Jezus Christus, geliefden van God en dan nog eens geroepen heiligen. Dat is toch wel apart dat hij hen zo noemt terwijl hij ze toch niet zo goed kende. Wat hij wel wist was wat hij over hen gehoord had. Daaruit had hij begrepen dat ze de Heer Jezus persoonlijk hadden leren kennen. Wat Paulus echter niet wist was waar ze geestelijk nou eigenlijk stonden. Daarom ging hij deze brief schrijven. Hij ging hen stelselmatig volgens een keurig systeem het hele evangelie uitleggen in deze brief.

Evangelie Van God Aangaande Zijn Zoon

Romeinen 1: 1 - 3 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften aangaande zijn Zoon,

Hier in vers 3 zegt Paulus dat dit evangelie een blij bericht is aangaande Zijn Zoon. In vers 2 noemt hij dit het evangelie van God.

Romeinen 1: 9 God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon,

Hier noemt Paulus dit evangelie het blijde bericht van Zijn Zoon. Het blijde nieuws gaat dus van God uit. Maar wat is nu het onderwerp van dat blijde nieuws? De opname? De bedelingen? De waterdoop? De platte of holle aarde? De plaats van de man of de vrouw? Nee, het is het evangelie aangaande Zijn Zoon.

Wat Het Evangelie Niet Is

Jij zou misschien verwachten dat dit blijde nieuws gaat over jou, hoe het in jouw leven precies hoort te verlopen. Nee, het is echt blij nieuws! Dat blijde nieuws heeft maar één onderwerp en dat is de Zoon. Niet een leer staat centraal en ook niet hoe ik zou moeten leven staat centraal. Centraal staat de Zoon. God wil zo graag dat de Persoon van de Heer Jezus volkomen tot openbaring komt in ons leven. God heeft het niet over het blijde nieuws aangaande Hein de Haan ofvul je eigen naam maar in. Het blijde nieuws betreft maar één Persoon en dat is Zijn Zoon. De vraag is dus welke plannen God heeft met Zijn Zoon. Paulus gaat dat in de Romeinenbrief uitleggen.

Echt Alles Is Vergeven

In het eerste hoofdstuk ontdekten we al dat Paulus het evangelie in de brief aan de Romeinen systematisch gaat uitleggen. Dat blijde nieuws draait maar om één Persoon: Christus Jezus, Gods Zoon.

Alles Vergeven?

De hele vraag waar we mee begonnen waren: Is echt alles vergeven? Is echt alles nu weggedaan? Is alles wat ik fout doe of wat ik fout gedaan heb of zelfs wat ik nog fout ga doen, is dat allemaal nu echt al weggedaan? We zullen merken dat die vragen in de eerste vijf hoofdstukken van de Romeinenbrief allemaal behandeld zullen worden.

Eerst Het Echte Antwoord

Voordat God Zijn plannen met Zijn Zoon in jouw en mijn leven kan uitwerken moeten we eerst klaarkomen met deze vragen. Zolang ik blijf wroeten in mijn eigen pogingen en activiteiten, zolang ik blijf worstelen met al deze vragen, zolang zullen mijn ogen ook niet open staan voor Gods werk om het beeld van Zijn Zoon in mij openbaren. Heel feitelijk ben ik me dan namelijk nog steeds niet bewust dat daar op het kruis een eind gekomen is aan wie ik ben in mijn eigen kracht.

Voorwaardelijke Vergeving?

Maar God stelt toch ook voorwaarden in je leven waardoor Hij daadwerkelijk vergeven kan? Als mijn leven niet in overeenstemming is met Zijn eisen, hoe kan Hij mij dan ooit vergeven? Er staat toch: ‘vergeef ons onze schuld gelijk wij de ander hun schuld vergeven?’

Het Vertekende Beeld

Efeze 4: 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Hier staat heel letterlijk dat God in Christus ons vergeving geschonken heeft. Dat is dus een voldongen feit. Om bij ons onderwerp te blijven ga ik even eraan voorbij dat hier niet het gewone Griekse woord voor “vergeven” gebruikt wordt, dat “losmaken” betekent. Hier wordt het Griekse woord “charizomai” gebruikt, dat nog veel verder gaat en wijst op de volledige doorwerking van Gods genade. Maar we slaan dit even over om het antwoord op al die vragen te kunnen vinden.

Het is een voldongen feit dat God ons nu reeds vergeving geschonken heeft. Punt uit! We lezen deze tekst echter vaak op een bepaalde manier. We hebben vanuit onze eigen insteek onszelf aangeleerd om het zo te lezen: ‘Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en elkaar vergevend, anders kan God jou in Christus geen vergeving schenken’. Zo vertekend lezen we dat inmiddels al. Maar dat staat er niet! Er staat: ‘elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft’. Er is dus allang een werk tot stand gebracht wat helemaal compleet is. Je hebt dus alles al ontvangen. Het totaal pakket van Gods vergeving is jouw deel.

We Bezitten De Verlossing

Efeze 1: 7 En in Hem (Christus Jezus) hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade,

We bezitten die verlossing. Wat is dat? Wat is die verlossing? De vergeving van de overtredingen. Dat bezitten we. We mogen dus zeggen: Dank u wel Heer! Ik voel het misschien niet. Ik ervaar het momenteel misschien helemaal niet. Dat maakt het echter niet minder waar. Als er dus staat dat we de verlossing bezitten dan mag ik datgene wat ik voel, wat ik meemaak, wat ik ervaar, onderwerpen aan het gezag van dat Woord van God.

Onze Bron Voor De Praktijk

Efeze 4: 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Hier zie je dat hetgeen wij dus nu allang reeds bezitten niet slechts als een theorie ergens in ons verstand is opgeborgen, maar dat het een bron wordt waaruit we mogen putten voor onze praktische relatie met elkaar. Het is dus niet zoals wij het heel vaak omdraaien en die praktische relatie met elkaar een voorwaarde wordt voor Gods omgang met ons. Nee, God stelt nooit de activiteit van de mens als voorwaarde om met die mens om te gaan. Vergeving is tot stand gebracht. Punt uit!

Evangelie van Zijn Zoon 3

De doop in Christus

We hebben al heel wat zekerheden langs zien komen. We bezitten de verlossing. We bezitten de vergeving. Dit bezit wordt de bron om uit te putten voor onze praktijk. Maar hoe is dit ons deel geworden?

Christus Met Een Doop Gedoopt

De Heer Jezus was gedreven uit liefde voor jou en mij om die weg naar Golgotha te gaan. Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met ons. Daar zien we Hem in de hof van Gethsemané.

Lukas 12: 50 Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is. Hij roept het daar uit: 'Ik moet met een doop gedoopt worden'. Je hoort Hem dan helemaal niet zeggen dat Hij dat dan wel eventjes zal doen. Nee, Hij roept het uit: 'Hoe beklemd het Mij totdat het volbracht is'. We kennen die kreet toch wel? 'Het Is Volbracht!'

Johannes 19: 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Doop Is Eén Worden Met

Daar in de hof van Gethsemané keek Hij vooruit. Hij zag toen dat Hij Zich volkomen één ging maken met alles wat ik ben, doe, deed en zal doen. Ja, met alles wat jij bent, doet, deed en zal doen. Hij maakte zich één alsof Hijzelf de oorzaak was van die puinhoop in mijn en jouw leven.

Christus Jezus hing daar, maar feitelijk had ik dat mee moeten maken. Dat had jij mee moeten maken. Hij heeft dat vrijwillig op Zich genomen. Dat is dat Hij Zich één maakte in Zijn dood met mij en jou. Daarom riep Hij het uit: 'Ik moet met een doop gedoopt worden en hoe beklemd het Mij'. Hij was gedreven uit liefde voor jou en mij om Zich zo helemaal één te maken met wie wij allemaal in Adam waren.

Doop Zonder Water

Als wij nadenken over een doop zien we al gelijk een diep bassin of een doopfont. Hoe we het ook bekijken, we denken altijd aan water. Waar de Heer het hier over had was echt niet Zijn doop in de Jordaan. Hij zag Zichzelf hier niet naar Johannes de dooper toelopen met de vraag of Hij gedoopt kon worden. Dat was allang gebeurd. Nee, waar Hij naar uitzag was dat Hij Zich één maakte met mij en jou

De Andere Kant

Romeinen 6:8 Aangezien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,

Hier tekent Paulus de andere kant. Hier zijn wij met Christus gestorven. Maar dan gebruikt Paulus precies dezelfde uitdrukking.

Romeinen 6: 3 Of weten jullie niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

We zijn in Christus Jezus gedoopt tot in Zijn dood. Dat betekent dus dat dit mes van deze doop aan twee kanten snijdt. Christus heeft zich één gemaakt met ons, maar daarmee zijn wij gelijk ook één gemaakt met Hem.

2 Corinthiërs 5:15 Wij houden het daarvoor, dat, aangezien één voor allen gestorven is, zij dus allemaal gestorven zijn;

Beste mensen, dit werk van de Heer Jezus is op mij toegepast. Heel persoonlijk. Maar we zien hier in de Schrift dus ook dat het op iedereen is toegepast.

2 Corinthiërs 5:15 Aangezien één voor allen gestorven is, zijn zij dus allemaal gestorven;

Dat is wat Christus in Zijn doop heeft uitgewerkt. We zijn door het werk van Christus Jezus tot in Zijn dood gedoopt. Besefte ik dat? Nee, ik besefte niet wat er toen gebeurde, maar God heeft mij toen één gemaakt met Christus in Zijn dood. God heeft jou toen één gemaakt met Christus in Zijn dood. God heeft iedereen toen één gemaakt met Christus in Zijn dood.

Noodzaak Van Bijbels Onderwijs

Juist omdat we vaak niet beseffen wat er heeft plaats gevonden is er het duidelijke onderwijs vanuit de Schrift. Het Woord van God legt ons uit dat zoals Christus Zich één maakte met jou en mij op het kruis van Golgotha, God ook ons zo één gemaakt heeft met de heerlijke gevolgen van dat werk. God wil iedereen daar heel persoonlijk de ogen voor openen.

Zodra ik me dan ook bewust word dat daar op het kruis mijn ik een einde vond, ontstaat er een basis voor een praktisch geloofsleven. Dan ga ik namelijk ook zien dat ik één geworden ben met de Heer in Zijn opstanding. Christus is niet in de dood gebleven. Ik ben met Christus gestorven maar Wie is er opgestaan in mijn leven?

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Jij leeft niet meer, nee, Christus leeft in jou. Voel of ervaar je het niet? Het is toch een feit omdat Christus dat tot stand heeft gebracht!

De Zoon, De Werkelijkheid

In onze studiereeks over het blijde nieuws, dat altijd maar één onderwerp heeft namelijk Gods Zoon, hebben we inmiddels al aardig wat zekerheden langs zien komen. Vandaag willen we in dit hoofdstuk gaan ontdekken dat er ook maar één echte werkelijkheid is, namelijk: Ook de Zoon van God.

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij is opgestaan uit de dood! Christus is het nieuwe leven. Dat is mijn leven. Hijzelf is mijn en jouw leven!

Geen Oppoetsbeurt

God heeft mijn oude leven niet opgeknapt. Dat oude leven is nog net zo'n puinhoop als dat het daarvoor was. Maar die hele bende heeft God vergeven. Echt alles! Ja, Hij heeft het in de dood gebracht. Dat is nou juist de basis waarop de Zoon van God openbaar kan komen in jouw en mijn leven. Het is het evangelie aangaande Zijn Zoon. Dat is de Persoon waar jij een relatie mee hebt gekregen.

Het Begin Van Het Nieuwe Leven

Alles, ja zelfs de relatie die jij nu met God mag bezitten, alles is het werk van de Zoon. Het is alles genade! Misschien vind je dit wel heel goedkoop. Maar weet je, als je nu allerlei pogingen doet om iets voor God te betekenen, dan schep je er alleen nog maar wat extra zondes bij. Echt, door eigen inspanningen kom je nooit een stap verder.

Dat nieuwe leven is inderdaad enorm duur. Met de dure prijs van het leven van de Heer is alles betaald. Daar mogen we nu uit leven. We mogen zomaar de opgestane en verheerlijkte Heer in de rechterzij van de majesteit in de hoge kennen. Pure genade!

Mijn Leven In Een Hoge Positie

Dat is de manier waarop Paulus in de brief aan Efeze de Zoon tekent. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij is daar in een plaats van heerschappij gaan zitten.

En wat blijkt nu? Ik ben één gemaakt ben met die opgestane Heer, ook al voel ik het niet. Jij bent één gemaakt ben met die opgestane Heer, ook al voel jij het niet. Dat is nou de werkelijkheid, die jij in Christus gewoon bezit in een positie ver boven alle geestelijke machten en krachten. Ja, de Zoon is ons leven.

De Zoon van God is mijn leven. Dat is niet zomaar een evangelische uitdrukking. Het betekent niet dat ik zeg: 'de Heer Jezus is mijn leven' terwijl ik onderhand gewoon verder ga met mijn eigen pogingen voor God. Als ik me werkelijk bewust ben dat de Heer Jezus als de opgestane Heer mijn leven is, dan wil dat zeggen dat ik er nu rekening mee houd dat Hij dat leven nu ook uitwerkt in mij. Dat is nou de betekenis van geloven. Geloven is heel simpel vertrouwen. Dat betekent dus dat je vertrouwt dat Hij waarmaakt wat Hij in Zijn Woord zegt. Vertrouwen we dat, dan zeggen we heel simpel: 'Ga Uw gang maar'.

Consequentie Van Die Hoge Positie

Efeze 4: 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Vandaar dat hier niet staat dat we elkaar moeten vergeven opdat God ons misschien ook nog vergeven zal. Nee, er staat heel nadrukkelijk 'omdat' of 'zoals'. De basis is dus dat God in Christus ons vergeving heeft geschonken.

Colosse 3: 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doen ook jullie net zo.

Hier zegt Paulus hetzelfde, maar toch weer enigszins anders. Hier zie je dat er staat 'gelijk ook de Heer u vergeven heeft'. We staan hier dus op precies dezelfde basis voor onze praktische wandel. De ander verdragen kan ik helemaal niet. Laten we nou gewoon eerlijk zijn en niet denken dat we dit van nature wel kunnen. Vroeger, voordat ik de Heer kende, kon ik het niet en nog steeds kan ik het zelf nog helemaal niet. Het blijde nieuws is dat de Heer het wel kan. Vandaar dat de Heer zelf opnieuw hier als enige bron wordt genoemd: 'gelijk ook de Heer u vergeven heeft'.

Geen Enkele Reden Meer Elkaar Te Oordelen

Het is zowel bij de brief aan Efeze als de brief aan Colosse niet aan het begin dat Paulus dit vermeldt. Lees maar eens wat hiervoor staat.

Colosse 2: 16 - 17 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.

Over zaken als eten en drinken beoordelen we elkaar niet meer. Nou, dat was in de praktijk wel even anders. Dat waren zaken die deze gelovigen in Colosse echt uit elkaar konden drijven. De één vond namelijk dat je iets bepaalds gewoon kon eten terwijl de ander daar enorme veel moeite mee had. Dat probleem kennen we eigenlijk nog steeds wel. Maar laat niemand je hierover oordelen. Trouwens denk eens na over die feestdagen, nieuwe maan of een sabbat. Zondagsrust en dergelijke. Denkend vanuit de werkelijkheid, namelijk Christus als ons Leven, dan oordeelt niemand daarover. Tjonge, en toch gebeurt het. Waarom? Omdat we in praktisch opzicht die hoge positie in de Zoon vergeten zijn.

De Werkelijkheid

Paulus zegt dan dat het alleen maar schaduwen zijn. Al die dingen waar we als gelovigen elkaar over in de haren kunnen vliegen zijn niet eens de werkelijkheid. Sta eens even stil bij al die verschillen, die wij als gelovigen als een goede reden zien om niet met elkaar op te trekken. Het is niet de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is Christus. In de NBG vertaling hebben ze er zonder enige reden in de grondtekst het woordje 'van' tussen geplaatst. Nee, de werkelijkheid is niet "van Christus", maar de werkelijk is Christus.

Heb je daar een hele maaltijd voor je neus staan en ben je met je medegelovigen daar eens heftig over aan het debatteren of je hebt bepaalde andere dingen wat wel of niet zou kunnen of mogen als gelovige en dan komt daar een Paulus die het een tijdje heeft aangehoord en die zegt dan: 'Ach joh, de werkelijkheid is Christus'. Je zou dan toch haast denken dat die persoon wel overgeestelijk moet zijn. Uiteindelijk kan jij dat vlees, die aardappelen en die groente zo aanwijzen. Je proeft het en je ruikt het. Al je zintuigen laten je weten dat zo'n maaltijd de werkelijkheid is. Maar nee, de werkelijkheid is Christus. Daarvoor moet in ons denken de knop echt even om. Gelukkig hebben we het denken van Christus, anders zouden we in elk geval dat "denken" (dat omzetten van die knop) nog in eigen kracht gaan uitproberen.

Wat Is Je Echte Leven?

Colosse 3: 3 Want je bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.

Waar is jouw leven dus? Met Christus verborgen in God. Je werkelijke leven is dus niet hier, maar in de bovenhemelse. Zo tekent Paulus ons leven ook in de brief aan Efeze. Dat is dus de werkelijkheid. Ons handelen mag nu dus overeenstemmen met de plek die we in Christus innemen. We hebben vergeving ontvangen. Dat is wat Paulus in de hele brief aan de Romeinen uitwerkt. Daarmee zij we weer terug bij ons uitgangspunt: de brief aan de Romeinen.

Die draad pakken we in het vervolg van onze studiereeks weer op.

De Vernietigende Kracht van God

We zitten nu midden in het onderzoek van de brief aan de Romeinen, waar we weer mee verder gaan.

Romeinen 1: 1 Paulus, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God,

Romeinen 1: 3 aangaande zijn Zoon,

Romeinen 1: 9 God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon

Paulus wil het in deze brief hebben over het evangelie van God, dat is het evangelie aangaande Zijn Zoon en dan wordt het ook nog eens het evangelie van Zijn Zoon genoemd.

Ik wil jullie nu eerst een globaal overzicht geven van wat we in deze studiereeks verder willen uitdiepen.

Het Evangelie. Een Kracht van God

Romeinen 1: 14 - 17 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar.

Vandaar mijn bereidheid om ook jullie in Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot in redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Hier hebben we de kern van de brief te pakken. Paulus geeft hier zijn gedrevenheid weer waarom hij dit evangelie van God, aangaande Zijn Zoon, van Zijn Zoon, bekend maakt. Dat evangelie is een kracht. Dat betekent dat op alles wat hoort bij ons oude leven een kracht van God gaat werken.

Een Vernietigende En Opbouwende Kracht

Dat leven van ons wat altijd zelf iets wil presteren staat misschien wel als een rots in de branding. Het lijkt gewoon niet te kunnen wankelen. Maar Gods kracht gaat aan de slag op die rots van eigen prestatie. Je zou het in dat verband wel een vernietigende kracht kunnen noemen. Maar Gods kracht is aan de andere kant ook een geweldige opbouwende kracht in jouw leven. Het doel is dat alleen de Zoon van God in jouw en mijn leven openbaar komt. Daartoe dient die kracht van God.

Datgene wat afgebroken wordt door die kracht van God in het evangelie van Gods Zoon wordt getekend in de eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Romeinen. In die hoofdstukken wordt die rots van eigen prestatie voor de aandacht gebracht.

De Niet Joden - Plaatje Van De Huidige Maatschappij

In het eerste hoofdstuk vanaf vers 18 tot aan het eind van het hoofdstuk tekent Paulus de verdorvenheid van de hele heidenwereld, oftewel alle mensen die niet tot het volk Israël behoren. Je zou het zo op de huidige maatschappij kunnen plakken. Paulus toont in die verzen aan hoe ernstig vervallen die maatschappij is geworden. Je hoeft trouwens alleen maar even de televisie aan te zetten en je ziet een bevestiging van dat plaatje. De kracht van God, die het kenmerk is van het evangelie van Gods Zoon laat niets heel van die hele vervallen maatschappij.

De Zogenaamde Moreel Hoogstaande Mens

Daar zit je achter het schermje en o ja hoor, daar rolt het eerste oordeel uit je mond: 'Mensen, dit kan toch niet meer! Wat een verdorvenheid! Nee, daar staan wij ver boven. Die mensen moesten nu maar eens aangepakt worden!' O, o, o, wat zijn wij toch keurig nette mensen naar ons eigen oordeel en dus veroordelen we de ander vanuit onze zogenaamde hoogstaande morele waarden.

Paulus staat naast je en draait zich in hoofdstuk 2 vers 1 om naar jou met je keurig nette morele oordeel en zegt tegen jou:

Romeinen 2: 1 Daarom ben jij, o mens, wie jij ook bent, niet te verontschuldigen, wanneer jij oordeelt. Want waarin jij een ander oordeelt, veroordeelt jij jezelf; want jij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

Die keurig nette mens met al zijn morele oordeeltjes komt in dit tweede hoofdstuk voluit voor het voetlicht. Ook daar wordt die kracht van het evangelie van Gods Zoon toegepast op de zogenaamde moreel hoogstaande mens. Die kracht laat niets heel van die mens.

De Jood - Plaatje Van De Christenheid

Dan heb je ook nog een derde groep die zeggen: 'Het is toch logisch dat die mensen allemaal de mist ingaan?' Daar komen ze aanzetten met hun dikke Bijbel onder de arm, hun stevige Staten Vertaling, en ze zeggen: 'Logisch, ze hebben het Woord van God ook niet. Wij hebben het Woord van God! Wij zijn christelijk! Daar zijn wij mee opgevoed!' Ook die groep wordt door Paulus aangesproken.

Romeinen 2: 17 - 23 Als jullie je dan Joden laten noemen, steunen op de wet, je beroemen op God, Zijn wil kennen, weten te onderscheiden waarop het aankomt, omdat jullie onderricht in de wet genieten, en je overtuigd houden, dat jullie een leidsman van blinden zijn, een licht voor hen, die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, omdat jullie in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid bezitten, hoe zit dat dan bij jullie, die een ander onderwijzen, onderwijzen jullie jezelf niet? Jullie, die prediken, dat men niet stelen mag, stelen jullie? Die overspel verbieden, bedrijven jullie overspel? Die gruwen van de afgoden, plegen jullie tempelroof? Die je op de wet beroemen, onteren jullie God door jullie overtreden van de wet?

Voorop staat dat we dit natuurlijk in de eerste plaats letterlijk moeten opvatten. Tegenover de heidenen (de niet joden) staat het volk Israël (de joden). Dat is de indeling, die nog voluit werkte in die tijd van het aanbod van het nieuwe verbond, maar die nu binnen het lichaam van Christus is weggevallen.

Deze indeling van Jood en heiden kan je echter ook prima toepassen op de christenheid. Als jij dan zo steunt op jouw goede kennis van de Bijbel. Je beroemt je op God en je vindt dat jij Gods wil kent. Je weet alles zo precies te onderscheiden. Ja, jij hebt het onderwijs van de Bijbel. Je denkt zelfs dat jij echt een goede gids voor blinden bent. Jij bent een licht in deze duisternis. Ja, ook bij deze groep komt die kracht van God, die het kenmerk is van het evangelie van Gods Zoon. Wat doet die kracht Gods? Ook bij deze derde groep is die kracht van God van het evangelie een compleet vernietigende kracht op al die geweldige prestaties van de mens.

Er blijft niets over van de mens in Adam. De door en door verdorven maatschappij, de zogenaamde morele mens en de godsdienstige mens. De kracht van het evangelie laat er niets van heel. Hoezo laat die daar niks van heel? Omdat die mens in Adam met Christus gestorven is en daardoor dus nu feitelijk dood is. Het leven is nu in Christus!

2 Corinthiërs 5:15 We houden het ervoor dat, aangezien één voor allen gestorven is, zij dus allemaal gestorven zijn;

In het volgende hoofdstuk bekijken we de andere kant van die kracht van het evangelie.

Gerechtigheid Gods als de opbouwende kracht van het evangelie

Paulus somt in de eerste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief de verschillende groepen in de samenleving op. Eerst krijg je de door en door zondige mens. Daarna komt die moreel hoogstaande mens, waar je toch respect voor dient te hebben? Je mag toch verwachten dat die net een treetje hoger staan? Nee, Paulus tekent dat zij feitelijk op hetzelfde niveau staan. Dan komen die Bijbel dragers, de derde groep. Ook daar blijft niets van al hun goede inspanningen over als het belicht wordt door het evangelie van de Zoon, die kracht van God. Alle inspanningen van de mens hebben totaal geen zin, het is volkomen nutteloos als we voor God staan. Hoe zit dat dan? Waar komt dat door?

De Mens Schiet Tekort

Romeinen 3: 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Ieder derft, oftewel komt tekort aan, de heerlijkheid van God. Er is dus helemaal geen enkel onderscheid. Wij maken in onze maatschappij wel dit soort onderscheiden, maar voor God staan we allemaal op hetzelfde niveau. We komen tekort aan de heerlijkheid of de eer van God. God zoekt in jouw en mijn leven Zijn eer en dan blijkt dat we er allemaal aan tekort komen. Als we in de Romeinenbrief eenmaal op dat punt zijn aangeland komt er die andere kant van die kracht van God in het evangelie van Gods Zoon naar voren.

Romeinen 3: 21 - 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, dat doordringt tot in alle mensen, en nu al komt over allen die geloven; want er is geen onderscheid.

De Gerechtigheid Van God

Plotseling weerklinkt deze uitdrukking hier tussen alles betreffende het evangelie van Gods Zoon. Het lijkt alsof iedereen hier wel een doodgrievige voorstelling van heeft. Hoor jij ook bij die grote ontelbare schare die huiveren en rillen bij de bovenstaande uitdrukking: Gods gerechtigheid?

Welke voorstelling heb jij bij Gods gerechtigheid?

Je ziet de sadistisch hulpjes van de kosmische Rechter van het hele Universum al de martelwerktuigen klaarzetten. Handenwringend staat de Rechter zelf zich al te verkneukelen in Zijn goddelijke rechtszaal. Hij zet zich neer op de rechterstoel met de voorzittershamer al in de aanslag. Eén kreet staat al als gegrift in zijn hele denken:

SCHULDIG !!!!!!!

Staat Gods gerechtigheid garant voor het allergrootste onrecht dat ooit over deze wereld zal worden uitgestort? Ik verklap maar gelijk dat wat het Woord van God betreft het antwoord hierop een definitief "NEE!!!!" is. Maar het is een "JA" volgens de officiële christelijke geloofsbelijdenis. Mensen die nog nooit van de Heer gehoord hebben en dus nooit een beslissing voor de Heer genomen hebben zullen tot in alle toekomstige tijdperken (volgens die kerkleer) door God gemarteld worden vanwege hun ongeloof.

Gods gerechtigheid.

In de christenheid een afgrijselijk iets waar men maar liever niet over nadenkt. Wij hebben zelf tientallen jaren in Gouda gewoond, een bolwerk van christelijke orthodoxie. Mensen die wij herkenden als echte oprechte gelovigen beleden daar nog dagelijks brandhout voor de hel te zijn vanwege deze gerechtigheid van God.

Tussen haakjes zeg ik nog maar eventjes dat die hel een uit de duim gezogen fictie van de kerk is, waar geen enkele Bijbelse grond voor is aan te dragen. Toch is voor het orthodoxe christendom die verzonnen plaats hun uiteindelijke eindbestemming juist dankzij deze leer over de gerechtigheid van God.

"God is zo rechtvaardig! Hij kan geen zonde door de vingers zien! Geen enkele. Ieder heeft wel iets, dus de hel is een rechtvaardig verdiende eindbestemming." De logica van christelijke orthodoxie.

Veel atheïsten daar in Gouda waren ooit zulke orthodoxe christenen. Terecht hebben ze afstand genomen van deze gruwelijke god. Met evangelisatie ben ik velen van hen tegengekomen. Ze staan niet open voor het evangelie. Wie kan dat hen kwalijk nemen? Zou God het hen dan kwalijk nemen omdat zij niet met die afgod van het orthodoxe christendom konden leven?

Gods gerechtigheid.

We hebben lang genoeg stilgestaan bij de voorstelling van het orthodoxe wangedrocht. Nu gaan we naar de Bijbel. Gods gerechtigheid blijkt dan juist integendeel een aspect te zijn van Zijn overvloeiende rijkdommen van genade!

Zacharia 7: 9 zo zegt Yahweh Zebaoth: spreekt gerechtigheid: bewijst elkaar liefde en barmhartigheid; Hoe werkt gerechtigheid dus? Door liefde en barmhartigheid te bewijzen. Dat is toch wel heel simpel, nietwaar? In het algemeen openbaart gerechtigheid zich in liefde en barmhartigheid. 'Ja', zegt men dan, 'maar hier staat niet dat dit de gerechtigheid van God is!'

Jesaja 30: 18 Yahweh verlangt ernaar om jullie genadig te zijn. Daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over jullie te ontfermen, want Yahweh is een God van gerechtigheid; volmaakt gelukkig zijn allen die op Hem wachten.

Hier hebben we Gods gerechtigheid, oftewel de gerechtigheid van Yahweh. Hoe openbaart die gerechtigheid van God zich nu? God heeft doorlopend een intens verlangen om maar Zijn genade te bewijzen. Daarom staat Hij op en ontfermt Hij Zich.

In de orthodoxie wacht men op de Heer omdat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Daarbij heeft men dan dat plaatje van een gruwelijke martelgang voor de overgrote meerderheid. Deze tekst eindigt ook met mensen die op Hem wachten. Die worden volmaakt gelukkig genoemd. Waarom? Omdat Gods gerechtigheid zich uit in overvloeiende genade en in ontferming.

Gods gerechtigheid komt openbaar in de vergeving van de zonden.

Gods gerechtigheid komt openbaar in dat Hij ons rechtvaardig verklaard.

Gods gerechtigheid komt openbaar in Christus als het nieuwe leven in ons.

Gods gerechtigheid komt openbaar in Zijn heilig leven door ons heen.

Gods gerechtigheid komt openbaar doordat Hij komt met lof voor iedereen, echt iedereen!

1 Corinthe 4:5 De Heer komt, dan zal aan elk Zijn lof geworden van God.

De Gerechtigheid Van God Komt Openbaar

Romeinen 3: 21 - 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, dat doordringt tot in alle mensen, en nu al komt over allen die geloven; want er is geen onderscheid.

Gods gerechtigheid is onze solide basis

De vergeving is gegrond op Zijn rechtvaardigheid, Zijn gerechtigheid. Dat is grandioos! Dat betekent voor de gelovige van nu dat hij/zij nu al de rijke positie in Christus mag genieten, die door Christus zelf verworven is. Daar is God rechtvaardig in. Natuurlijk is het ook Zijn liefde die Hem dreef. Maar wanneer hier alleen maar gestaan had dat Gods liefde openbaar is gekomen dan hadden we niet die solide basis gehad. God heeft hierin Zijn rechtvaardigheid bewezen. We kunnen nu dus zonder meer stellen dat God zelfs onrechtvaardig zou zijn als Hij ons nu nog in Adam zou zien. Het was namelijk het geloof van Jezus Christus zelf dat die gerechtigheid van God openbaar gemaakt heeft. We zijn helemaal één gemaakt met Christus op het kruis van Golgotha. Dat is het heerlijke van het werk (het geloof) van de Heer.

Veel En Veel Meer

Daarna tekent Paulus nog diverse voorbeelden uit het leven van Abraham en David dat de vergeving totaal vaststaat op grond van het werk van de Heer Jezus. Die prachtige voorbeelden monden uit in hoofdstuk vijf waar Paulus, als het ware, het liedje 'Overvloeiend' gaat zingen. Ja, vergeving is slechts de start. Er is echt veel en veel meer.

Kracht Van God Als Dynamiet

De voorgaande dagen zagen we hier op Facebook de vernietigende en de opbouwende kracht van God in het evangelie van Zijn Zoon. We gaan vandaag nog wat verder in op die dynamische kracht.

Romeinen 1: 14 - 17 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook jullie in Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

De Inhoud Van De Brief

Met dit gedeelte zijn we midden in het hart van de brief aan de Romeinen terecht gekomen. Dit is maar een kort gedeelte in de Bijbel, maar het is het gedeelte waar het meeste instaat over de inhoud van het evangelie van Gods Zoon.

Het Onderwerp: De Zoon

We hebben vergeving ontvangen. Dat is wat Paulus in deze brief als het evangelie van God aan ons doorgeeft. Zoals we al gelezen hebben zegt Paulus dan dat dit evangelie gaat over Gods Zoon, of zoals Paulus het zegt: 'Aangaande Zijn Zoon'. Het onderwerp van dit blijde nieuws is dus geen leerstelling of een kerkelijk dogma. Nee, het onderwerp is een Persoon. We zijn verbonden met een levende en opgestane Heer, hoe we daar ook tegenover staan. Het is namelijk allemaal het werk van Gods genade. Als we echter ook inderdaad ons vertrouwen op die Heer hebben gesteld, dan genieten we daar nu ook al van.

Blij Nieuws Werkt Iets Uit

In het gedeelte dat we nu voor de aandacht hebben zien we wat dat blijde nieuws uitwerkt in ons leven. In een notendop geeft Paulus hier al de hele inhoud van de brief bloot. In een paar zinnen verklaart hij al gelijk wat hij van plan is neer te schrijven in deze brief.

Kracht Gods - Dunamis

In vers 16 zegt hij dat het evangelie een kracht van God is. Letterlijk staat daar in het Grieks het woordje 'dunamis'. Het evangelie is dus een 'dunamis' van God. In ons Nederlands taalgebruik kennen we dit woord ook. Wij hebben namelijk veel woorden in het Nederlands die van dit Griekse woord 'dunamis' zijn afgeleid.

Dynamiet - Vernietigend

Zo is ons woord 'dynamiet' hiervan afgeleid. Het evangelie kan je dus het dynamiet van God noemen. Nou, je kan beter niet gaan spelen met dynamiet. Als je dat doet gaat je hele huis eraan. Dat is niet de bedoeling lijkt me zo. Hieraan zie je gelijk dat die kracht een vernietigende uitwerking heeft als je dat dynamiet gaat gebruiken. Zo is het ook in het leven van een gelovige.

Eigen Kracht - Zinloos

Wanneer we in onze eigen kracht actief zijn door te proberen voor onze medemens aardig of vriendelijk te zijn, dan zullen we er vroeg of laat achter komen dat het niet lukt. Wij staan nu eenmaal als de mens in Adam met de rug naar God toe. Ons leven wordt gekenmerkt door een onafhankelijke houding ten opzichte van God, of we nou godsdienstig zijn of juist helemaal niet. Wij willen onze eigen weg gaan. Dat is wat de Bijbel bedoelt met de term zondaren. We zijn als mensen in Adam vijanden van God, mensen die helemaal geen rekening houden met God.

Het merendeel van de mensen wil natuurlijk wel positief in het leven staan. Ze tonen medemenselijkheid of naastenliefde. Er zijn filosofieën en theorieën waar het maatschappelijk leven op gebouwd wordt. Voor elk mens is de insteek natuurlijk weer verschillend. Het kenmerk is echter dat ons leven als mens in Adam gescheiden is van God. Zo'n leven mist dus feitelijk zijn doel. Vroeg of laat kom je er dan achter dat je bestaan in Adam op niets uitloopt. Het heeft geen zin.

Wat Is De Oplossing?

Is de oplossing dan dat we ons leven aan God voorleggen voor een onderhoudsbeurt? Mag Hij dan kijken wat er nog wel deugt? Mag Hij kijken wat er in ons leven nog opgelapt moet worden? Mag Hij kijken wat

er nog verbeterd kan worden? Mag Hij ook onderdelen verwisselen omdat het niet meer functioneert? Laten we God toe in ons leven om ons op te knappen, zoals bijvoorbeeld door een keuze voor God te maken of door Hem in ons leven binnen te vragen? Is dat zoals God met ons omgaat? Nee, God grijpt zelf radicaal in. Dat oude leven in Adam is op het kruis de dood ingegaan en Christus is opgestaan, oftewel ons leven ging op de schroothoop en daar kwam een nieuw leven voor in de plaats.

Radicale Vernieuwing

2 Corinthe 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

De uitdrukking 'het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden' is kenmerkend voor de boodschap van Paulus. Het oude, dat is Hein (of jouw naam) als mens in Adam. Het nieuwe, dat is Hein (of jouw naam) in Christus. God lapt ons leven niet op. Hij doet integendeel ons oude leven in de dood. Het heerlijke is dat dit sterven 2.000 jaar geleden al heeft plaats gevonden op het kruis. Daar is mijn 'Ik' tot een eind gekomen. Had mijn "Ik" in Adam daar toen voor gekozen? Nee, in mijn beleving was er zelfs nog geen Hein, die dus een keuze kon maken. God heeft dit puur in Christus volbracht. Dat is de kracht van het evangelie!

Dunamis - Dynamiet

Gods aanpak is prima te vergelijken met hoe je met een huis dat geen goed fundament heeft omgaat. Dat huis zakt langzaam maar helemal in elkaar. Zo'n huis biedt helemal geen geborgenheid meer voor mij. Je komt tot de conclusie dat je een nieuw huis moet aanleggen. Dan stop je een paar staven dynamiet onder dat oude huis. Met één grote knal klapt dat huis in elkaar. Dat is 'dunamis'. God grijpt radicaal in. Het evangelie aangaande Zijn Zoon is een kracht van God.

Krachtbron Voor Iedereen

In het vorige hoofdstuk bekeken we het evangelie aangaande Gods Zoon als het dynamiet dat niets heel laat van ons mens zijn in Adam. Al onze prestaties, al onze goed bedoelde godsdienstige activiteit in Adam, het is allemaal op het kruis tot een eind gekomen. Vandaag bekijken we opnieuw de dynamiek, maar dan als krachtbron, het Leven dat we nu in Christus bezitten.

Romeinen 1: 14 - 17 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook aan jullie te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Het blijde nieuws van God aangaande Zijn Zoon is een kracht van God. We zagen al dat deze 'dunamis' werkt als dynamiet onder het oude leven. Het oude leven wordt niet opgelapt, maar compleet beëindigd. Maar die kracht van God werkt nog veel verder door. Daar gaan we nu naar kijken.

Dunamis - Dynamo

Er is ook een ander woord in onze Nederlandse taal, dat afgeleid is van ditzelfde Griekse woord 'dunamis'. Als je een fietstocht gaat maken in het donker dan heb je licht nodig. Daarvoor heb je een dynamo op je fiets. Dat is de krachtbron voor het licht op je fiets. Zo is er ook in ons leven een krachtbron gekomen in de Persoon van de Heer Jezus.

Galaten 2:20 ik leef; maar dat ben ik niet meer, maar Christus leeft in mij;

Colossenzen 2:13 God heeft jullie met Christus levend gemaakt,

Colossenzen 3:3 Jouw leven is verborgen met Christus in God.

Colossenzen 3:4 Christus, Die ons leven is,

Dankzij het werk van de opgestane Heer hebben we een krachtbron in ons leven gekregen. De opgestane en verheerlijkte Heer is nu ons Leven en dat werkt Hij nu ook in ons uit. Die krachtbron, die dynamiek, noemen we Gods overvloeiende rijkdommen van genade.

De Krachtbron Voor Ieder

Dat blijde nieuws aangaande Zijn Zoon is een kracht van God tot redding. Dat woordje 'tot' is eigenlijk 'tot in'. Het evangelie is dus een kracht tot in jouw persoonlijke redding.

Die krachtbron is voor iedereen die gelooft. Het evangelie is tevens de kracht tot in de redding van iedereen. God schenkt dat geloof namelijk. Je hoeft je dus niet af te vragen of je buurman of buurvrouw er wel bij zou horen. Het is voor een ieder. De reikwijdte van het blijde nieuws aangaande Gods Zoon, dat een kracht van God is tot in de redding, dat strekt zich uit tot in elk mens.

Achtergrond Maakt Geen Verschil

Het maakt dus helemaal niet uit of iemand een christelijke of geen christelijke opvoeding heeft gehad. Het maakt dus totaal geen verschil of iemand er alles van af weet. Het doet er dus niet toe of dat zo'n persoon met zijn oren staat te klapperen als hij ook maar over de naam van Jezus hoort. Het maakt dus allemaal totaal niets uit omdat het de kracht van God is die mensen redt en dat die doorgaat tot in elk mens. Dat is toch grandioos! Wel of niet kerkelijk ingewijd zijn heeft daarin dan ook geen enkele invloed.

God Wil Echt Niemand Verloren Laten Gaan

1 Timotheus 2: 4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkenning der waarheid komen.

Nee, God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen gered worden. Dan kan je al je familieleden en kennissen in je gedachten nemen. God wil niet dat deze mensen verloren gaan. Maar dan komt dat grote alternatief: Hij wil dat ze gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Wat God wil, dat gebeurt ook, anders was Hij opgehouden God te zijn. Zo simpel is het.

De kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft.

De tegenwerpingen tegen dit plan van God ken ik maar al te goed omdat ikzelf die tegenwerpingen tientallen jaren heb aangedragen. "Je moet wel geloven!" Daar zeg ik dan ook, samen met Gods Woord natuurlijk, van harte "Amen" op. Geloven is een voorwaarde. Zoals Israël momenteel in haar ongelovige

staat in de Schrift getekend wordt als Jacob (de hielenlichter) omdat er zonder geloof geen sprake kan zijn van de ware strijder Gods (Israël), zo is er ook geen werkelijk genot van het volbrachte werk, waar er geen geloof is. Maar evenals God dat hele volk Israël geloof zal schenken wanneer Hij voor hen verschijnt, zo is ook voor ons geloof een cadeau, dat we van God ontvangen, zoals Paulus het ontving op de weg naar Damascus. Alles is genade, ook het geloof dat Gods schenkt.

Geen Voorkeursbehandeling

Het evangelie is een kracht van God dat al het oude radicaal wegdoet en daarvoor in de plaats jou een compleet nieuw leven geeft. Dat nieuwe leven gaat als een bron binnen in je werken. Dat blijde nieuws is een kracht van God tot in redding. Dat blijde nieuws gaat uit naar de hele wereld, alle mensen, niemand uitgezonderd. God heeft geen voorkeur. God kijkt niet eerst of iemand het er aardig van af heeft gebracht. Hij kijkt ook niet of iemand in zekere zin rekening met Hem houdt. Hij kijkt zelfs niet of je het juiste zondaarsgebed gebeden hebt. Hij let er echt niet op of je zondag naar de kerk gaat. Hij geeft je beslist daardoor niet een voorkeursbehandeling. God heeft geen voorkeur!

De mens in Adam houdt geen rekening met God

Geen rekening met God houden is in Gods Woord niet beperkt tot een atheïstisch denkkader. Mensen, die in hun eigen kracht en mogelijkheden bij de zondaarsbank knielen en dagelijks bidden en geestelijk strijden terwijl er geen vertrouwen is dat die kracht van God hen allang in de dood gebracht heeft en dat er geen vertrouwen is dat die kracht van God nu Christus in hen uitwerkt, die mensen handelen en doen nog in alles als mensen in Adam, dus in ongeloof. Dat is in letterlijke zin: Het geen rekening houden met God.

Wat is zonde?

Het maakt toch echt niet uit of mensen in een vrome houding praktisch gezien geen rekening met God houden of dat mensen in de goot liggen en geen rekening met God houden in hun praktisch leven. In praktische zin houden ze beiden geen rekening met God en dat is heel simpelweg zonde. Eigenlijk is zonde het enige wat we God kunnen aanbieden. Ook daar heeft God geen enkele voorkeur.

Gods Enige Voorkeur: Zijn Zoon

Weet je aan Wie God Zijn voorkeur geeft? Dat is Zijn Zoon. Het evangelie is aangaande Zijn Zoon. Het onderwerp van het blijde nieuws is Zijn Zoon. Het is Jezus Christus. God volvoert Zijn plannen in Zijn Zoon. God wil Zijn Zoon Jezus Christus in jou en mij tot openbaring brengen. Daartoe was het kruis van Golgotha. Daar is een eind gekomen aan jouw en mijn ik in Adam. Daar was de start van jouw en mijn ik in Christus. Hij is nu ons Leven! Vanuit Hem leven we nu elk moment van de dag. Dat noemen we dan Gods overvloeiende rijkdommen van Zijn genade!

Geloven, Een Geschenk

We springen in dit hoofdstuk over het evangelie aangaande de Zoon van God bovenop een onderwerp dat we in hoofdstuk 8 al enigszins hebben aangetipt en dat door veel gelovigen als erg riskant wordt ervaren, namelijk ons geloof.

Romeinen 1: 14 - 17 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Voorwaardelijk/Onvoorwaardelijk - Riskant

Iedereen lijkt dit onderwerp van “geloven” wel erg riskant te vinden.

Zij, die altijd strijden voor de noodzaak om zelf een keuze te maken vinden het riskant omdat Gods Woord de redding onvoorwaardelijk voorstelt.

Zij die altijd strijden voor de onvoorwaardelijke boodschap van Gods genade vinden het riskant omdat Gods Woord zo duidelijk over “geloven” en “niet geloven” spreekt.

We gaan een Bijbelgedeelte bekijken waar beide groepen van griezelen om dat in zijn geheel te lezen juist vanwege dat riskante.

Gelovigen worden gered

Het blijde nieuws van God is een krachtbron voor iedereen, maar dan wel iedereen die gelooft. Het is opvallend dat als we die hele bups Bijbelteksten geloven die erover spreken dat uiteindelijk iedereen met God verzoend zal zijn, je altijd het weerwoord krijgt dat die redding alleen voor de gelovigen is. En die mensen hebben volkomen gelijk. Laten we eens kijken naar wat overbekende teksten.

Johannes 3: 15-16 Iedereen die in Hem (Christus Jezus) gelooft, gaat niet verloren, maar heeft het leven van de aïoon. Want God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het leven van de aïoon heeft.

Johannes 3: 18 Wie in Hem (Christus Jezus) gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Nou daar kom je toch zeker niet onderuit? Alleen gelovigen worden gered!

Iedereen wordt gered

Johannes 3: 17 God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem gered zou worden.

De hele wereld, de hele mensheid wordt door God gered. Dit plan legt God in Zijn Woord open en klaar hier neer, juist binnen die tekstplaatsen, die zo duidelijk over geloven spreken. Johannes 3: 15-18 is dus volkomen waar, maar staat dus wel geheel binnen het plan van God, zoals die neergelegd is in Johannes 3: 17. Daar kom je toch zeker niet onderuit? Iedereen wordt gered!

Gods Woord wegstrepen?

Wat we helaas heel veel tegenkomen is dat degene die Johannes 3: 17 omarmt, dat zij de Bijbelteksten eromheen wegstrepen. Er staat in vers 17 ronduit dat God de wereld door Zijn Zoon redt, dus strepen we die schijnbaar voorwaardelijke teksten erom heen weg. Bij die andere groep, die Romeinen 3: 15-18 met uitzondering van vers 17 omarmen, zien we dat vers 17 als Gods Woord weggestreept wordt. Mensen moeten wel geloven en dan natuurlijk nog ingevuld volgens hun eigen normen, dus men moet een keuze voor Jezus gemaakt hebben of men moet de kerkleer onderschreven hebben of nog een andere variatie.

Gods Woord is de enige autoriteit

God leren kennen begint met het accepteren van het gezag van Zijn Woord. We leren dan dus steeds meer door Schrift met Schrift te vergelijken. We zullen steeds armer worden door Schrift tegen Schrift weg te strepen (Bijbelkritiek heet dat eigenlijk officieel). Zelfs als we het niet begrijpen, dan nog blijft elke Schriftplaats staan.

2 Timotheüs 3:16 De hele Schrift is van God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid,

De hele Schrift, dus zowel vers 15, 16 & 18 als vers 17.

Wat is dan geloof?

Het blijde nieuws is een kracht van God tot in de redding voor ieder. Die geweldige boodschap is voor iedereen, maar hoe geniet je ervan? Waar jij je vertrouwen stelt op Zijn één worden met jou op het kruis. Waar jij erkent dat je met Christus gestorven bent. Waar jij jezelf ziet als met Christus opgewekt. Waar jij leeft vanuit de wetenschap dat de opgestane en verheerlijkte Heer nu jouw leven is. Nee, dit heeft niks met een inspanning van jou te maken. Het is voor waar houden wat jouw echte werkelijkheid in Christus is. Alles is reeds door Christus tot stand gebracht, zelfs als je het niet gelooft (er niet mee rekent). Maar als je er wel mee rekent (oftewel het wel gelooft), dan geniet je er ook van. Geloof is het werk van Gods Geest die ons wakker maakt voor deze werkelijkheid. Hierdoor wordt het voldongen feit van dit volbrachte werk ook onderdeel van onze ervaring.

Een favoriet verhaaltje van mij

Ik heb als evangelist enorm vaak het volgende verhaal van de koorddanser over de Niagara Watervallen verteld. Ik paste dat graag toe op het volgend Bijbelgedeelte.

Johannes 2: 23-24 Terwijl Jezus in Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in Zijn naam, doordat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed; maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende.

Ze geloofden, maar Jezus vertrouwde dat niet.

De Niagara Watervallen

Die koorddanser had een touw over de Niagara Watervallen gespannen van de ene rotspunt naar de andere. Een grote massa mensen was op dit evenement afgekomen als bijen op de honing. Je kon vanaf het beginpunt van het touw niet helemaal kijken tot het eindpunt. Te midden van het gespannen toekijkende publiek begon de koorddanser zijn weg, stap voor stap, over het lange koord. Na enige tijd verdween hij aan de overkant. Het was uitsluitend aan het gejuich dat daar weerklonk te horen dat hij de overkant bereikt had. Na verloop van tijd kwam de koorddanser weer in zicht, terug op weg naar het beginpunt. Toen de koorddanser zijn laatste stap van het touw af weer op vaste bodem zette, brak het gejuich los.

Een kruiwagen over het koord

Nu riep de koorddanser tot het publiek: 'Wie van jullie gelooft dat ik met een kruiwagen over dit touw heen en weer kan lopen?' Dolenthousiast riep het publiek: 'Dat geloven we! Dat geloven we!' Kijk, daar heb je dat geloof van al die mensen in Jeruzalem, die enthousiast waren over de tekenen. De koorddanser ging ook inderdaad met een kruiwagen voor zijn buik op weg naar de overkant over het touw. Je kan je voorstellen dat toen hij na enige tijd weer zichtbaar werd in de verte en weer terug op de rots zijn kruiwagen neerzette en er ook zelf weer bij kwam staan, dat het enthousiasme toen geen grenzen meer kende.

Iemand in de kruiwagen

Hij zette zijn kruiwagen weer gereed om over het touw te gaan en richtte zich weer tot het publiek: 'Wie van jullie gelooft dat ik met iemand in deze kruiwagen naar de overkant en terug kan wandelen?' Er was geen houteren meer aan. Iedereen stond te springen en op het hardst te schreeuwen: 'Dat geloven we! Dat geloven we!' Nog steeds datzelfde geloof uit Johannes 2. 'Okay!', zegt de koorddanser en wijst iemand aan: 'Stap maar in'. Die man stapte in en geloofde naar de overkant.

Zet die stap!

Dit voorbeeld gaf ik altijd en riep de mensen daarmee op de stap nu te nemen en in het volbrachte werk van Christus Jezus te stappen door te zeggen: 'Ja Heer, ik neem U nu aan als mijn Redder'. Ik stelde het al die jaren vele malen zo voor dat als jezelf die stap nam, je ook daadwerkelijk gered zou zijn.

Waar gaat dit voorbeeld mank?

Romeinen 3: 10 Niemand is rechtvaardig,

Maar die zou wel een rechtvaardige stap kunnen nemen?

Romeinen 3: 11 er is niemand, die verstandig is,

Maar die zou wel een verstandige stap kunnen nemen?

Romeinen 3: 11 er is niemand, die God ernstig zoekt;

Maar die zou wel de juiste stap weten te vinden?

Romeinen 3: 12 allen zijn afgeweken,

Maar die zou zelf de juiste weg weer opgaan?

Romeinen 3: 12 tezamen zijn zij onnut geworden;

Maar die zou hier toch iets nuttigs doen?

Romeinen 3: 12 er is niemand, die doet wat goed is,

Maar een goede beslissing zit er nog wel in?

Romeinen 11: 32 God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten,

Maar deze kleine daad van gehoorzaamheid kunnen we wel?

Hulpeloze mensheid

Het voorbeeld gaat mank omdat het in de werkelijkheid van het bestaan niet om een juichende massa gaat, die zelf van alles en nog wat kan. Op die rotspunt, waar de koorddanser begint, ligt als het ware de hele mensheid hulpeloos en onmachtig op de grond. De koorddanser pakt de eerste, die vanwege de volkomen onmacht zich van niets bewust is. Hij legt hem in de kruiwagen en brengt hem naar de overkant. Daar tilt hij hem op veilige bodem en schudt hem tot leven. 'Kijk', zegt de koorddanser en wijst terug, 'Daar heb ik je van gered. Dat mag je nu geloven. En kijk nu naar jezelf.' De man die nu gered is en leeft, kijkt naar zichzelf en kijkt naar de koorddanser. Hij kijkt nog eens naar zichzelf. Eén en dezelfde!

De werkelijkheid geloven

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

De koorddanser lacht. 'Die werkelijkheid mag je nu ook geloven. Zo heeft Mijn geloof [van de koorddanser] jou naar de overkant gebracht'. Trouwens die onmacht om jezelf te redden, oftewel dat besloten zijn onder ongehoorzaamheid, dat had een reden.

Romeinen 11: 32 God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

De koorddanser ontfermt zich over allen

De koorddanser gaat terug en één voor één redt hij al die onmachtigen, die daar als dood liggen. Hij ontfermt zich over allen. Zo zie je dat zo'n voorbeeld dat mank leek te lopen alleen maar rijker wordt als de ogen open gaan voor onbeperkte genade.

Welke bron heeft ons geloof?

Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Het is het geloof van Christus Jezus zelf waar we nu uit leven. Geloof is niet een soort valuta waardoor we God kunnen betalen voor alles wat Hij ons geeft. Geloof is ook niet iets dat bepaalde zaken in beweging zet. We wachten nu niet meer op iets dat zou moeten gebeuren. We mogen nu zien op wat onze liefdevolle Vader volbrengt in Zijn geliefde Zoon. Van voor de grondlegging van de wereld had Hij dit al in Zijn planning staan en nu voert Hij het uit in jou en mij. Dat is Zijn geloof waar wij nu in mogen rusten. Hij gelooft Zijn geloof in mij! Nou mensen, dat is meer dan zat! Wat een geschenk is dat geloof!

Simpel Vertrouwen

In de voorgaande studies over het evangelie aangaande Gods Zoon zagen we dat onze rechtvaardiging te danken is aan het geloof van Christus Jezus. We zagen dat God ons geloof als een cadeau schenkt, waardoor we nu ook daadwerkelijk de realiteit van onze positie in de Zoon geloven. “Wie de Zoon heeft, die heeft het Leven!”

Romeinen 1: 14 - 17 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook jullie in Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

We leven nu uit geloof. We mogen ons vertrouwen op de Heer stellen. Wat betekent dat?

2 Corintiërs 1:9 Wij stellen ons vertrouwen niet op onszelf, maar op God, Die de doden opwekt;

2 Corintiërs 3:4 Zo 'n vertrouwen hebben wij door Christus op God.

Filippenzen 1:6 Ik heb het vaste vertrouwen, dat Hij die een goed werk in jullie begonnen is, het ook voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

Geloven is vertrouwen en God is echt te vertrouwen. Hij is zelfs de Enige die eigenlijk voor de volle 100 % te vertrouwen is. Maar zo functioneren wij als mensen niet en daarom schenkt God ons dat geloof, oftewel dat vertrouwen.

Vertrouwen is een heel eigenaardige bezigheid. Stel willekeurig welke gelovige dan ook de volgende vraag: “Is God Te Vertrouwen?” en gegarandeerd iedereen beaamt zonder haperen dat hij God echt vertrouwt. Vraag je dan hoe zijn of haar geloofsleven is, dan hoor je 9 van de 10 keer precies het tegenovergestelde: “Ik probeer echt heilig en rechtvaardig voor God te leven.” We bevestigen dus die eerste tekst, dat we niet ons vertrouwen op onszelf stellen, maar op God, maar onderhand proberen en trachten we van alles in eigen kracht voor de Heer. We komen zelfs met het argument dat Gods heiligheid in het geding is, dus we moeten dat wel proberen.

2 Corintiërs 1:9 Wij stellen ons vertrouwen niet op onszelf, maar op God, Die de doden opwekt;

Gods heiligheid heeft er juist volledig zorg voor gedragen dat niet onze altijd maar falende eigen inspanningen van stal gehaald hoeven te worden. Wat zou dat een ellende voor die heilige God betekenen. Hij zou Zich telkens van ons ellendig gestuntel moeten afwenden! Als het niet volmaakt is, dan past het absoluut niet met Zijn heiligheid. Maar die heilige God is tevens die God, die liefde is en die een doorlopende relatie met mij en jou wenst. Dus heeft God bij echt iedereen een eind gemaakt aan dat oude leven door ons met Christus mee te laten sterven en Hij heeft 2.000 jaar terug ons al helemaal één gemaakt met de opgestane Heer. Christus is nu ons Leven. God wacht nu niet meer verder op ons gestuntel in Adam. Hij heeft jou en mij volmaakt gesteld in Christus en van daaruit gaat Hij met ons verder.

2 Corintiërs 3:4 Zo 'n vertrouwen hebben wij door Christus op God.

Filippenzen 1:6 Ik heb het vaste vertrouwen, dat Hij die een goed werk in jullie begonnen is, het ook voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

God is met jou zowel als met mij een goed werk in Christus begonnen. Dat levert een vast vertrouwen op die God op. Dat werk is Hij in jou en mij begonnen. Daarmee is het niet Schluss!! Dat is niet de Finish!!! Daarmee zijn we aan de start verschenen. Dat goede werk is God begonnen om het ook af te maken in jou en mij. Dat voltooien in jou en mij gaat door tot op de dag van Jezus Christus. Dat werkt dus een geweldig vertrouwen uit.

Eh nou..... Wij zijn zo geniepig met ons vertrouwen op onszelf. We hebben dat vaak niet eens echt door. Wat had ikzelf bijvoorbeeld een hele tijd gedacht toen ik iets van de boodschap van genade begon te begrijpen? Ik dacht: “O, ik moet me nu echt inspannen om het niet van mijzelf te verwachten. Ik moet me echt uitleveren opdat ik de kracht krijg om het alles alleen van God te verwachten!”

Zie je in die zo goed bedoelde, maar toch volslagen idiote opstelling, hoe ik nog altijd mijn vertrouwen op mezelf stelde? Juist mijn inspanning om het niet van mijzelf te verwachten was een eigen streven, een eigen inspanning, een eigen werk. In mijn poging om het toch vooral niet van mijzelf te verwachten,

verwachtte ik het 100 % van mezelf. In mijn poging om me echt uit te leveren aan de Heer, was mijn vertrouwen volledig gericht op mijn mogelijkheid van uitleveren. En had nou niet de euvele moed om daar iets negatiefs of grappigs over te zeggen, want dan ervoer ik dat als een aanval op God. Mijn inspanning, mijn poging, mijn streven, het was toch zeker allemaal bedoeld tot eer van God? Ik voelde daar mijn dienst aan God in en dat was voor mij heilig. Herken je dat?

Ik kon natuurlijk doorgaan met al mijn vrome pogingen, God ging Zijn weg toch wel. Hij liet zich niet weerhouden om het werk dat Hij in mij begonnen was te voltooien. Maar genoot ik daarvan? Nee! Totaal niet. Ik had het druk met mijn pogingen om de Heer te vertrouwen. Ik spande me in om het toch vooral niet van mezelf te verwachten. Dat verwachtte ik echt van mezelf.

Vertrouwen! Het is een gek iets. “Ja maar het is zo moeilijk om me aan de Heer over te leveren!”. Toen ik enigszins iets van genade begon te begrijpen, was dit ook mijn weerwoord als iemand me op God wees, die Zijn werk in mij uitvoert. Maar de Heer gaat door met Zijn werk aan en in en door ons, hoe belachelijk toegewijd wij ons ook gedragen. Maar wat zeggen we eigenlijk met: “Ja maar het is zo moeilijk”?

In zo ´n uitspraak zeggen we gewoon letterlijk: “God is simpelweg niet te vertrouwen! Ik kan er nog iets van terecht brengen, maar God bakt er helemaal niks van!” Dat is wat we met ons vrome gedrag tegen God zeggen. De Bijbel zegt dat het precies andersom is. Ik bak er niks van! IK BAK ER NIKS VAN!! I K B A K E R N I K S V A N !!!!!!!!!!!!!!! Daar staan wij nou als die mens in Adam, ongeacht of we een moeder Theresa of een Hitler zijn, ongeacht of we graag naar de kerk of de kroeg gaan. Daar staan we: De mens in Adam, die er niks van bakt.

God is de enige volkomen vertrouwenswaardige! De ENIGE!!! Hij doet het in ons leven, of we het nou toelaten of niet. Het gewoon over je laten komen en voluit genieten van wat Hij werkt in Zijn overvloeiende rijkdommen van genade! Dat geeft voor jou het volle genot van God in jouw leven. Dat leven is tot eer van die heilige God.

Resultaat Van Het Werk Van Christus

Wat is er door de Heer Jezus op het kruis van Golgotha tot stand gebracht? Hij heeft mij daar meegenomen de dood in. Daar is een eind aan Hein de Haan (en vul je eigen naam maar in, want dit is een feit) gekomen. Ik ben daar met Christus het graf ingegaan. Na drie dagen is de Heer uit de dood opgestaan. Dat is een feit die Paulus in de brief aan Corinthe beschrijft, waarbij hij aangeeft dat er vijfhonderd mensen getuige waren van die opstanding. Er waren dus vijfhonderd mensen die dit daadwerkelijk meegemaakt hadden. Die mensen hebben Christus gezien na Zijn opstanding. Al die vijfhonderd mensen hadden Paulus op de vingers kunnen tikken. Ze hadden kunnen zeggen: ‘Paulus, nu ben je onzin aan het verkopen.’ Ze hadden die hele brief van Paulus kunnen ontkrachten. Dat deden ze echter niet omdat het een historisch feit was, waar zijzelf getuige van waren geweest. Ze hadden inderdaad de Heer gezien. Hij is opgestaan van tussen de doden uit. Hij is ook daadwerkelijk naar de hemel gevaren.

Nu geeft Paulus in de brief aan Efeze aan dat jij met Christus mee bent opgewekt. Dat is het nieuwe leven. Er is nu een nieuw leven dat samen met Christus is opgewekt. Jouw persoon in Adam is in de dood. Een feit! Jouw persoon in Christus is Leven. Ook een feit! Dat leven heeft nu die plaats samen met Christus ingenomen in de majesteit in Gods rechterzij. Dat kunnen we ons zo moeilijk voorstellen. Hij voert daar de heerschappij uit over alle engelenmachten, ja alle geestelijke machten en jij bent daar mee geplaatst in die plaats van heerschappij. (Het goddelijk feitenmateriaal)

Wat een heerlijk resultaat van het werk van Christus. Daar kunnen we met een gerust hart op vertrouwen.

Blijf Staan Op Je Plek. God bekleedt Je

In onze serie over het evangelie betreffende Gods Zoon hebben we al de gerechtigheid van God voorbij zien komen, die het resultaat is van het geloof van Christus Jezus, ons geloof, dat we als geschenk van God ontvangen hebben is langsgesproken en dan hebben we ook nog gezien wat het geloofsvertrouwen concreet in ons dagelijks leven inhoudt. Vandaag denken we eens even na waarom God ons tekent als mensen, die vanwege het geloof nu simpelweg op hun eigen plekje blijven staan.

Romeinen 1: 14 - 17 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook jullie in Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot in redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Wat zijn nou de gevolgen van het werk van Christus waar wij ons vertrouwen op mogen stellen? Nou, wij hebben een plek gekregen met Christus ver boven alle geestelijke machten. Ons plekje is nu in de bovenhemelse met Christus in Gods rechterzijde. Nou komt God met een extra genade om daar simpelweg te blijven staan.

Op Je Plek Blijven Staan

Efeze 6: 13 Neemt daarom de wapenrusting van God, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, je taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Sta dan, je lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid,
Paulus zegt hier dat we stand mogen houden. Letterlijk zegt hij dat we staande mogen blijven. Als hij zegt 'stelt u dan op' is dat letterlijk 'sta dan vast'. We mogen dus simpel blijven staan. Pas daarna begint Paulus over onze nieuwe kleren. Paulus roept ons dus niet op om er tegenaan te gaan. Hij roept ons alleen maar op om op onze plek te blijven staan. Blijf gewoon staan op die plaats die de Heer jou gegeven heeft. Dat is de plaats van overwinning die Hij tot stand heeft gebracht. Dat betekent dat we nu ook weer mogen vertrouwen dat de Heer werkt. Hij werkt Zijn leven in jou uit. Hij werkt Zijn heerschappij in jou uit.

Blijf staan op je plekje. De opdracht lijkt simpel, maar laten we maar eerlijk zijn, vaak hebben we totaal geen idee wat het inhoudt. Vast blijven staan.

Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Sta daarom stevig vast.
Sta dus stevig vast! Maar waarin? Nou, in Christus zijn wij volkomen vrijgemaakt! Laten we nu dan ook bij de allereerste aanmoediging van Paulus beginnen: 'Blijf stevig vaststaan in die geweldig rijke genadepositie, waar God ons in Christus geplaatst heeft!!' Weten we het nog? We zijn met Christus gekruisigd! Toch leven we! Dat is niet onze 'Ik'. Dat is Christus, die in ons leeft.

In Christus hebben we een uitermate hoge positie ingenomen. We zijn met Christus mee levend gemaakt.
Efeze 2:5 Dood zijnde ten opzichte van de overtredingen zijn we mee levend gemaakt met Christus, God heeft ons in Christus een uitermate hoge positie gegeven door ons met Christus mee op te wekken.
Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt.
Colosse 3:1 Aangezien jij met Christus opgewekt bent, zoek je ook de dingen, die boven zijn, We hebben zo'n hoge positie ontvangen toen God ons samen met Christus die plek schonk in de hemelse.
Efeze 2:6 God heeft ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Sta dan ook stevig vast in die hoge positie van Gods overvloedige genade.

Romeinen 5:2 Deze genade, waarin wij staan.

Romeinen 11:20 Jullie staan door het geloof.

Romeinen 14:4 Hij zal staande blijven, want de Heer is machtig om hem vast te doen staan.

1 Corinthe 15:1 Het evangelie, waarin jullie ook staan.

1 Corinthe 15:58 Blijf stevig vast staan,

2 Corinthe 1:24 Door het geloof staan jullie vast.

1 Thessalonica 3:8 Vast staan in de Heer.

2 Thessalonica 2:15 Broeders, staat vast!

1 Petrus 5:12 De ware genade van God; daarin moeten jullie vaststaan.

Judas 1:24 Hem, die jullie onberispelijk doet staan voor Zijn heerlijkheid in grote vreugde,

Galaten 5: 1 Sta stevig vast. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Tegenover onze rijke hoge positie in Christus staat voortdurend het gevaar van het slavenjuk (de dreiging van die geestelijke overheden en machten in de zogenaamde prediking). Tegenover de volle vrijheid in Christus staat telkens opnieuw de dreiging van slavernij via een wettische dienst voor God (weer die overheden en machten in die prediking). Gelijk bij Galaten 2: 19 zagen we al dat onze eenwording met Christus inhield dat we afgestorven zijn t.o.v. elke denkbare regel, wet, opdracht of eis ook.

Galaten 2: 19 Ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.

Dat geweldige rijke werk van genade sluit elke mogelijkheid van vermenging met wet of ethisch oordeel uit. Maar telkens probeert men weer normen en waarden op te leggen als een onderdeel van de evangelieprediking (die geestelijke machten aan het werk). Telkens komt het addertje van wetticisme weer om de hoek kijken. Paulus getuigt in het eerste hoofdstuk van deze brief over die predikers van een evangelie dat geen evangelie is, waardoor deze Galaten zich toch wel heel erg snel laten afbrengen van God die hen in de genade van Christus geroepen heeft.

Galaten 1: 6 Het verbaast me dat jullie je zo snel van Hem, die jullie in de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.

Ze laten zich afbrengen tot een morele boodschap van do's & don'ts, van dit mag wel, dat moet en weer iets anders kan echt niet. Ze bewegen dus, oftewel ze blijven niet vaststaan in genade alleen. Telkens opnieuw roept Paulus de gelovigen op om stevig vast te staan in die rijke genade, waarin ze geroepen zijn. 'Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen!'

Het zijn hier absoluut niet de ongelovige heidenen die ons tot slavernij proberen over te halen. Het blijken nou juist broeders en zusters te zijn. Paulus noemt hen in Galaten 2 valse broeders, maar daarom nog wel broeders! De boodschap die gebracht wordt is ook niet een boodschap die direct tegen God opgesteld lijkt. Integendeel! "Nu wij tot geloof zijn gekomen zullen zij ons verder inwijden in een echte toewijding aan God". Ze blijven niet staan in die genade.

Maar wij moeten er dus wel tegenin gaan? Wij moeten ons dus wel verzetten tegen die geestelijke machten, die dus blijkbaar via medegelovigen hun boodschap van eigen werk brengen? Nee, blijf nou maar gewoon staan in die genade. Alles is tot stand gebracht door de Heer en daar mogen we in blijven staan.

Maar wij zijn toch degenen die in die strijd staan? Wij moeten toch weerstand bieden? Wij moeten toch al die kleding aantrekken?

Ja?

Efeze 6: 11 De wapenrusting van God, om te kunnen staan tegen de verleidingen van de duivel;

Het telkens terugkerend refrein in dit gedeelte is dat we standhouden oftewel blijven staan.

Efeze 6:11 De wapenrusting van God om stand te houden tegen de verleidingen van de duivel;

Efeze 6:13 De wapenrusting van God om stand te houden.

Efeze 6:14 Stelt u dan op,

Letterlijk zegt Paulus voortdurend: Blijf dan staan! Waar? In de hemelse. Christus heeft die hoge positie voor ons bewerkt. Dat is onze positie in Christus. Dat hoeft niet geestelijk veroverd te worden. Blijf staan in die geweldig rijke positie in de hemelse in Christus.

Dit is een zaak van ons denken. Wees je bewust van wie je bent in Christus. Maar nou juist daar wil satan ons graag aanvallen. Hij wil ons wijsmaken dat die hoge positie een fictie, een waanvoorstelling is. We moeten, volgens hem, zelf hier op aarde ons christen zijn realiseren. Hij valt ons denken aan. Blijf staan in die hoge positie in Christus!

En dan die idiote gedachte dat wij ons dus maar moeten bekleden met van alles en nog wat om toch maar te kunnen strijden. Het is God zelf die ons precies datgene geeft waar Hijzelf op verschillende plaatsen in de Bijbel mee bekleed is. Wij komen in dit gedeelte in de kleding van God te staan.

Jesaja 11:5 Gerechtigheid zal de gordel van Zijn [Yahweh] lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel van Zijn [Yahweh] lendenen zijn.

Jesaja 59:17 Hij [Yahweh]bekteedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm van het heil was op Zijn [Yahweh]hoofd;

Waarom trekt God ons Zijn kleren aan?

Dat bepaalt ons bij onze hoge positie in Christus. Als iemand zich uitkleedt en ons Zijn kleding geeft, dan nemen wij dus blijkbaar zijn plaats in. Zo stelt God ons op binnen die aanvallen op ons denken. 'Nee, je hoeft het niet zelf te proberen. Ik ben je schild', zegt God.

Daarom noem ik dat gedeelte in Efeze 6 liever Gods wapenrusting dan dat ik het over de geestelijke strijd heb.

Niet Jouw Krachtbron. Gods Krachtbron

Het evangelie is een kracht van God. Het is een brok dynamiet. Het is alleen geen dynamiet van mensen maar een brok dynamiet van God. Je mag weten dat alles wat van jezelf was het graf is ingegaan. Zijn dynamo wil nu in jou werkzaam zijn. Het is echter een praktische ervaring voor diegene die gelooft.

Geloven Is Vertrouwen

Maar vertrouw ik altijd op de Heer? Nee, juist als ik denk dat het vandaag wel allemaal lekker gaat, als ik denk dat ik er vandaag wel eens lekker tegenaan zal gaan, als ik denk dat ik het vandaag wel zelf kan, dan ga ik op mijn snufferd. Waarom? Heel simpel, omdat ik zo heel praktisch eenvoudig niet geloof. Telkens opnieuw denken we weer dat we er zelf tegenaan moeten, waar God met Zijn genade werkt. Is God boos op ons omdat we zo hardleers zijn? Nee. Hij bekleedt ons gewoon met Zijn overwinningkleding. In Christus zijn we die heerlijk nieuwe schepping en in Hem meer, veel meer dan overwinnaars.

En eh....., o ja, terwijl God ons zo op Zijn plek laat staan in Zijn kleren maakt Hij aan al die geestelijke overheden en machten ook nog eens Zijn veelkleurige wijsheid bekend.

Efeze 3: 10 Via de gemeente (jij en ik dus) wordt aan de overheden en de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt.

Uit Geloof Tot In Geloof

Romeinen 1: 17 Gerechtigheid van Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot in geloof, zoals er geschreven staat: *De rechtvaardige zal uit geloof leven.*

In onze relatie met God mogen we heel simpel vertrouwen. Hij wil het doen. Ook in mijn leven. Ook in jouw leven. Daar mogen we op vertrouwen.

God Is Rechtvaardig

Nou ben ik nogal depressief van aard. Dat ervaar ik vaak ook nog wel als een voordeel. Als ik het niet zie zitten kan ik altijd naar de Heer toe vluchten. Als ik het dan bij uitzondering het soms wel zie zitten vergeet ik dat. Het feit is dat als ik het wel zie zitten ik net zo hard naar de Heer toe mag vluchten. Gods plan is namelijk dat ik mijn vertrouwen stel op Zijn werk in mijn leven. Het gaat erom dat Hij het kan maken. Dat is de praktische betekenis van geloof. Daar waar ik uitsluitend reken op wat Hij wil werken, daar komt Gods gerechtigheid openbaar. God ziet alles aan wat de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. God is namelijk rechtvaardig.

God Is Genade

We hebben vaak een volkomen verkeerd beeld van God. Ken je die gelijkenis waar die dienstknecht alles begraven had met als argument: 'Ik wist dat U een hard mens was'? Die dienstknecht had totaal geen idee wie God is. Een God die genadig, barmhartig, liefdevol en goedertieren is. Hij wil al het goede aan je kwijt. Dat is God! 'Ik dacht dat U een hard mens was', zo kijken we vaak tegen God aan. Nee, dat is Hij niet! Hij heeft alles gedaan in Zijn Zoon. Het blijde bericht is aangaande Zijn Zoon. Als we nu ons vertrouwen stellen op wat de Heer doet en gedaan heeft, dan stellen we heel simpelweg ons vertrouwen op wat God doet en gedaan heeft in ons leven. Dat houdt in dat we het feit van Zijn genade heel eenvoudig gewoon geloven.

Nieuw Leven Uit Geloof

Gerechtigheid van God wordt daarin openbaar, uit geloof tot geloof. Op een bepaald moment in je bestaan werkt God dus Zijn geloof in jou. Hij geeft jou het geschenk van geloof. Dan wordt jij je bewust van het nieuwe leven, dat Christus 2.000 jaar terug voor jou tot stand heeft gebracht. Hoe werkt dat nieuwe leven? Op basis van vertrouwen, oftewel 'uit geloof'.

Niet De Oude Weg Van Regels

De weg die Paulus ons hier in de brief aan de Romeinen duidelijk wil maken is dat het daarmee echter niet stopt. Het stopt niet bij: 'uit geloof'. Het betekent absoluut niet dat nu ik dus ook daadwerkelijk leef vanuit dat geloof, dat er nu van alles en nog wat aan me gevraagd wordt om te doen en te laten. Als we zo denken zijn we helemaal terug naar af. Dat is namelijk dezelfde lijn van denken die we ook voor onze bekering gehanteerd hebben. Destijds was het namelijk ook: 'ik hoor dit en ik hoor dat te doen en dat kan niet en zo kan het niet'. We hielden ons aan de grenzen van onze eigen regels en dachten dat we daarmee een keurig leven leiden. Het is uit geloof en wat volgt er dan achteraan? Weer zelf doen? Nee! Het is uit geloof tot geloof.

Christus Kan Het. Daar Mag Ik Op Vertrouwen

Letterlijk staat er dan: 'tot in geloof'. Het is dus tot in een leven dat gekenmerkt wordt door een leven van vertrouwen op de Heer, die jouw leven is geworden. God wil dat steeds meer in mij en jou uitwerken. Natuurlijk openbaart God daarin ook Zijn liefde, maar in de eerste plaats openbaart Hij daarin Zijn gerechtigheid. Het is namelijk de Heer Jezus zelf die God gaat verheerlijken in jou en mij. Hij is jouw en mijn Leven en Hij kan dat volmaakt. Ik kan daar niks van. Hij wel. Het is alles genade, oftewel: Uit geloof tot in geloof.

Uit Geloof Leven

Gisteren zagen we hier op Facebook dat Gerechtigheid van God openbaar komt uit geloof tot geloof. Vandaag bekijken we eens de praktische uitwerking van het uit geloof leven.

Romeinen 1: 17 Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals er geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Uit Geloof Tot Geloof

We hebben een genadig en rechtvaardig God. Dat sluit elkaar niet uit. Het sluit elkaar juist in. Hij heeft ons een nieuw leven in Christus gegeven. Dat nieuwe leven is uit geloof, oftewel op grond van geloof. Nu vraagt Hij niet opnieuw dat we volgens ons oude patroon van regels voor Hem gaan leven. Het praktische geloofsleven is nu uit geloof tot in geloof. We mogen nu een leven van vertrouwen op de Heer leiden. Dat is een leven uit genade.

Jij Bent Rechtvaardig

‘Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven’. Hier begint je het al gelijk. Er staat niet: ‘wanneer je gaat geloven zal je rechtvaardig worden’. Het is niet een proces naar rechtvaardigheid. Hier wordt iemand getekend die doordat hij 2.000 jaar terug één is gemaakt met Christus in Zijn sterven en opstanding, nu dus gerechtvaardigd is. God zegt: ‘jij bent een parel in mijn hand. Je bent volmaakt, onberispelijk, rein, heilig. Ik zie Mijn Zoon in jou’. Jij bent rechtvaardig. Dat is de start die Paulus hier opschrijft: ‘de rechtvaardige’.

Uit Geloof Leven

Wat wordt er nu van die rechtvaardige verwacht? Wat is de lijn die Paulus gaat tekenen in de brief aan de Romeinen hoe God werkt in het leven van zo’n rechtvaardige? Nu moet hij dit? Nu moet hij dat? Nu kan hij dat niet meer? Nee! Hij zal uit geloof leven. Dat is de weg. ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven’.

Eerste Bijbelse Voorbeeld: Habakuk

Deze uitspraak komt op vele plaatsen in de Bijbel naar voren en daar willen we nu het één en ander van bekijken. We gaan daarvoor in de eerste plaats naar het boek Habakuk in het Oude Testament. Het is best aan te bevelen om dat boek eens voor jezelf door te lezen.

Habakuk 2: 4 Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

Schreeuw Het Maar Uit Tot God

Hier wordt een man getekend die het gewoon niet ziet zitten. Habakuk worstelt met het onrecht dat hij in zijn leven tegenkomt. Hij begrijpt dat onrecht niet. Hij snapt niet hoe hij daar mee moet omgaan. Wat doet hij dan? Hij roept tot God. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn vuisten naar God balt. Misschien dat je denkt dat dit wel heel oneerbiedig is. Dat is het absoluut niet.

In Een Relatie Mag Je Boos Zijn

Daar waar sprake is van een relatie, een geborgenheid, daar kan je boos worden. Op een wildvreemde word je niet zo gauw boos. Je weet nooit hoe die zal reageren. In een relatie heb je de geborgenheid om boos te worden. Moet je maar eens opletten: In een huwelijk wordt veel ruzie gemaakt. Ja, dan kan je het toch ook weer goedmaken? Daar heb je de geborgenheid. Buiten die relatie heb je geen geborgenheid. Zo heeft Habakuk ook een relatie met Zijn Redder. ‘Waarom?’ roept hij, ‘waarom?! De Heer vermaant hem dan niet dat hij het wat rustiger aan moet doen. De Heer zegt niet dat hij zich zo niet kan laten gaan. Hij zegt niet: ‘Dit kan niet, nee, zo kan je niet met Mij omgaan.’ Nee, God komt bij Habakuk en laat Hem precies zien hoe Hij werkt. ‘Kom nou maar mee, dan wil Ik je steeds meer laten zien.’

Vertrouwen Op De Heer

Dan komt Habakuk midden in die situatie die hij totaal niet begrijpt, waar hij wel haast horendol van wordt, tot de overtuiging dat hij mag vertrouwen op de Heer. God heeft alles in Zijn hand. ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven’.

Dat was het eerste citaat van 'De rechtvaardige zal uit geloof leven'. De volgende keer dat je deze uitdrukking 'De rechtvaardige zal uit geloof leven' tegenkomt is in het gedeelte hier in Romeinen dat we nu behandelen. Daarna komt het voor in de brief van Paulus aan de Galaten.

Wet Of Genade

Galaten 3: 11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Hier in Galaten hadden mensen de Heer Jezus als de Redder van de wereld leren kennen en wat denken ze? Ze dachten: 'Nu moet ik de wet houden! Als goed christen ga ik nu beslist dit doen en dat doen. Nee, zus mag nu niet meer en zo ook al niet!' Die gelovigen hebben zich als slaaf onder de wet gesteld. 'Nee', zegt Paulus, 'de rechtvaardige zal uit geloof leven'.

Volharding Door Vertrouwen

Opnieuw komen we dezelfde uitdrukking in Hebreeën tegen.

Hebreeën 10: 38 en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.

Daar gaat het ook om de weg door dit leven, maar dan met de nadruk op volharding. Een bekend kenmerk van het leven van God in een gelovige onder het nieuwe verbond. Binnen die huishouding van God kan je de gelovige waarin God echt werkt herkennen aan zijn of haar volharding. Maar dat kan toch niemand? Je zou daar wanhopig onder worden. Hoe kan iemand volharden voor een heilig God? Dan zegt de schrijver van deze brief: 'de rechtvaardige zal uit geloof leven'.

De Rechtvaardige

Geen mens kan het dus. Ieder mens is in Adam een zondaar, een doelmisser. Geen greintje kans dus om het goed te doen. Maar in Christus zijn we rechtvaardigen! Christus kan het wel uitwerken in ons. Onze positie in Christus wordt aangegeven in die woorden "De rechtvaardige". Hij gaat Zijn gang in jouw en mijn leven. Dan wordt die kracht die de Heer belooft heeft een praktische werkelijkheid. Wat een brok dynamiet! Wat een dynamische werking van de Heer in ons leven!

Rijkdom Van Genade In Beroerde Omstandigheden

Romeinen 1: 14 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar.

Paulus kende die kracht praktisch in zijn leven. Daarom noemt hij zichzelf hier een schuldenaar ten opzichte van de gelovigen. Hij was zich bewust van zijn rijkdom in de Heer. Niet dat hij rijk was in zijn omstandigheden. Nee, hij kende verschrikkelijke omstandigheden. Hij onderging omstandigheden die ik nog nooit aan den lijve ervaren heb. Ik ben nog nooit gestenigd zoals Paulus. Ik heb nog nooit zo'n verschrikkelijk storm op zee meegemaakt zoals Paulus toen hij naar de gevangenis vervoerd werd. Hij leefde gewoon onder zeer beroerde omstandigheden. Die omstandigheden waren ook nog eens juist omdat hij de Heer persoonlijk kende. Dat soort problemen heb ik allemaal niet. Toch zegt die Paulus: 'Tjonge, wat ben ik rijk!'

Schuldenaren

Paulus aandacht was gericht op die kracht van God. Dat was die geweldige rijkdom die hij in de Heer had ontvangen. Ook onze aandacht mag gericht zijn op de Heer zelf. Als we dat leven kennen komen we ook tot diezelfde uitspraak: 'we zijn schuldenaren'. We voelen dan een schuld ten opzichte van de andere mensen. Dat houdt absoluut niet een gebukt gaan onder een schuld in. We lopen niet te klagen in de zin van: 'O, wat voel ik me schuldig'. Als Paulus verklaart dat hij een schuldenaar is bedoelt hij dat hij die rijkdom in de Heer zo graag aan iedereen kwijt wil. Hij wordt gedrongen om het aan iedereen te vertellen. Het is de houding van: 'wat ik bezit mogen jullie ook leren kennen!'

Bron: Rijkdom Van Genade

Romeinen 1: 15 Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen.

Paulus wist zich een schuldenaar en dan is het vanzelfsprekend dat hij zo bereid was om ook hen dat blijde bericht mee te delen. Als je eenmaal die rijkdom van genade geproefd hebt van het blijde nieuws dan word je gedrongen dat met anderen te delen.

Juk van Evangelisatie

Het hele idee in de evangelische wereld dat je moet evangeliseren is feitelijk een nieuw juk waar men de mensen onder brengt. Dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Door zo'n verplichting kom je weer in een nieuwe kramp terecht. Iedereen vindt dat je dit hoort te doen, dus kan jij niet achterblijven. Nee, als jij je aandacht richt op die rijkdom die je uit genade hebt ontvangen dan ga je vanzelf merken

dat je het niet meer voor je kan houden. Je moet het kwijt. Het is dan vanzelfsprekend dat je bereid bent dit met anderen te delen. Dan maakt het helemaal niets meer uit wat anderen wel van je vinden, hoe anderen je beoordelen. 'Dat wat ik in mijn leven heb leren kennen, dat wil ik doorgeven.' Dat wordt voor jou dan zo'n logische levenshouding. Vandaar mijn bereidheid.

Genade Verdrijft De Schaamte

Romeinen 1: 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Als Paulus schrijft dat hij zich niet schaamt voor het evangelie bedoelt hij daarmee niet dat hij nog net aan om het hoekje durft te kijken om dan heel zachtjes te fluisteren: 'De Heer Jezus houdt van je'. Nee, deze uitdrukking 'ik schaam me het evangelie niet' is welzeker volkomen het tegenovergestelde daarvan. Ik schaam me het evangelie niet. Jongens, iedereen mag het weten! Ze mogen me voor gek verklaren. Daar schaam ik me niet voor! Moet je eens weten welk een rijkdom ik uit genade heb ontvangen! De reden dat Paulus zo in het leven staat is omdat hij die kracht van God kent. Het komt echt niet omdat hij van iemand te horen heeft gekregen dat hij hoort te getuigen. Als je die kracht van God in je leven hebt leren kennen dan kan je je mond helemaal niet meer houden.

Niet Vertrouwen Op Je Spreken. Vertrouwen Op Genade

Kan je niet goed spreken? Zou dat de kracht van God verhinderen om die rijkdom van genade met anderen te delen. Ik zal je wat vertellen. Paulus kon helemaal niet goed spreken.

2 Corinthe 10: 10 Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets.

Die Corinthiërs verachtten Paulus om zijn minderwaardig spreken. Maar dat weerhield hem niet om wel zijn mond open te doen. Niet omdat hijzelf zijn spreken wel prima vond maar omdat hij de genade kende. Het gaat helemaal niet om ons spreken. Het gaat erom of onze aandacht op de Heer gericht is. Dan zien we dat het blijde nieuws dat we bezitten een kracht van God is tot in de redding van iedereen. Ja die redding betreft elk mens, maar je gaat er pas van genieten als je gelooft. Ja, ik vertrouw volkomen erop dat de Heer mijn leven is geworden. Wat een geschenk! Dat is nou geloof! En eigenlijk heb ik geen idee hoe het werkt. Ik heb het gewoon ontvangen van de Heer. En dat gaat nou met iedereen gebeuren. Wow!

Genade Voor Allen

Gods dynamiet heeft 2.000 jaar terug in het werk van Christus Jezus toegeslagen. Er is niets van jezelf in Adam over gebleven nu je in het licht van de heilige en rechtvaardige God staat. Er is een compleet nieuw Leven in Christus gekomen, de nieuwe dynamiek. Maar er blijven altijd ongelovige gelovigen, mensen die zich voorstaan op hun geloof, die ooit een beslissing voor de Heer hebben gemaakt en zich daarmee boven de rest voelen uitsteken, mensen die zich voorstaan op hun geloof, die alle opdrachten en eisen in de wet of in de woorden van Jezus of zelfs in de brieven van Paulus keurig netjes proberen op te volgen en daarmee neerkijken op de rest. Zij kijken op die rest en vragen zich af:

Waarom Grijpt God Niet In?

Romeinen 2: 3-4 Hé mens, ja jij die oordeelt over hen die zulke dingen doen, en hetzelfde doet, denk jij nou echt dat jij aan het oordeel van God ontkomt? Of veracht je de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft je niet, dat de goedertierenheid van God jou tot boetvaardigheid leidt?

Paulus vraagt dit aan die moreel zo hoogstaande mensen. Beseft je niet dat de goedertierenheid van God je tot boetvaardigheid leidt? Begrijp je die genade dan niet? Nee, dat beseffen ze niet. Daar begrijpen ze niets van. God oefent Zijn oordeel niet uit. Hij grijpt niet in. Dat is Zijn genade. Maar heel vaak vragen we onszelf af: 'Waarom grijpt God nu niet in? Als God er dan is, waarom doet Hij niets?' De reden is Zijn goedertierenheid, Zijn lankmoedigheid, Zijn genade. De reden van die genade is Zijn verwachting dat deze mensen tot boetvaardigheid komen. Het is zelfs zo dat Gods goedertierenheid die mensen daar zelf toe zal leiden. Gods goedertierenheid gaat dat maken!

Genade Verachten

Maar er zijn mensen die spuwen op die goedertierenheid van God. Die kunnen Zijn genade niet luchten of zien. Zij zijn zo bijzonder goed, zo netjes. Zij hebben die genade niet nodig, denken zij. 'Verachten jullie zo sterk', vraagt Paulus, 'Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid?' Ja, ze moeten niets hebben van genade alleen. 'Beseft je dan niet dat die goedertierenheid van God je tot boetvaardigheid wil leiden?' Dat is Gods doel met Zijn genade. Dat is ook de reden waarom God, als het ware, de Grote Verborgene is in alles wat deze maatschappij betreft. Het hele doen en laten lijkt aan Hem voorbij te gaan. Maar dat is Zijn lankmoedigheid, oftewel in hedendaags Nederlands: Zijn onuitputtelijk geduld.

Gods Genade Gaat Naar Allen Uit

God laat niet in één klap de bliksemen van Zijn oordeel flitsen. Nee, Hij staat nog steeds met Zijn armen wagenwijd open naar die man die in de goot ligt. Dat is de mens van Romeinen hoofdstuk 1. Hij staat ook met Zijn armen open naar die bankdirecteur die met zijn grote slee voor komt rijden. Ook staat Hij zo te wachten op die keurig nette kerkganger. Al die verschillende groepen uit Romeinen 1 t/m 3 komen met die overvloedige rijkdommen van genade in aanraking.

De Vrome Kerkganger

De vrome mens komt in de volgende stap in de Romeinenbrief om de hoek kijken.

Romeinen 2: 17 - 20 Als jij je dan Jood laat noemen, steunt op de wet, je beroemt op God, Zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, omdat je onderricht in de wet geniet, en je overtuigd houdt, dat jij een leidsman van blinden bent, een licht voor hen, die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, omdat jij in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid bezit,

Zullen we deze uitspraak nu eens voor de toepassing op onszelf wat dichterbij halen. Dan wordt het: 'Als jij jezelf dan christen noemt, steunt op de Bijbel, je ervan overtuigd bent dat jij tenminste de levende God dien.' Ja, je beschouwt al die andere godsdiensten achterlijk. Maar het christendom.... Vanuit je ivoren toren kijkt je hoogmoedig neer op alle anders denkenden. Maar je valt onder hetzelfde oordeel.

We Weten Het Allemaal Zo Goed

Hier waren het de joden. Zij namen in die tijd van het Nieuwe Verbond ook inderdaad een geestelijk vooraanstaande plaats in. Maar als we het even toepassen op onze tijd dan kennen wij dat ook wel degelijk. We beroemen ons op onze God van het christendom. We zijn ervan overtuigd dat wij Zijn wil

kennen. We weten toch zeker precies hoe alles moet? 'Zo wil God het en zo moet het volgens de Bijbel en dat mag echt niet'. Ja, Zijn wil kent. Dat denken we althans.

Ik hoop dat je niet afhaakt nu het allemaal zo persoonlijk wordt. De Bijbel speelt nou eenmaal in Romeinen 1 t/m 3 op de man, op jou en mij.

God Spreekt Je Persoonlijk Aan

Wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief wordt heel direct. Zo ontvouwt hij het blijde nieuws dat ook voor jou en mij is.

Romeinen 2: 17 - 20 Als jij je dan Jood laat noemen, steunt op de wet, je beroemt op God, Zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, omdat je onderricht in de wet geniet, en je overtuigd houdt, dat jij een leidsman van blinden bent, een licht voor hen, die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, omdat je in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit,

Beproeven de dingen die verschillen

Wij weten te onderscheiden waarop het aankomt. Het lijkt alsof het net dat hier gespannen wordt steeds strakker wordt aangetrokken. Wat er feitelijk staat is: 'Weet te beproeven de dingen die verschillen'. Ja, zelfs als evangelische christenen hebben we daar onze mond over vol. O, je onderscheidt het plan van God zo goed. Hier sprak Paulus mensen aan die wisten te onderscheiden waarop het aankwam. Dit staat echt heel dicht bij me.

Mijn grote "Ik"

Ik wil best nogal eens behoorlijk trots zijn op mijn geweldige kennis in het verschil tussen Gods huishouding van Israël en Gods huishouding van het lichaam van Christus. Dat zicht heb ik toch maar en al die andere gelovigen zijn daar helemaal blind voor. Ja, dan zie ik niet meer Degene, die mij dit in genade schenkt. Dan ben ik al helemaal niet meer met de bron, God zelf die Zich openbaart in Zijn geliefde Zoon, bezig. Mijn blik voor het evangelie aangaande de Zoon is dan hoogmoedig vertroebeld en ik handel weer als Hein in Adam. Ik erken dan misschien leerstellig nog wel dat die Hein op het kruis gestorven is, maar in de praktijk geloof ik er dan feitelijk niks van.

Een Nieuwe Schepping

Het meest wezenlijk van ons geloofsleven is het feit dat we zelf 2.000 jaar terug totaal de dood ingebracht zijn. Jouw "Ik" in Adam is helemaal kassie wijle, hartstikke morsdood! Christus leeft in jou. Hij is jouw Leven. Het geestelijk leven begint dus niet met het onderscheiden waarop het aankomt. Het begint niet met een juist standpunt over de wil van God. Het heeft niet met een bepaald Bijbels inzicht te maken, waarvoor we anderen, die ook een nieuwe schepping in die opgestane Heer zijn, te vuur en te zwaard bestrijden. Het geestelijk leven begon in de opgestane en verheerlijkte Heer 2.000 jaar terug. Daardoor mogen we God nu als Vader kennen. Dat is het echte geestelijke leven.

De Kracht Van God Als Dynamiet

Het evangelie is een kracht van God. Laten we dat eerste kenmerk van die kracht van God, dat dynamiet dat alles van ons oude leven volkomen vernietigt, goed tot ons doordringen. Betekent dat nou dat als ik met iemand in aanraking kom die ongelovig is of die denkt een gelovige te zijn, maar geen idee heeft van zijn of haar eigen dood in Adam en zijn nieuwe leven in Christus, dat ik bij zo'n figuur direct met de vuist op tafel sla en aanwijs wat er allemaal niet deugt in zijn leven? Dat is maar de vraag.

God grijpt in

Het gaat in deze gedeelten er niet om hoe wij dit alles aan mensen moeten proberen duidelijk te maken. Hier wordt getekend hoe God de dingen ziet. Ik ken nogal wat mensen die helemaal onvoorbereid deze teksten lezen, waardoor ze Gods kijk op dat blijde nieuws aangaande de Zoon ontdekten, dat ze door God in hun hart getroffen werden, waarbij hun ogen geopend werden voor Gods liefde en genade. De heerlijke dynamiek van het evangelie! God werkt dat in de harten van mensen.

Hoe Spreek Ik Met Een Ongelovige?

Misschien ligt daar wel iemand in de goot van wie zijn hele leven in de puin gedraaid is. Hij weet niet hoe hij eruit moet komen en de Heer wil jou gebruiken. Jij mag zijn aandacht op een levende God richten. Voorop staat dat we de Heer gewoon zelf Zijn weg laten gaan. Zo makkelijk geven wijzelf zo'n persoon die in de goot ligt nog een trap na waardoor hij helemaal geen uitzicht meer ziet. Hij weet allang dat zijn leven een puinhoop is. Hij kent maar al te goed de ellendige staat waar hij in verkeert. Dan mogen we hem direct vertellen dat de Heer Zich volkomen één heeft gemaakt met hem. De Heer heeft Zich volkomen vernederd en is die goot ingegaan om hem te redden. We hoeven hem niet verder

de goot in te trappen. Nee, de Heer is waarlijk opgestaan! Op die opgestane Heer mogen we wijzen. Hij is de Middelaar tussen God en ons mensen. Hoe? Doordat Hij Zich één gemaakt heeft met ons allen, ook toen God Hem levend maakte. Wij zijn 2.000 jaar terug namelijk mee levend gemaakt. Prijst God! Wat een heerlijke boodschap!

De Drang Van Gods Genade

Hoe gaan wij als gelovigen met de ongelovige om? Hoe spreken we hem aan?

Verkeerde Aanpak?

Wat doen we als we alleen maar volgens schema uit Paulus brief aan Rome handelen met zo'n man of vrouw die in de goot ligt en dan hier zien staan: 'Alle mensen hebben gezondigd'? We lezen dat aan die man voor en voegen er nog even aan toe: 'Je keel is een open graf. Met jouw mond pleeg je bedrog. Addergif zit er onder jouw tong. Je mond is vol van vloek en bitterheid. Mocht je nog ooit op je voeten kunnen staan, dan gaan ze er hard vandoor om dood en ellende te veroorzaken.' Nou geweldige hulp, hoor. Die jongen zit juist al helemaal vast in dat probleem.

Ga je zelf aan de slag of geloof je dat God werkt?

Wij weten echt niet altijd waar iemand geestelijk staat. Maar God weet dat wel. God wil je door Zijn Geest gebruiken als je met zo'n persoon in aanraking komt. De bedoeling is om de ander bij de Heer te bepalen. Dat is echt iets totaal anders als dat we alles zo goed volgens schema weten af te draaien.

Het Kennen Zonder De Bijbelse Terminologie

Wij zijn misschien van mening dat de ander eerst goed onderwezen moet worden in het feit dat voor het heil eerst de verdorvenheid komt. Maar er lopen zoveel mensen rond die dat maar al te goed aan den lijve kennen zonder die Bijbelse termen hiervoor ook maar enigszins te verstaan. We moeten ons bewust zijn dat wij met die Bijbelse termen zo makkelijk iemand de grond in kunnen boren. Beseffen we dat het God is, die geloof schenkt? Beseffen we dat het God is, die aan harten werkt? Beseffen we dat God zelfs al alles in Zijn geliefde Zoon tot stand heeft gebracht om die persoon aan Zijn hart te hebben en dat die persoon dus ook op Gods tijd daar komt.

Afhankelijk Zijn Van Zijn Genade

Misschien dat als je met die keurig morele mens wordt geconfronteerd dat de Heer dan juist wel die weg wil gaan. Het gaat erom dat we in onze gemeenschap met Heer leren om afhankelijk te zijn van wat Hij wil werken. Zijn liefde gaat zondermeer uit naar het verlorene. Jazeker, Hij wil mij en jou daarvoor gebruiken. De Heer is op zoek naar het verlorene om het te vinden en het te redden. Hij brengt die persoon dan ook aan Zijn hart.

Wees je ervan bewust dat als je alleen maar de Bijbel hanteert als een letter om dat op een persoon te dumpen, je daarmee feitelijk zo'n persoon aan het stenigen bent. Het gaat erom dat God jou persoonlijk met Zijn genade gebruikt. Jij mag Gods plan van liefde, genade en gerechtigheid aan de ander doorgeven. Wat een voorrecht dat God in Zijn genade iedereen gebruikt!

Genade Dringt

2 Corinthe 5: 14 Want de liefde van Christus dringt ons

Die drang van de liefde van Christus komt voort uit Paulus kennen van die overvloeiende rijkdommen van Gods genade. Het was de genade die Paulus zo goed persoonlijk kende die dit alles bij hem uitwerkte. Paulus kende die opgestane en verheerlijkte Heer en hij was daar, als het ware, nog niet tevreden mee.

De Heer Steeds Meer Leren Kennen

Filippi 3: 10 Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding.

De drang van Paulus was om God steeds beter te leren kennen. Wij zouden misschien vol verbazing zeggen: 'maar Paulus, jij kent de Heer toch?' We zien nogal eens ons "tot geloof komen" als zo'n krachtige daad dat we daardoor in één klap God helemaal kennen. Nou, in de eerste plaats is het geen krachtige daad van ons. De Heer zelf heeft dat geloof in ons gewerkt. Wat we zouden kunnen zeggen is dat we vanaf dat moment iets kennen van de Heer. Maar dan zien we Paulus en die jaagt naar het doel om Hem te kennen. Het doel in Paulus leven is die opgestane en verheerlijkte Heer. Hij wil Hem steeds beter kennen. Dat is de gezindheid wat het hele leven van Paulus doordrenkt. Dat is stukken meer dan dat ik alle waarheden uit de Bijbel op een rijtje weet te zetten.

Genade Werkt Door De Bron Van Genade: Christus

Paulus drang om mensen met Gods genade te confronteren kwam voort uit het kennen van de Heer. Daar bij de Heer, daar heb je die overvloeiende bron van genade. Die bron, die motor in het leven is er ook

voor jou en mij. Die bron, Christus in jou, die werkt een drang in je leven om die rijkdom met anderen te delen. Niet omdat het moet, maar omdat je niet anders kan.

Christus Beter Leren Kennen

Een enorme drang, namelijk de liefde van Christus zelf, kenmerkte de dienst van Paulus, maar nergens was er dwang.

2 Corinthe 5: 14-15 De liefde van Christus dringt ons, juist omdat we het zo bekijken dat Eén voor allen gestorven is, dus zijn ze allemaal gestorven. Hij is voor iedereen gestorven,

Paulus ultieme verlangen was om de Heer steeds beter te leren kennen. Die kennis was de bron van zijn drang om mensen in aanraking te brengen met die Heer.

Filippi 3: 10 Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

Voorbeeld Uit Mijn Eigen Huwelijk (Ik weet het: een zwak voorbeeld)

Ik ben met Machtelt getrouwd. Ik ken haar. Toch heb ik het verlangen om haar steeds beter te leren kennen. Vreemd hè? Dat is wat liefde uitwerkt. Om haar beter te leren kennen ga ik niet naar de huisarts toe met de vraag om een medisch overzicht van Machtelt te krijgen. Nee, ik heb zelf een persoonlijke relatie met mijn vrouw. Ik wil weten waar ze van houdt. Ik wil weten wat haar plezier doet en wat haar pijn doet. Ik wil alles over haar weten. Dat is liefhebben. Ik wil haar steeds beter leren kennen.

Voorbeeld: Christus En De Gemeente

Dat liefhebben gaat zo ver dat Paulus in Efeze 5 een plaatje van de liefde van de man tekent zoals Christus de Gemeente heeft liefgehad. Die liefde betekent dat Christus Zichzelf volkomen vernederde, ja de dood inging om haar aan Zijn hart te hebben. Hij wilde haar smetteloos, rein voor Zich stellen. Dat is nou die liefde van Christus, waarvan Paulus zegt dat die hem drong. Paulus tekent daar de liefde van de man voor zijn vrouw als iets dat daar mee overeen stemt. Dan verlang je er toch vanzelfsprekend naar om haar steeds beter te leren kennen? Dan is daar toch helemaal niet meer die houding van “Ik moet er vandaag maar weer hard tegenaan anders doe ik het weer niet goed voor mijn vrouw”? Je zoekt niet naar de juiste regeltjes om bij je vrouw in een goed blaadje te komen. Nee, de liefde dringt je. Dan is het een vanzelfsprekende prioriteit in je leven dat je je werkelijk in je vrouw verdiept. Je wilt je met haar volkomen bezig houden.

Christus: Onze Bron

Wanneer wij de Heer Jezus hebben leren kennen en Hem de leiding in ons leven willen geven, dan is bij ons ook de wens om Hem beter te leren kennen. (Even tussen haakjes: Het grappige is dat Hij altijd de leiding heeft, maar ik spreek nu eventjes vanuit onze eigen beleving) Onze drijfveer als we mensen met het evangelie willen bereiken is deze drijfveer: Hem beter te leren kennen. Dan strekken we ons uit naar de bron van ons leven. We willen dan steeds meer van Hem leren kennen, die ons leven is.

Onze Plaats In Christus Boven Alles

We kunnen op grond van de Bijbel weten dat we met Hem zijn opgewekt, dat we met Hem gezet zijn boven alle heerschappij, dat we eigenlijk boven alle aardse omstandigheden zijn uitgetild.

Voorbeeld Van Petrus Op De Golven

De geschiedenis van Petrus die wandelt op de golven is een mooi plaatje van deze waarheid. Petrus ziet de Heer over de golven naar hun bootje toelopen. Hij zegt dan tegen de Heer: ‘Roep me, dat ik over de golven naar U toe kan komen’. Die golven zou je met al die verschrikkelijke toestanden op onze aarde kunnen vergelijken. Die golven zijn geen huizenhoge golven, maar bij een stevige storm kunnen ze wel hoogten bereiken van flatgebouwen of wolkenkrabbers. Petrus wordt bovenop die golven geplaatst. Hij stond daar op gelijke hoogte met de Heer. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen wat het is om over de golven te lopen, maar dat gebeurde daar dus. Dit is feitelijk in beeld wat er met ons gebeurd is doordat we één gemaakt zijn met een opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. We zijn op gelijke hoogte met de Heer geplaatst.

Actief Vanuit De Bron

Hem leren kennen. Is je hart volkomen gericht op die levende Heer, die jouw leven geworden is? Wil je Hem steeds beter leren kennen? Verdiep je maar heerlijk in Hem. Hij houdt zich wel bezig met die verloren zondaren. O ja, Hij gebruikt jou daar ook nog eens voor. Hij bereikt het verlorene en voor jou is het dat je merkt dat het opeens Zijn liefde is die jou dringt.

Zondaren Ontvangen Genade

Evangelie aangaande Gods Zoon

Het blijde nieuws van God is altijd aangaande Zijn Zoon. Christus Jezus staat daarin centraal. Wordt er een boodschap gebracht en Hij staat daar niet centraal in, dan is het niet het evangelie. Zo simpel is het. Die Zoon van God heeft het alles volbracht! Het uitgangspunt waar we telkens weer uit mogen leven bestaat uit slechts drie woorden: Het is volbracht.

Johannes 19: 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!

Het is volbracht!

Het is absoluut niet alsof ik of jij iets volbracht hebben. Nee, Christus heeft alles volbracht. Alles is in kunnen en kruiken. De Heer zelf heeft op het kruis van Golgotha alles geregeld. Hij heeft de weg gebaad waardoor we aan het hart van God de Vader zijn terecht gekomen. Op die manier is de mens Christus Jezus de enige Middelaar tussen God en mensen.

Vaste Zekerheid In Christus Jezus Alleen

Als we nadenken over vergeving mogen we daarbij volle zekerheid bezitten dat die vergeving tot stand is gebracht. Natuurlijk, met onze emoties en zelfs met onze inzichten begrijpen we deze zaken niet ten volle. Onze zekerheid is ook niet gebaseerd op onze inzichten. Onze inzichten schieten zo vaak tekort. Onze zekerheid is gefundeerd op de opgestane en verheerlijkte Heer. Het ligt niet vast in ons voelen of ons kennen maar in de Heer zelf. Hij is voor mij gestorven. Hij is voor mij naar dat kruis gegaan. Hij had mij zo lief.

Allen Zondaars

Als we in de brieven van Paulus lezen wat het Evangelie inhoudt worden we in de eerste plaats geconfronteerd met het feit dat we zondaren zijn, allemaal. In onze relatie tot God hebben we het allemaal stuk voor stuk verprutst. Feitelijk wordt het leven van de hele mensheid gekenmerkt door opstand tegen een heilig en rechtvaardig God. In Romeinen hoofdstuk één tot en met drie zijn we de verschillende groepen tegengekomen. We zagen dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt of je nu diep in de goot ligt, of dat je keurig netjes door het leven gaat, of zelfs dat je vroom en godsdienstig bent. Allemaal hebben we het verknald. Zondaars, zo heet dat Bijbels.

Zonder Genade, Naakt Voor God

Uiteindelijk maakt het totaal geen enkel verschil hoe je uiterlijk gedrag is zonder de genade die alleen te vinden is in de Persoon van de Heer Jezus Christus. Nee, we kunnen niet in onze eigen kracht voor een heilig en rechtvaardig God staan. We hebben ten opzichte van Hem gefaald en we blijven in onze pogingen als mens in Adam ook telkens opnieuw falen. We zijn echt allemaal afhankelijk van de genade van God alleen. We staan naakt voor die heilige God. Al onze goede gedragingen (of dat nou moord is of een prima volgens het boekje bekering met een keurig nette kerkgang daarop volgend), al onze gedragingen zijn in Adam als de kleren van de keizer. We blijken niets aan te hebben.

Om Wanhopig Van Te Worden

Romeinen 3: 19 - 20 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.
Als je dit eerlijk leest zou je toch wanhopig worden?

Paulus stopt hier gelukkig niet. Hij komt met blij nieuws.

Romeinen 3: 21 - 23 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot in echt alle mensen en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Genade tot in alle mensen

Bij dat laatste 'allen hebben gezondigd' schakelt Paulus weer even terug naar het eerdere feit dat alle mond gestopt wordt en de hele wereld strafwaardig is voor God. De mens derft de heerlijkheid van God. Dat wil zeggen dat de mens tekort komt aan de eer van God. Daar helpt geen moedertje lief aan, zegt het spreekwoord dan. Ik zou dan zeggen dat zelfs geen enkel vroom en godsdienstig gedrag daaraan

helpt. Het enige dat werkelijk helpt is Gods overvloeiende rijkdom aan genade, dat hier in dit gedeelte onder woorden gebracht wordt als het geloof van Jezus Christus dat reikt tot in echt alle mensen en waar nu de gelovigen al van genieten. Wat een heerlijke boodschap aangaande de Zoon!

Onthulling Van Gods Gerechtigheid

Onze menselijke gerechtigheid

Wat mogen we blij zijn dat de blijde boodschap van God helemaal de Zoon alleen tot onderwerp heeft! Het evangelie van God is aangaande de Zoon. Waarom zouden we daar blij over moeten zijn? Nou, we hebben in de eerste drie hoofdstukken een uitstalling van de gerechtigheid van ons mensen gezien. Elke mond is nu wel gestopt. Als we bij ons mensen echt naar gerechtigheid zoeken, dan zijn we nu wel in die eerste drie hoofdstukken met stomheid geslagen. Maar het evangelie is niet aangaande de mens. Het evangelie is aangaande de Zoon! En daar verschijnt opeens echte gerechtigheid, namelijk gerechtigheid van God.

Romeinen 3: 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, Het kunstwerk is onthult. Het doek is eraf gegleden. Alles is in zijn volle glorie zichtbaar. Zo is de gerechtigheid van God openbaar geworden.

Moest Het Kruis?

Wat is er op het kruis gebeurd met de Zoon van God? Daar is Gods rechtvaardigheid openbaar geworden. Ik moet zeggen dat ikzelf daar vroeger een totaal foutieve, misschien kan je zelfs wel zeggen een godslasterlijke voorstelling van gegeven heb door te leren dat Gods woede over de zonde daar moest uittieren. Gods gerechtigheid (helemaal naar het model van onze menselijke gerechtigheid) moest volgens mijn oude voorstelling van zaken daar bevredigd worden. Wat een triest menselijk idee!

In Adam/In Christus

Nee, geen voorstelling van God als een tiran die zijn emoties niet in bedwang heeft. Laten we a.u.b. blijven bij wat de Schrift leert! Daar zien we een God die in Christus een eind maakte aan de mens in Adam. Naar die mens in Adam kijkend is er uitsluitend ongerechtigheid te zien. Maar dat ging op het kruis de dood in. Daar op het kruis heeft de Heer zich volledig één gemaakt met ons, mensen. We zijn met Christus gestorven en met Christus opgewekt. In Adam dood. In Christus levend.

Onze menselijke oordelen

Vanuit ons menselijk oordeel zouden wij nooit gekozen hebben voor zo 'n rigoureuze aanpak van de hele mensheid in Christus de dood in en in Christus weer levend gemaakt. Wij hadden al die missers van de mensen wel door de vingers gezien, maar dan hadden we ook geaccepteerd dat alles onveranderd bleef. We zouden dan ook alles afrekenen naar de maatstaf van ons eigen falen. Onze "Ik" in Adam zou dan altijd rechtop zijn blijven staan. We komen dan ook met onze eigen oordelen. Mensen die net zo oppervlakkig falen als wij kunnen er dan wel mee door. Moordenaars, criminelen, laat staan mensen zoals Hitler, Osama Bin Laden, Erdogan, Poetin of zelfs Donald Trump, die vallen dan vanzelfsprekend buiten onze eigen maatstaven van gerechtigheid en zullen dus een veroordeling, reprimande of ereonderscheiding van ons krijgen. Alles rekenen we af naar onze eigen gerechtigheid en laten we wel zijn, zo verwachten we dan ook dat God rekening houdt met onze maatstaven van gerechtigheid. Dat is nou eenmaal ons oordeel als een mens in Adam.

Een Heilig God Zoekt Contact (en Hij vindt en herstelt dat contact)

God is heilig, rechtvaardig en onberispelijk. Aan God is echt geen enkel foutje of smetje te bespeuren. Toch leeft er in het hart van God het intense verlangen om contact met ons te hebben. Hij wil ons aan Zijn hart hebben. Hij wordt gedreven door wat Hijzelf in wezen is, namelijk Liefde. Tegelijkertijd is Hij rechtvaardig. Tegelijkertijd is Hij licht. In Hem is totaal geen duisternis. Kan dat samengaan?

Genade = God, die zich openbaart in Zijn geliefde Zoon

God zou mij toch zeker voor altijd moeten verwerpen? Ik had het zo verknoeid. Daar kan God toch nooit contact mee hebben? Nee, God wil mij aan Zijn hart hebben! Zijn liefde en gerechtigheid komt op het kruis bij elkaar. Dat is genade!

Niemand kan God zien omdat God Geest is. Maar God openbaart Zich in Zijn Zoon. De Zoon van God heeft Zich volkomen één gemaakt met mij. Dat Hij zo ver ging kan ik met mijn menselijk verstand niet bevatten. Alle heerlijkheid heeft Hij afgelegd om die weg naar het kruis te gaan. God ziet jou nu en Hij ziet mij nu, ja Hij ziet Hitler en Poetin (en de hele rest) nu als volmaakte mensen in Zijn geliefde Zoon, in Christus Jezus. Zo ziet Hij elk mens in Christus. Hoe is dit nu in hemelsnaam mogelijk?

Gods Rechtvaardigheid NU! Onthuld

Romeinen 3: 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,
Het gordijn is open geschoven en daar zien we de gerechtigheid van God staan in al Zijn heerlijkheid. Niet in de toekomst, maar zoals Paulus het hier zegt: “Thans”. De gerechtigheid van God is NU! openbaar gekomen. Dat “NU!” is tweeduizend jaar geleden begonnen en duurt nog steeds voort. Voor de komst van de Heer Jezus werd er wel al van gesproken, maar ze was nog niet openbaar gemaakt zoals in de tegenwoordige tijd.

Gerechtigheid van God tegenover die van de mens

Het is de gerechtigheid van God, niet de gerechtigheid door God of iets dergelijks. Neen, deze gerechtigheid is van God, deze gerechtigheid hoort bij God, God is gerechtigheid. Deze gerechtigheid van God staat tegenover die gerechtigheid van de mens, waar we tot nu toe zo over doorgedacht hebben in die eerste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief. Geen mens kan zelf rechtvaardig worden; we kunnen nog zoveel goed doen en nog zoveel trachten de wet te volbrengen, uiteindelijk brengt het ons geen gerechtigheid. De gerechtigheid van de mens schiet te kort. Gods gerechtigheid is een gerechtigheid die je nooit zult kunnen verdienen, je kunt hem alleen ontvangen, cadeau krijgen.

Gerechtigheid van God, zoals we die tot nu toe al in de Romeinenbrief tegengekomen zijn:

Romeinen 1:17 Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot in geloof
Romeinen 3:5 Als nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen?
Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door geloof van Jezus Christus tot in allen en voor allen die geloven.

Tegengestelde gerechtigheden

De gerechtigheid van God is dus gigantisch in tegenstelling tot onze eigen gerechtigheid.

Romeinen 3: 23 Allen hebben gezondigd en komen te kort aan de eer van God.

We halen het niet op eigen kracht, maar dan...

Romeinen 3: 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.

Het is een geschenk dat ons gegeven wordt op grond van het geloof van Christus Jezus. Niet op grond van ons geloof, zoals de meeste bijbelvertalers ons willen doen geloven. In de grondtekst staat in vers 22 door het geloof van Jezus Christus. Zou het anders zijn, dan zouden wij zelf iets moeten doen om de gerechtigheid te ontvangen, nl geloven en dan zou het geen genade meer zijn, maar eigen werk.

Gods gerechtigheid op grond van geloof tot in geloof

Deze gerechtigheid van God wordt dus volgens Romeinen 1:17 daarin geopenbaard op grond van geloof tot in geloof.

Dat eerste geloof is het geloof van Christus Jezus en dat geloof werkt ons geloof in Christus Jezus uit.

Dat tweede geloof is dus een gave van God zoals we lezen in Efeze 2:8-9.

Gerechtigheid van God onthuld

Thans, 2.000 jaar terug, is die grandioze gerechtigheid van God openbaar gemaakt. Het is onthult. Zie je hoe gerechtigheid, liefde en genade bij God op één lijn staan en niet tegenover elkaar, zoals veel leraren telkens opnieuw ons wijs proberen te maken met de opmerking: “Ja, jullie hebben het maar over de liefde van God, maar er is ook nog zo iets als Gods gerechtigheid!” Jazeker, die is er ook en die is grandioos onthuld 2.000 jaar terug. Prijst God!

Het Is Volbracht

Geloof Van Jezus Christus

Romeinen 3: 21 - 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, Die gerechtigheid van God is door het geloof van Jezus Christus. In de NBG vertaling is het ten onrechte weergegeven als 'geloof in Jezus Christus'. De oorzaak waardoor die gerechtigheid van God openbaar kon komen was door het geloof van Jezus Christus. Het gaat hier dus niet over mijn vertrouwen in de Persoon van de Heer Jezus. Het is dankzij het geloof van Jezus Christus dat die gerechtigheid openbaar kwam. Het was Zijn weg van afhankelijkheid aan de Vader, Zijn weg van vernedering naar dat kruis op Golgotha, Zijn opstanding en Zijn verheerlijking.

Gelukkig Niet Mijn Geloof

Als mijn geloof de basis zou zijn voor deze rechtvaardigheid van God dan had ik nog steeds geen solide basis voor mijn geloofsleven. Dan zou ik toch voortdurend in de strijd leven of ik wel voldoende geloof zou hebben? Als ik naar anderen kijk zie ik geloofshelden, maar ik ben wel heel erg armetierig in mijn geloofsvertrouwen. Ken je dat? Wat is het dan een geluk dat de basis die de Bijbel tekent voor de absolute zekerheid bij die gerechtigheid van God niet mijn geloof, maar Zijn geloof is.

Alles Is Volbracht

Hij is die weg gegaan. Hij heeft Zich volkomen toegewijd. Hij heeft het alles volbracht. Hij heeft alles gedaan om mij terug te brengen aan het hart van God.

De grondslag van mijn zekerheid dat ik door God gezien wordt als volmaakt rechtvaardig in Christus ligt puur alleen vast in het geloof van de Zoon zelf, in Zijn werk. Het is volbracht! Alles is betaald. Dat betekent die uitroep van de Heer Jezus op het kruis.

De Rekening Is Betaald

Johannes 19: 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!

Als mensen een factuur ontvingen voor alle goederen die geleverd waren, dan kregen ze op die rekening een stempel als alles betaald was. Dan stond er in het Grieks 'Tetelestai' gestempeld op die factuur. Dat was precies wat de Heer Jezus uitriep toen Hij op het kruis hing. 'Tetelestai'. Oftewel: Het is Volbracht. Het is betaald, oftewel: alle rekeningen, alle schulden zijn betaald.

Jazeker, de losprijs is betaald. Maar aan wie?

De Bijbel spreekt van een losprijs. Een prijs dus om los te kopen. De logische vraag is dan vanzelfsprekend: "Bij wie zaten we dan gevangen?" Betaalde de Heer Jezus nou aan God de schuld die mensen hadden? Of betaalde hij de prijs aan de macht die ons mensen gevangen hield?

De Bijbelse boodschap is dat we vrijgekocht zijn.

Lukas 4: 19 om aan gevangenen loslating te verkondigen.

Mattheus 20: 28 Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Efeze 1: 14 De Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot vrijkoping van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid.

Die losprijs is door Christus betaald voor echt iedereen.

1 Timotheus 2: 6 De mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;

Het woord 'losprijs' (Grieks: "lutron") wil zeggen: een prijs die betaald wordt om bijvoorbeeld slaven of gevangenen vrij te kopen. Een losprijs wordt betaald aan degene die gevangen houdt, zodat deze daarna geen eigenaar meer is.

Waren wij als mensen gevangen? Waren wij in slavernij?

Hebreeën 2:14.15 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht van de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

De vraag is nu dan wie die macht van de dood had? Daar geeft Johannes in zijn brief antwoord op. Dat is de mensenmoordenaar vanaf het begin, de duivel.

Voor God vrijgekocht, niet: Van God

De mens, zoals hij is in Adam, is dus een slaaf. Maar waarom nou niet een losprijs aan God? Die gedachte zijn we namelijk vanuit het christendom mee bekend. Dat is de gedachte, die ikzelf ook behoorlijk lang meegezeuld heb, namelijk dat we met onze zonden schuldig staan tegenover een woedende God, die voor al die zonden van ons een losprijs eist. Nou let eens op hoe er in de Schrift over ons gekocht en betaald zijn geschreven wordt.

Openbaring 5:9 Zij zongen een nieuw gezang, zeggende: U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want U bent geslacht en U hebt [hen] VOOR GOD GEKOCHT met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie;

Er staat beslist niet dat ze gekocht zijn "VAN" God, maar juist dat ze gekocht zijn "VOOR" God. Die mensen zijn dus van iemand anders losgekocht voor God. Zoals in Hebrëen 2 dus al stond is de losprijs aan satan betaald, de gevangenebewaarder.

Een menselijk soort gerechtigheid bij God?

Stel dat het zo zou zijn dat Gods gerechtigheid, zoals het in de meeste kerken eigenlijk telkens getekend wordt, elke schuld mij toerekent en dat daar voor betaald moet worden tot op de laatste cent, dan zou ik dus een onmogelijke schuld aan God hebben om te kunnen vereffenen en dan moet ik al die teksten over de losprijs aan satan even loslaten en dan kan de Heer Jezus mijn schuld als losprijs vereffenen bij God. Zo 'n soort gerechtigheid van God is iets heel anders dan de gerechtigheid van God, zoals die in de brief aan de Romeinen en de brief aan de Galaten getekend wordt, een gerechtigheid van God, die mij puur uit genade (onverdiend) aangemeten wordt. Nee, zo 'n soort gerechtigheid heeft weer enorm veel weg van onze eigen, menselijke gerechtigheid in Adam.

Geen schuld toegerekend! Dat is nou vergeving!

Wat was nou zo kenmerkend aan die zogenaamde gerechtigheid? Dat was dat door God mijn schuld TOEGEREKEND MOET WORDEN en dat daarvoor betaald moet worden. Maar wat zegt Gods Woord?

2 Corinthe 5:19 God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven, die hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, "DOOR HUN HUN OVERTREDINGEN NIET TOE TE REKENEN", en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Geen voldoen van een schuld, die wel toegerekend zou zijn

De vergeving is het kenmerk van Gods genade en vergeving staat buiten het voldoen van een schuld. Als er een schuld betaald is, dan is er geen sprake van genade, maar van een juridische procedure, waar het begrip "onverdiende gunst" echt nooit enige invloed op kan hebben. Mijn zonden zijn door God echt nooit toegerekend! Dat staat er zo expliciet. Daar kunnen we toch niet overheen lezen? Dat betekent niet dat ze bij een woedende God voldaan zijn, maar voor God juist helemaal buiten het plaatje vallen. Er is dus echt sprake van vergeving.

Voldaan aan satan

Het kruis is dus naast het bewijs van Gods liefde tevens het bewijs van Gods vergeving, oftewel het niet toerekenen van mijn schuld. De prijs is aan satan als gevangenebewaarder betaald. Dan de vraag: "Voelt die zich niet genept toen Christus na drie dagen opstond uit het graf?" Tja, als ze dat hadden geweten!!!

1 Corinthe 2:8 De wijsheid, die geen van de oversten van deze wereld gekend heeft; (want als zij haar gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben).

Vrij in Christus

Als de transactie gesloten is en de mensheid volkomen vrijgekocht is, dan kwam er bij zo 'n vrijkoping altijd het stempel op de nota "Tetelestai". Het is volbracht. Mensen, we zijn echt vrij gekocht. We zijn vrije mensen in Christus! We hoeven dus nooit meer de gevangenis in. We waren dan wel slaven van de zonde, maar we zijn nu met Christus gestorven aan de zonde. Wij hebben niet de tijd uitgezeten, maar Christus heeft de losprijs voor ons betaald. Op de gevangenisdeur staat 'Tetelestai'. Eindelijk vrij! Eindelijk vrij! Dank God! Ik ben eindelijk vrij!

Tot Allen Zonder Onderscheid

Gods nieuws is de Zoon

Gods blijde nieuws is aangaande Zijn Zoon, maar de impact betreft alle mensen. Zijn die mensen nu plotseling toch het wezenlijke onderwerp van Gods evangelie? Nee, Gods Zoon Christus Jezus is en blijft het centrale thema van Gods nieuws, Gods boodschap. Alles en iedereen loopt via de Zoon, maar als we de gerechtigheid van God bezien als het werk van de Zoon, dan zien we ook gelijk het geweldig resultaat voor de mensheid.

Gerechtigheid Van God Tot In Allen

Romeinen 3: 22 Gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, [en over allen] die geloven; want er is geen onderscheid.

Ik heb hier heel bewust iets tussen geplaatst wat wel in de Staten Vertaling staat, maar niet in de NBG vertaling. Dit staat namelijk wel degelijk in de grondtekst en is er dus ten onrechte in de NBG uit weggelaten. Bovendien geeft het iets heel essentieels weer.

De reikwijdte van het resultaat van het werk van de Heer Jezus wordt namelijk in de NBG vertaling beperkt tot hen die geloven, terwijl het resultaat van het werk van Christus in werkelijkheid onbegrensd is. De genade van God kent geen grenzen en strekt zich heel letterlijk uit tot in allen.

Het genot van die gerechtigheid is er als je het ook gelooft. Dat genot wordt uitgedrukt met de woorden 'over allen die geloven'.

God Discrimineert Niet

Dat het resultaat van het werk van Christus niet iets is voor een selectief groepje of een bepaalde kerk blijkt ook heel helder uit die laatste woorden van deze tekst, dat daarin geen onderscheid is. Het resultaat heeft zijn uitwerking tot in allen zonder onderscheid.

1 Timotheus 2: 4 God wil, dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen.

Dat is het verlangen van God. Zou dat dan begrensd zijn? Zou daar dan onderscheid zijn? Nee, de gerechtigheid van God is door het geloof van Jezus Christus tot in allen zonder onderscheid. Het genot daarvan komt als je er ook je vertrouwen op stelt, oftewel over allen die geloven. Als je dus erkent dat de Heer Jezus dat volle werk op het kruis tot stand heeft gebracht komt dat genot ervan ook over jou.

Redding En Kennis

1 Timotheus 2: 4 God wil, dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen.

God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Die twee dingen: 1/ gered worden en 2/ kennis van de waarheid, zijn een eenheid. Een eenheid waarin? In de wil van God.

Iedereen gered?

Als God wil dat alle mensen gered, worden ze dan ook gered? Jazeker. Wie kan de wil van God weerstaan? Die zou daarmee dan groter, sterker en machtiger dan God zijn. Die zou dan wezenlijk voor de waarachtige god moeten doorgaan. Maar die persoon is er niet. God is de enige Soevereine, de enige Almachtige.

Kennis van de waarheid bij iedereen?

Als God wil dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen, zullen dan ook concreet alle mensen tot kennis van de waarheid komen? Opnieuw vraag ik wie de wil van God kan weerstaan.

Wat is dat dan? Die kennis van waarheid!

Johannes 18: 38 Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid?

Johannes 14: 6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Het is dus niet alleen maar dat de Zoon door Zijn werk jouw Redder en jouw Leven is, maar dat jij je nu ook heel duidelijk bewust bent dat Hij jouw Redder en jouw Leven is, met alle consequenties van dien. Het geloof van de Zoon, waardoor jij net als iedereen gerechtvaardigd bent, werkt dus dat geloof in jou ook uit. Daarom zegt Paulus hier: 'tot in allen en over allen die geloven'. Wat een rijkdom!

We zijn verzoend

(Ik begin maar eventjes tussen haakjes om uit te leggen waarom ik telkens over de (on)gerechtigheid van de mensen in Adam schrijf. Ik noem het dus niet ronduit ongerechtigheid, maar ik laat ruimte voor de positieve interpretatie die wij als mensen nu eenmaal hebben over ons eigen oordeel. Wij vinden wat we doen juist vaak heel rechtvaardig en vaak meten we zelfs God daaraan af. In Romeinen 1 t/m 3 tekent Paulus dan ook die (on)gerechtigheid van ons mensen in diverse gradaties. Vandaar die aparte manier van schrijven over de (on)gerechtigheid van de mens in Adam.)

Zoals de (on)gerechtigheid van de mensen in Adam reikte tot in alle mensen, zo reikt nu ook de gerechtigheid van God tot in precies diezelfde alle mensen geeft Paulus aan in Romeinen 3: 22-24. Dan opent Paulus de heerlijke boodschap van Gods verzoening in het volgende vers.

De Zoon: Gods Verzoenmiddel

Romeinen 3: 25 Hem [Christus Jezus] heeft God voorgesteld als zoenmiddel

Op de Grote Verzoendag werd het bloed gesprengd op het verzoendeksel. Dat was de deksel van de ark van het verbond. Eigenlijk was dat een kist die in het Heilige der Heilige stond. In die kist lag de wet. Op die kist lag een gouden deksel. Dat was echt artistiek beeldhouwwerk.

Het Verzoendeksel

Exodus 25: 17 - 21 Ook zullen jullie een verzoendeksel van louter goud maken, twee en een halve el lang en anderhalve el breed. En jullie zullen twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zullen jullie ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak een cherub aan het ene einde en een cherub aan het andere einde; uit één stuk met het verzoendeksel zullen jullie de cherubs op zijn beide einden maken. De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht; naar het verzoendeksel zullen de gezichten van de cherubs gericht zijn. Jullie zullen het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zullen jullie de getuigenis leggen, die Ik aan jullie geven zal.

Zonder verzoendeksel is het volle zicht op de (on)gerechtigheid van de mens in Adam.

Het verzoendeksel was één gedreven werk. Dat betekent dat ze uit één klomp goud zo'n perfecte deksel met daarop twee cherubs gehouwen hebben. Die cherubs stonden met hun beide gezichten naar elkaar toegebogen en keken naar beneden. Had dat deksel er niet tussen gelegen dan hadden ze zo op de wet gekeken. Wat toont die wet aan?

Romeinen 3:20 Op grond van werken van de wet zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden;

Galaten 2:16 De mens wordt niet gerechtvaardigd op grond van werken van de wet,

Galaten 2:21 Als de gerechtigheid door de wet is, dan is Christus zonder reden gestorven.

Zonder het verzoendeksel enkel zonde

Als er geen verzoendeksel tussen had gezeten bij de ark van het verbond, dan hadden de cherubs het volle zicht op de (on)gerechtigheid van de mens gehad. Dan was er reden voor toorn geweest.

Romeinen 4:15 De wet werkt toorn, maar waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.

Romeinen 5:20 De wet is erbij gekomen, opdat de overtreding zou toenemen;

Galaten 3:19 Waartoe dient de wet? Ter wille van de overtredingen werd zij er bijgevoegd,

Met het verzoendeksel zicht op de nieuwe mens

Zonder het verzoendeksel had de blik van de cherubs op zonde alleen gerust. Het enig zichtbare was dan de mens in Adam geweest. Op de Grote Verzoendag kwam de hogepriester om daar tussen die twee cherubs het bloed te sprengen. Het lam was geslacht. Het leven van dat lam, waar het bloed van spreekt, lag nu tussen de wet en de cherubs. Daar is de mensheid met Christus gestorven. Daar kwam de gerechtigheid van God openbaar. De cherubs zagen het offer. 'Tetelestai'. 'Het is volbracht' getuigde daar tussen die twee cherubs.

Het Verzoendeksel Wijst Heen Naar De Verzoening Door Christus

Romeinen 3: 25 Hem [Christus Jezus] heeft God voorgesteld als zoenmiddel

We kunnen niet zomaar uit de vertaling opmaken dat Paulus hier over dit verzoendeksel spreekt. Het woord dat hier vertaald is met 'zoenmiddel' is in het Grieks echter heel letterlijk 'verzoendeksel'.

Paulus wijst hier dus wel degelijk terug naar dit gebruik dat in de tempel plaats vond. Elke keer als daar

verzoening tot stand werd gebracht wees dat dus al heen naar het werk dat de Heer zou komen doen op het kruis van Golgotha. Nu mogen wij dus weten dat verzoening tot stand is gebracht.

Wat Is Verzoening?

Je kan soms laaiende ruzie met iemand hebben. Dan kan je geluk hebben dat er iemand tussenbeide komt. Zo'n derde persoon waagt dan een verzoeningspoging. Dat houdt in dat hij het wil bewerken dat jullie weer tot elkaar komen. Bij een geslaagde poging ontstaat er weer vrede waar eerst vijandschap was. Dan kan je elkaar weer aankijken en de hand schudden. Als je elkaar dan omarmt en weer als vrienden de weg verder gaat is zo'n verzoeningspoging ook echt helemaal gelukt.

Wij Waren De Vijanden. God Was De Verzoener

Wij waren vijanden van God. We hadden het verknoeid. We waren in opstand tegen God. God heeft echt alles eraan gedaan om ons weer terug aan Zijn hart te krijgen. Ondanks onze rebellie is Christus de dood ingegaan. De verzoening is tot stand gebracht. Wat een heerlijke boodschap, die nu in onze handen is gelegd.

Het Bloed

Romeinen 3: 25 door het geloof, in zijn bloed,

Ik mag vertrouwen dat ik het leven heb ontvangen in de opgestane Heer. Dat is wat hier kortweg uitgedrukt wordt in die woorden 'geloof in Zijn bloed'. Deze uitdrukking gaat in evangelische kring wel eens een heel eigen leven leiden. Dan kijkt men ertegenaan als een soort magische bezwering. In het verleden heb ik daarin ook wel een scheve schaats gereden. Dan wordt het een kreet: 'Geloof in het bloed'.

Kracht In Het Bloed

Echt, bloed op zich stelt helemaal niks voor. Er is geen sprankje kracht in bloed, ook al zingen we dat van tijd tot tijd. Waar Paulus hier over spreekt is dat we ons vertrouwen stellen in het werk wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Als ik me bewust ben dat ik nieuw leven bezit in een opgestane Heer, dan is dat: "geloof in Zijn bloed". Ik ben verzoend met God omdat Christus alles gedaan heeft. Het is genade alleen. Daar mag je in rusten. We hebben zekerheid van vergeving van al onze schuld op grond van genade alleen. Het is alles Zijn werk.

Alleen de Zoon

De Cherubs kijken naar beneden, naar het verzoendeksel en zien de Zoon. Zij zien de gerechtigheid van God, die de Zoon in jou en mij heeft bewerkt. Zij zien dus geen vijanden, maar vrienden van God. Zoals in Adam de (on)gerechtigheid van de mens reikte tot in de hele mensheid, zo reikt nu de gerechtigheid van God tot in die gehele mensheid. Prijst God! Wat een heerlijke boodschap aangaande de Zoon!

Evangelie Van Zijn Zoon 23

De Zoon Is Opgestaan

Het evangelie is aangaande de Zoon. De Zoon is niet alleen de dood ingegaan, maar de Vader heeft Hem daar ook uit opgewekt met alle grandioze gevolgen van dien.

Romeinen 4: 24 - 25 God heeft Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.

We mogen weten dat de Heer is opgewekt tot onze rechtvaardiging.

Gerechtvaardigd

Jij staat nu voor een heilig God als een volkomen rechtvaardig mens. Ik sta voor God als een rechtvaardig mens. Hoe kan dat? Doordat de Heer Jezus niet in het graf is gebleven maar na drie dagen door de Vader is opgewekt. Christus is van tussen de doden uit levend geworden. Alle andere doden zijn achter gebleven in het graf. Maar de Zoon van God is echt opgestaan.

Bewijs dat Christus de Zoon van God is

Direct bij de start van de Romeinenbrief wordt gelijk al een duidelijke verklaring door Paulus afgelegd van deze opstanding van de Heer Jezus.

Romeinen 1: 4 naar de geest der heiligheid door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer,

Bij de opstanding uit de doden is dus het bewijs geleverd dat Christus Gods Zoon is in kracht.

Afleggen & opnemen van Zijn Leven

De Heer Jezus had bij Zijn rondwandeling op aarde al gezegd dat Hij macht heeft Zijn leven af te leggen en het wederom op te nemen (Johannes 10: 18). We kijken er nogal eens verkeerd tegenaan. Dan hebben we de indruk dat Hij door de Romeinen en de Farizeeën en Schriftgeleerden krachtdadig naar dat kruis geleid is. Hij had macht om Zijn leven af te leggen. Hij heeft het dus vrijwillig overgegeven.

Wat ik hier schrijf betreft dus de verhouding Zoon van God t.o.v. de aardse overheden. Er wordt door sommige leraren soms ook een onafhankelijk handelen van God, de Vader, uit geconcludeerd. Ikzelf denk dat die conclusie geheel ten onrechte is. Romeinen 4: 24-25 getuigt al totaal het tegenovergestelde. De Vader heeft de Zoon opgewekt. Punt uit. Maar ten opzichte van de mensen hier op aarde was Zijn werk eentje van vrijwillige overgave.

Vrijwillig de dood in

Het was dus de bewuste keuze van onze Heer om de dood in te gaan. Als de Heer dit niet zo gewent had, dan hadden de mensen daar geen enkele invloed op gehad. Toen Judas samen met die hele groep soldaten Hem opzochten, vroeg de Heer: 'Wie zoeken jullie?' Ze maakten Hem dat bekend en wat zei de Heer toen in Johannes 18: 6? Hij zei: 'Ik ben (het)'. Letterlijk was dat de naam Yahweh. Het gevolg was dat al die soldaten pal achterover vielen. Deze mensen hadden geen enkele macht om Hem te grijpen. Ze konden niets uitrusten tegen de God, die Zich in de Zoon openbaarde. Nee, Hij heeft Zich vrijwillig in de dood overgegeven.

Bewijs van Zijn liefde

Het was Zijn grote liefde voor de mensheid die Hem dreef om die weg naar het kruis te gaan. Hij houdt zo ontzaglijk veel van jou en van mij. Dat bewees Hij door naar dat kruis op Golgotha te gaan. Het was beslist geen overmacht wat Hem daar overkwam. Nee, Hij had jou en mij en de hele mensheid op het oog toen Hij die weg ging naar het kruis.

Als echter het werk op het kruis het enige was geweest wat Hij gedaan had, dan had ik nooit zekerheid gehad dat mijn oude leven ook echt de dood in was gegaan. Ik had nooit of te nimmer geweten of dit werk van Christus door God was aangenomen als Hij in de dood was gebleven. Maar nu is door Zijn opstanding uit de doden verklaard dat Hij Gods Zoon is in kracht.

Romeinen 4: 25 die [Christus] is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.

Christus is opgestaan van tussen de doden uit en dat was om jou en mij tot rechtvaardigen te maken. Dit facet van het werk van Gods genade draait helemaal om onze rechtvaardige praktijk. Het heerlijke feit dat Christus is opgestaan van tussen de doden uit is nu de krachtbron waardoor wij nu een rechtvaardige

wandel hier op deze aarde openbaren. Ook mijn rechtvaardige wandel op aarde is dus volledig uit genade alleen omdat ik nu een opgestane Heer als mijn leven mag kennen.

Opgewekt Tot Onze Rechtvaardiging

De Zoon van God, Christus, is opgestaan. Hij is een levende Heer en als zodanig is Hij mijn leven. Dat is het hele onderwerp van dit hoofdstuk in de Romeinenbrief.

Romeinen 4: 25 die [Christus] is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.

Paulus roept in dit hoofdstuk van de Romeinenbrief vanuit het Oude Testament twee getuigen van dit opstandingleven op.

Gods volkomen rechtvaardigheid bewijst Zichzelf

In het voorgaande hoofdstuk van de Romeinenbrief had Paulus al geschreven dat het hele Oude Testament getuigenis gaf van dit opstandingleven.

Romeinen 3: 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen,

De gerechtigheid van God is nu, na het kruis, volledig openbaar gekomen. We hebben er al bij stil gestaan dat dit wil zeggen dat God volkomen rechtvaardig is door mij en jou te zien in Zijn geliefde Zoon. Dat ligt nu helemaal openbaar. Maar de wet en de profeten getuigden daar al van.

De wet getuigt van de Zoon

Is de wet dan niet een achterhaald gegeven? Hebben we nu niet de volle openbaring in het Nieuwe Testament? Inderdaad is Gods gerechtigheid nu volledig openbaar gekomen, maar de wet en de profeten getuigden daar al van. Over de Schriftgeleerden zei de Heer al dat zij meenden het eeuwige leven in de wet te bezitten. Hij weerlegt hun opvatting niet maar stelt hen juist volkomen in het gelijk.

Johannes 5: 39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

De wet en de profeten zijn het die van de Zoon getuigen. Dat is wat Paulus hier op een iets andere manier opnieuw verklaart. Wil je een rechtmatig getuigenis bezitten, dan moeten er twee of drie getuigen zijn.

Deuteronomium 19: 15 op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan.

Paulus voert dan ook twee getuigen op uit het Oude Testament die duidelijk kunnen verklaren wat het is om vergeving te hebben ontvangen. Abraham en David.

Romeinen 4: 25 die [Christus] is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.

We zullen bij Abraham zien dat ook zijn geloof vaststaat op dit bovenstaand tweevoudig beginsel:

- 1/ Christus is overgeleverd om onze overtredingen en
- 2/ Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging.

Romeinen 4: 17 - 20 gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld. Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven; maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, Abraham geloofde dus, als het ware, dat Christus is opgewekt tot zijn rechtvaardiging. Hij geloofde dus wel degelijk dat het Gods genade was waardoor er sprake is van leven uit de dood. Hij geloofde in opstandingleven. Er staat dat hij geloofde dat God de doden levend maakt. Daarna herhaalt hij dat nog eens in andere bewoordingen door te verklaren dat hij gelooft dat God het niet zijnde (dood dus) tot aanzijn (leven dus) roept. Hij geloofde dat hij nageslacht (leven dus) zou krijgen hoewel zijn eigen lichaam gestorven (dood dus) was en de moederschoot van Sara gestorven (dood dus) was. Christus is opgewekt tot onze rechtvaardiging.

Abraham, de eerste getuige van gerechtigheid door opstanding van de Zoon

Het eerste getuigenis

Paulus noemt zelf twee getuigen van de rechtvaardiging door opstanding. Heel even hebben we in het vorige hoofdstuk het eerste getuigenis van Abraham aangetipt. In dit hoofdstuk duiken we helemaal in zijn getuigenis.

Romeinen 4: 18 Hij [Abraham] heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn.

Abraham heeft geloofd

Abraham geloofde in een God die in staat is om uit de dood leven te wekken. Moet je nu eens naar die prachtige uitdrukking in vers 18 kijken. Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd. Wat is dus het getuigenis over Abraham in het Nieuwe Testament? Dat is dat hij geloofd heeft. Zijn leven wordt hier in het Nieuwe Testament gekenmerkt als een leven van vertrouwen op God. Hij had zijn vertrouwen gesteld op de God die uit de dood leven wekt. Maar dan sla ik wel eventjes een paar woorden over. Er staat namelijk bij: 'tegen hoop op hoop'.

Dalen in het geloofsleven

God ziet het geloofsleven van Abraham en natuurlijk ziet God daar dan ook de dalen in dat geloofsleven. Maar is het niet prachtig dat God dit dan beschrijft als 'tegen hoop op hoop geloven'? God zegt niet dat Abraham het helemaal verknald heeft. Er was veel twijfel bij Abraham en zelfs waren er veel eigen wegen die hij ging. God oordeelt nergens. Wat een genade! Gods beoordeling van ons slappe geloofsleven is een oordeel van genade. Je hebt altijd geloofd, zij het dat het nogal eens tegen hoop op hoop was.

Leven uit een dood lichaam?

God komt bij Abraham en verzekert hem dat zijn nageslacht zal worden als de sterren van de hemel en als het zand van de aarde. Wat vraagt Abraham dan aan Yahweh in Genesis 15: 2? Hij vraagt of die belofte via zijn knecht Eliëzer mocht lopen. 'Laat die dan maar mijn erfgenaam zijn'. Denk je nou maar eens in dat jij al 100 jaar oud bent en dat je dan te horen krijgt dat je dan nog eens nageslacht zal krijgen. Zijn lichaam was gestorven schrijft Paulus hier. Dat wil zeggen dat hij geen enkele mogelijkheid meer had om nog voor nageslacht te zorgen. Dat was absoluut uitgesloten gezien zijn hoge leeftijd. De Bijbel beschrijft het dan zo dat de dood daar eigenlijk al was ingetreden.

Genade, ook bij eigen werk

Abraham geloofde in de God die uit de dood leven kon wekken. Hoe kwam dat nou openbaar? Hij wees op zijn knecht Eliëzer. Die moest die plaats dan maar innemen. Hoe zouden wij dat geloof van Abraham nu beoordelen? Ik veronderstel dat we allemaal met het priemende vingertje naar Abraham zouden wijzen en hem voor een ongelovige houden. We hebben zo lekker makkelijk ons oordeel al klaar. Dat is nou het mooie van genade. God komt niet met een priemend vingertje. Nee, Hij zegt dat Abraham geloofde, zij het tegen hoop op hoop. Wow! Wat is genade toch heerlijk!

Geen veroordeling, maar genade

Wij kennen zoveel heerlijke waarheden van God. We weten in welke hoge positie God ons in Christus geplaatst heeft. We mogen daar heerlijk in rusten, gewoon van genieten. Ja theoretisch weten we wat God ons allemaal geschonken heeft. Toch komen wij met onze eigen inzet, onze eigen inspanningen, onze eigen werken, alsof God daarvan afhankelijk zou zijn. Geen priemend vingertje van God. Geen enkele veroordeling van God. Nee, genade en genade alleen. Hij zegt: 'Jij gelooft, zij het tegen hoop op hoop'.

Eigen oplossingen

Eliëzer was een oplossing die Abraham wel aansprak. Hij dacht daarmee Gods plannen wel een handje te kunnen helpen. Het was een knecht die Abraham ergens op een slavenmarkt op de kop had getikt. Het was zelfs helemaal geen kind van Abraham. Maar Abraham dacht dat, als God belooft dat zijn nageslacht zo groot zal zijn als de sterren van de hemel en als het zand van de zee, dit ook nog eens werkelijkheid moet gaan worden. Hij dacht: 'in elk geval heb ik al een knecht'. Abraham was gelijk druk bezig een oplossing te bedenken hoe dat dan allemaal verwerkelijkt kon worden.

Het geloof van de Zoon

Voel je hoe jouw oordeel over Abraham alweer dreigt de kop op te steken? 'Hij gelooft helemaal niet!' Gods getuigenis over Abraham is dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft.

Dat geloven van Abraham kennen we toch zeker allemaal wel? Het ene moment zeg je: 'Ja Heer' en het volgende moment ben je al met je eigen oplossingen bezig. Zo corrigeert God ons telkens opnieuw om Zijn plan van genade in mijn en jouw leven uit te werken. En dat eigen gerotzooi van ons dan? Voor God bestaat het niet. God rekent met dat geloof van Zijn Zoon en wat dat uitwerkt in jouw en mijn leven. Wat een heerlijke genade!

Het evangelie aangaande de Zoon

Ook bij ons is, net als bij Abraham, het ware leven een leven uit de dood. Alles van mijn 'ik', alles van mijn inspanningen, alles van mijn kunnen, daar is het fiasco door God op geschreven. God heeft het definitief failliet over dat leven uitgesproken. Soms vinden we dat inderdaad prettig omdat we dan in Zijn werk kunnen rusten, zo van 'O gelukkig, ik hoef het niet zelf te doen. Ik mag het aan God overlaten want Hij wil uit dat dode van mij leven openbaren. Hij wil Zijn Zoon in mij openbaren'. Daar draait het hele evangelie om. Het evangelie is aangaande de Zoon.

Leven uit genade/Leven uit de dood

Op dat moment vinden we het heerlijk om alleen uit genade te leven, maar het volgende moment zien we het weer zitten met onze oude mens in Adam. Eigenlijk zijn we dan van mening dat we God wel een beetje een handje moeten helpen. Dan komen we met onze gehoorzaamheid, onze heiligheid, onze dienst voor Hem. Het is allemaal puur de houding van Abraham toen hij met Eliëzer op de proppen kwam. Dan zegt God: 'Nee, zo werkt Mijn genade niet. Ik wil zelf Mijn Zoon in jouw leven openbaren'. Weet je, dat leven uit genade alleen is leven uit de dood.

Innerlijke strijd

Zo in de clinch liggen met de genade van God veroordeelt God bij Abraham niet. God noemt die wisselende houding van het ene moment volkomen op genade leunen en het andere moment het weer zelf oppakken: 'Geloof tegen hoop op hoop'. Ook met die innerlijke strijd gaat God om in genade.

Geloof ondanks twijfel

Het getuigenis dat God van Abraham geeft is en blijft positief. God ziet het zo dat Abraham vertrouwd heeft, ondanks zijn twijfels, ondanks dat Abraham het zelf eigenlijk soms helemaal niet zag zitten. Als God spreekt van nageslacht bedoelt God heel simpel gewoon een letterlijk nageslacht. 'Okay, mijn zoon dus', zegt Abraham, goed, mijn zoon'.

Sara met haar draagmoeder tegenover opstandingsleven

Het probleem was niet alleen dat Abraham onvruchtbaar was, maar ook de moederschoot van Sara was gesloten. Ook zij was onvruchtbaar. Nu komt Sara met een oplossing. Het was een vrij algemeen geaccepteerde oplossing in die cultuur. Ook Sara had een slavin en haar oplossing was dat zij nog wel kinderen kon krijgen uit haar slavin. Haar oplossing heeft veel weg van wat wij tegenwoordig ook wel kennen als de draagmoeders. Vrouwen die voor een ander kinderen ter wereld brengen. Sara schoof haar slavin Hagar als één van de voorlopers van deze moderne draagmoeders naar voren. Sara had dus ook haar eigen oplossing. Feitelijk geloofde ze dus voor de helft. Voor zover zij wisten was Abraham ook nog steeds onvruchtbaar. Ze geloofde dus wel dat Yahweh in Abraham kon werken, maar dan wel geholpen door haar eigen extra inzet met Hagar. Ook dat was niet Gods weg van genade. Gods weg was een weg uit de dood van Abraham tot leven, maar ook uit de dood van Sara tot leven. De weg van Gods genade is de weg van opstandingleven.

Eigen oplossingen leveren pijn op

Uit Hagar komt de zoon Ismaël. Het volk, de Ismaëlieten, was een volk waar Israël in de verdere geschiedenis altijd problemen mee heeft gehad. Het was een volk dat altijd Gods weg gedwarsboomd heeft. Het was zo ernstig dat Hagar en Ismaël later definitief uit het leven van Abraham moest worden weggedaan. Ja, eigen oplossingen leveren wel altijd veel pijn op in het leven. God geeft die pijn niet. Het is gewoon een praktisch gevolg van je eigen weg. Het loon (het gevolg) van de zonde is de dood (Romeinen 6: 23). Maar let op, ook in die tekst uit Romeinen 6 plaats God daar gelijk Zijn eigen genade tegenover.

God blijft altijd in genade handelen

Het is belangrijk om goed door te hebben dat God je nooit en te nimmer terugpakt op wat jij allemaal als eigen oplossingen hebt opgepikt. God denkt daar nooit meer aan terug omdat het alles is weggedaan. God handelt in genade. Wel blijf je vaak met de consequenties van je eigen oplossingen geconfronteerd worden in de praktijk. Die praktische consequenties worden niet weggenomen. Je houdt ze omdat je gewoon midden in dit leven staat.

Uit genade leven

God had Abraham nageslacht beloofd. Dat zou leven worden uit de dood. Abraham heeft dat geloofd en dat werd uiteindelijk ook de praktische werkelijkheid. In ons leven is het niet veel anders. Laten we wel wezen, je mag gewoon direct uit die genade gaan leven. Toch is het vaak een lange weg van worstelingen totdat we op dat punt komen waar we echt leren alles simpel enkel en alleen uit Gods hand aan te nemen.

Romeinen 4: 25 Hij [Christus] is opgewekt om onze rechtvaardiging

Onze praktische dagelijkse wandel in rechtvaardigheid is gebaseerd op Zijn opstanding uit de doden. Net als de vergeving mogen we ook onze wandel zo uit genade ontvangen uit Zijn hand. Dat is leven uit de dood. Dan zeggen we: Heer, ga Uw gang maar. Ik kan het niet. Doet U het maar.' Zodra we dat zeggen ondervinden we daadwerkelijk wat er altijd al voor ons aanwezig was. Het nieuwe leven, Christus in ons, zal God verheerlijken in onze dagelijkse wandel. Dat is leven uit genade. Rechtvaardigen op grond van Zijn opstanding.

Wat God in ons werkt, dat blijft

Abraham had die knecht Eliëzer er niet in hoeven te betrekken. Abraham had die slavin Hagar er niet bij hoeven halen. Abraham had direct toen God verklaarde dat Hij leven uit de dood wilde werken kunnen zeggen dat God Zijn gang mocht gaan. Abraham had een heel ontspannen leven met God kunnen hebben. Maar verklaart God nu, omdat Abraham overal een eigen weggetje voor bedacht, dat het geloofsleven van Abraham niks voorstelt? Het geweldige is dat het positieve, wat God zelf in Abraham bewerkt, bewaard blijft. Dat wordt het getuigenis over Abraham in het Nieuwe Testament.

Ons falen wordt verzvolgen in genade

Dit vind ik echt grandioos. Ik faal zo vaak in mijn leven. Zo vaak zeg ik helemaal niet dat de Heer Zijn gang mag gaan in mijn leven. Zo vaak zoek ik eigen oplossinkjes. God blijft mij daar niet aan herinneren. De vergeving gaat zo ver dat alles wat ik er in eigen kracht aan toegevoegd heb echt concreet is weggedaan. God haalde dat in het Nieuwe Testament over Abraham er niet meer bij.

Een weg van top naar top

Het getuigenis van God over Abraham is dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. God ziet dat geloofsleven dus als een weg van het ene hoogtepunt naar het volgende hoogtepunt. Zo is het ook in jouw en mijn leven. God houdt een score bij. Straks komt de prijsuitreiking.

God ziet Zijn Zoon in jou! Altijd!

We kijken uit naar het moment dat we straks voor God zullen staan. Wat zal er dan wel allemaal niet voorbijkomen in die film over mijn leven? Dan kom je op die prijsuitreiking en dan slaat God Zijn arm om je heen en dan zegt Hij: 'Kijk, daar zag Ik Mijn Zoon, daar zag Ik Mijn Zoon en daar zag Ik Mijn Zoon'. Al die periodes van eigen proberen, al die dalen in mijn geloofsleven, alles is weggedaan.

Onze redding: 100 % genade alleen!

Als ik dan tegenstribbel dat ik soms toch niet echt vertrouwd heb, verklaart de Heer zelf: 'Jij hebt wel geloofd'. Al het andere bestaat gewoon niet meer. Op het kruis zijn al onze eigen pogingen tot een eind gekomen. Het is weggedaan. God heeft daar dus al mee afgerekend. Het enige wat blijft staat is wat Christus zelf deed in ons leven. Daarom zijn we altijd zeker van de redding. Dat is namelijk een werk van genade die, hoe we verder ook geleefd mogen hebben, altijd stand zal houden. Het werk, wat de Heer zelf op die basis van de behoudenis uitwerkt, is geheel Zijn verantwoordelijkheid. Wat wijzelf daaraan kunnen toevoegen is hout, hooi of stro. Dat verbrandt (1 Corinthe 3: 12-15). Wat Christus daarop bouwt houdt stand en daarvoor zullen we bij de prijsuitreiking allemaal lof van God ontvangen (1 Corinthe 4: 5).

Gods beginsel: Leven uit de dood

Het werk van genade waardoor de redding voor honderd procent absoluut zeker is, dat werk is geweldig, maar de Heer wil veel meer geven. Hij wil dat we dat leven uit de dood ook in ons leven ervaren mogen.

Dat is ook wat we in het plaatje van Abraham tegenkomen. We kwamen dat al tegen in het verstorven lichaam van Abraham en ook in het verstorven lichaam van Sara. De Heer werd daardoor niet gestopt. Integendeel, Hij werkte leven uit de dood. Maar Hij werkt dit beginsel van leven uit de dood nog verder uit in het leven van Abraham. Toen hij dan eindelijk die beloofde zoon ontvangen had vertelde Yahweh hem dat hij met zijn zoon de berg op moest gaan. Yahweh vroeg aan Abraham om daar die zoon te offeren.

Vertrouwen op die Heer die leven uit de dood werkt

Nou heeft de Heer in jouw leven iets geweldigs tot stand gebracht en dan lijkt het alsof de Heer ook nog van dat geweldige in je leven vraagt om het in de dood te brengen. 'Offer hem daar'. Abraham en Izaäk gaan de berg op. 'Vader, we hebben hout en vuur bij ons, maar waar is het offer?', vraagt Izaäk. 'God zal Zichzelf van een offer voorzien, mijn zoon', antwoordde Abraham. Die twee gaan verder. Abraham wist wat God van hem vroeg. Hij wist ook dat God allang een oplossing had. Abraham had toen begrepen dat hij kon vertrouwen op een Heer die leven uit de dood werkt. God had beloofd dat hij door zijn zoon een groot nageslacht zou krijgen. Opnieuw is het geweldige dat God de score van wat in ongeloof gedaan is helemaal niet heeft bijgehouden. Die handelingen bestaan helemaal niet meer voor God. Abraham was een geloofsheld.

Hebreeën 11: 17 - 19 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Izaäk ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was: Door Izaäk zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.

Het leven van Abraham kenmerkte zich door een geloof in de God die doden opwekt. God de Vader heeft Zijn Zoon van tussen de doden uit opgewekt. Dat is de basis van mijn en jouw praktisch geloofsleven. Zijn opstandingleven is jouw leven. Daar houdt God rekening mee. Dat wil God in jouw leven openbaren. God rekent ook in jouw leven, evenals in het leven van iedereen, met de opgestane Heer, Zijn geliefde Zoon!

David, de tweede getuige van gerechtigheid door opstanding van de Zoon

Gods genade werkt, zonder wet en met wet

Ik zei al dat Paulus twee getuigen ging opvoeren. We zijn nu bij die tweede getuige aanbeland. Abraham leefde 430 jaar voordat God met de wet voor het volk Israël kwam. Het beginsel dat iemand als een rechtvaardige leeft door simpel te vertrouwen op God werkte dus al 430 voordat de wet er was. Toen kwam Mozes. God gaf Zijn volk Israël door Mozes de wet. Heeft God toen dit beginsel losgelaten? Was een rechtvaardig leven voor God toen plotseling afhankelijk van werken die de mens moest doen? Nee.

David leefde uit genade tijdens de huishouding van de wet

Koning David leefde in de tijd dat de wet als basis voor het leven gold. Elke sabbat werd Mozes in de synagoge gepredikt. Maar we hebben gelezen in Romeinen 4 dat David het ware geluk kende.

Romeinen 4: 7 - 8 Zalig [Gelukkig] zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig [Gelukkig] de man, wiens zonde de Heer geenszins zal toerekenen.

David's bron van geluk

David was een gelukkig mens. Niet omdat hij tot koning gekozen was door God. Niet omdat hij macht had. Niet omdat hij rijk was. Daar kan je soms tijdelijk vrolijk over zijn, maar David was gelukkig. Hij kende de God die ongerechtigheden vergeeft. Hij kende de God die zonden bedekt. Hij kende de God die de zonde totaal niet toerekent. Hij kende de gelukkige God, oftewel de God bij wie alle plannen (ge)lukken. Dat is de ware bron van Davids geluk.

Romeinen 4: 7 - 8 Zalig [Gelukkig] zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig [Gelukkig] de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.

Deze woorden werden al in Psalm 32 door David neergeschreven nadat hij met Batseba de fout was ingegaan. Hij had toen de moord op Uria, de man van Batseba, op zijn geweten. Misschien zeggen wij wel dat het een grote smeerlap was. 'Dat is toch geen voorbeeld voor het volk?' Nee, dat is het ook niet. Toch was deze David de geliefde van God.

Altijd geldt: Genade alleen!

David leefde in de tijd dat de wet volkomen gezag heeft. Voor David, die tijdens de huishouding van de wet leefde gold, net als in de tijd van Abraham ver voor de wet, net als in de tijd waarin wij nu leven, vergeving alleen op grond van het werk van de Heer zelf. Voor de wet in de tijd van Abraham gold genade. Tijdens de huishouding van de wet in de tijd van David gold genade. In onze tijd, de huishouding van het geheimenis, geldt genade alleen. Dat kom je ook tegen in die Psalm van David.

Psalm 32: 1 - 4 Van David. Een leerdicht. Welzalig [helemaal gelukkig] hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig [helemaal gelukkig] de mens, wie Yahweh de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag; want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Je ziet in dat laatste deel wat het resultaat is als je geen contact onderhoudt met de levende God. Voor genade bestaat geen voorwaarde. David was en bleef de geliefde man van God. Voor de praktische ervaring van die genade in het hier en nu heeft onze omgang met God van onze kant echter heel grote invloed. David zweeg. Hij had het ook zo verprutst met die moord op Uria, met dat overspel met Batseba. Dan lijkt het niet gepast om te gaan praten met God. Hij zweeg. Maar dan zie je hem als het ware in elkaar krimpen van ellende.

Zware hand van God

Waarom kwijnde zijn gebeente weg? Waarom al dat gejammer? Waarom die zware hand van God die op hem drukte? Waarom verdroogde zijn merg? Hij verwerkte het allemaal in zichzelf, wat hij allemaal fout gedaan had.

Hij kende God wel. Juist omdat hij God kende had hij dat gevoel van die hand van God die als een zware last op hem drukte. De oorzaak waarom hij dit zo allemaal ervoer was omdat hij niet naar die God toe vluchtte en het allemaal met Hem besprak.

Krachteloos

'Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg'. Het merg is feitelijk de kracht voor het hele beenderengestel. Daardoor sta je recht overeind. Daardoor kan je lopen, kan je vechten, kan je rennen. Dat merg kwijnde helemaal weg, het droogde op. Hij had geen kracht meer in zich. Er was geen sprankje kracht meer in hem omdat David het allemaal voor zichzelf hield. Hij ging er niet mee naar Yahweh. O ja, hij kende Yahweh, en o ja, God was er in al Zijn liefde en genade bij, maar David betrok Hem niet in alles wat er mis was in zijn leven.

Maar er komt een hele ommekeer. De verandering.

Psalm 32: 5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zei: Ik zal Yahweh mijn overtredingen belijden,

De verandering kwam zodra hij sprak. David sprak over de moord. Hij sprak over het overspel. Hij sprak over zijn emoties die alle kanten opgingen. Hij sprak het heel simpelweg uit aan de Heer, met Wie hij al lang en breed contact had. Hij verheelde zijn ongerechtigheden niet, oftewel hij hield niets van al zijn fouten achter bij Yahweh.

David besprak alles met de Heer

Het regelrechte contact met de Heer was al een feit, hij kon dus zo naar Hem toe gaan en alles vertellen. Zo is het ook voor ons niet noodzakelijk andere gelovigen ermee te belasten. Het contact met de Heer is er zonder meer. We mogen het aan Hem vertellen. We mogen alles met Hem delen.

Natuurlijk kan het goed zijn om de missers in je leven ook te bespreken met de mensen die je daardoor geraakt hebt. David zal zonder meer met Batseba gesproken hebben over al die zaken. Als er een Batseba in ons leven is, is het goed om alles open te gooien. Het heeft echter niets te maken met het geluk dat David en ook wij altijd bij de Heer zelf mogen vinden.

Als David dan zijn mond heeft opengedaan naar Yahweh, wat krijg je dan? Komt er dan een hele lange weg om alles weer in orde te kunnen maken? Moet er dan van alles gedaan worden voordat het weer goed is? Nee, nee en nog eens nee! Alles is al goed, ja was al goed! Daar heeft God zelf in voorzien!

Direct daarop lees je:

Psalm 32: 5 U vergaf de schuld mijner zonden.

Besef goed dat onze vergeving vast ligt in het werk van Christus. Dat is eens voor altijd voor iedereen tot stand gebracht. Maar ook als het helemaal is weggedaan, dan nog kunnen wij in onze emoties helemaal vastzitten, zoals hier bij David en Batseba. Dan is het voor onszelf goed om dit met de Heer te bespreken, die het eigenlijk allang wist.

Filippi 4: 6-7 Laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, je begeerten bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jouw harten en je gedachten bewaren in Christus Jezus.

Psalm 32: 5 U vergaf de schuld mijner zonden.

Is het zo simpel? Ja. Onze God is de God van liefde, de God van alle genade en de Vader van de barmhartigheden. Die God kende David. De vrede van God omgordde zijn emoties en zijn denken en hij zag weer de vergeving. Vergeving is dat God echt alles helemaal heeft weggedaan. Daar mogen we uit leven. Die God mogen we kennen.

Psalm 32: 5 - 6 U vergaf de schuld mijner zonden. Daarom mag iedere vrome tot U bidden ten tijde dat Gij U laat vinden;

Moeten we dan een speciale tijd van God daarvoor afwachten? Nee, zodra we ons bewust zijn dat we het weer verprutst hebben mogen we naar Hem toegaan. Hij is ons Leven. Hij is er dus altijd!

Psalm 32: 6 zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.

Je kan helemaal vast zitten in je emoties. Je hebt helemaal geen kracht meer. Al het merg in je is opgedroogd en het lijkt wel alsof je onder een gigantische druk leeft. Je mag het dan alles aan de Heer bekend maken en Hij garandeert ons Zijn vrede, die om onze gedachten en gevoelens heen komt te staan.

Genaderovers als geweldige wateren

Je bent je weer bewust van jouw rechtvaardiging, van jouw vergeving. Maar dan komt er wel een stortvloed van geweldige wateren. Er komen namelijk vrome duikelaars je aanklagen, die beweren dat het echt zo makkelijk niet gaat. Ze wijzen op alles wat je fout gedaan hebt en dat de gevolgen nog steeds duidelijk zichtbaar zijn. Ze storten over je heen als geweldige wateren. Maar jij bent veilig.

Psalm 32: 7 U bent mij een verberging, U bewaart mij voor benauwdheid, U omringt mij met jubelzangen van bevrijding.

De aardse situatie is niet veranderd, maar jouw geborgenheid is nu volledig in de Heer. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren bereiken die jou niet. Dat is het geweldige. Dit is echt niet pas ontdekt na het kruis. Die geborgenheid in de Heer is er in alle tijden al geweest.

Onze vaste Burcht

Wij mogen die liefdevolle, die barmhartige, die genadevolle God kennen. Hij is een Burcht voor ons. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht. 'U bent mijn verberging'. Ik mag mijn verstopplekje bij de Heer vinden. Ik ben echt helemaal geborgen. Met Christus verborgen in God.

In God geborgen

We zijn omringt met jubelzangen van bevrijding. De ene emotie op het ene moment. Je praat met de Heer en op het andere moment is daar die andere emotie. De aardse situatie, de omstandigheden, kunnen misschien nog helemaal onveranderd zijn, maar jouw zicht op die situatie is veranderd. Eerst zag je op jezelf als die mens in Adam, die niks tot stand kan brengen. Nu zie je op de liefdevol, vergevende, rechtvaardigende en genadige God. Hij omringt je helemaal van beneden naar boven, van achter naar voren.

Rechtvaardige David

David wist dat genade werkt en leefde daaruit. Hij was een gelukkig mens bij wie de zonde en ongerechtigheden waren weggedaan. Hij kon alles met de Heer bespreken in de wetenschap dat die God hem gerechtvaardigd had. Ook hij kende de genaderovers, die hem belaagden, maar David was veilig geborgen in God. Een vast Burcht was zijn God! David, dat was het tweede getuigenis van rechtvaardiging vanuit het oude testament.

Gerechtvaardigd

Wij zijn meer dan overwinnaars

Het probleem van de zondemacht begint in Romeinen 6 en dat leidt uiteindelijk toe naar het jubelhoofdstuk in de Bijbel, Romeinen 8. Daar zijn we meer dan overwinnaars. Ook al komt dat in de uitleg van Gods blijde nieuws pas naar voren aan het eind van deze hele ontvouwing, het is feitelijk al de positie die we bezitten vanaf het allereerste moment dat we de Heer Jezus als onze Redder hebben aangenomen. We hebben direct uit genade alles ontvangen in de opgestane Heer. Daar mogen we eigenlijk gelijk van genieten. Het probleem is dat we daar nou juist zo vaak nog mee zitten te modderen. Hoe komt dat? Omdat we het zelf willen proberen. Natuurlijk wordt zo'n poging altijd een fiasco.

Blijft maar overvloeien

Momenteel lezen we in Romeinen 5: 1 - 11 alleen nog over het probleem dat wij in onze eigen kracht als mens in Adam totaal niets voor God betekenen. Dit hoofdstuk is nu echt weer zo'n voorbeeld van Gods overvloeiende genade. Allerlei kenmerkende uitdrukkingen benadrukken de rijkdommen van Gods genade, zoals in vers 3 'niet alleen hierin', in vers 5 'de liefde Gods die in ons hart is uitgestort', in vers 9 'veel meer', in vers 10 opnieuw 'veel meer' en in vers 11 nog eens 'dat niet alleen'.

Niets deugt in Adam

In Romeinen 1 t/m hoofdstuk 4 hebben we ons eigen falen in Adam gezien. Er is absoluut niets aan ons wat deugd in onze verhouding met God. Natuurlijk kunnen we voor de mens een keurig net leven leiden. Maar voor God maakt het eigenlijk helemaal niets uit of je nou in de goot leeft of dat je een keurig godsdienstig leven leidt.

Alles is volbracht!

Alles in jou en mijn leven heeft ertoe bijgedragen dat de Heer Jezus uiteindelijk daar op Golgotha de dood inging. Het antwoord op onze ongerechtigheid als mens. We zagen in de voorgaande hoofdstukken dat God ons rechtvaardig verklaard op grond van het werk van de Heer Jezus. Hij heeft echt alles volbracht. Dat is het geloof van Christus Jezus waardoor wij nu als rechtvaardigen voor God staan. Daar is genade in zijn meest pure vorm openbaar gekomen. Er is nu echt niets meer dat wij daar nog aan toe hoeven te voegen. In Romeinen 3 tekent Paulus dat alles, echt alles, tot stand is gebracht dankzij het werk van Christus Jezus.

Romeinen 3: 21 - 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, Gerechtigheid van God is openbaar gekomen door wat Christus Jezus voor jou en mij tot stand heeft gebracht. Dat openbaar komen wil zeggen dat de gordijnen zijn weggehaald en we mogen nu zo zien op de heerlijke rechtvaardigheid van God.

Alle mensen, echt allemaal, volledig zonder enige kracht

Romeinen 5: 6 Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

Hier worden twee zaken over ons geschreven. Wij waren zwak en wij waren goddelozen. Waar hier in de NBG vertaling staat dat wij zwak waren staat er letterlijk dat wij krachteloos waren. Als je inderdaad zwak bent kan je altijd nog proberen om dat zwakke beetje wat je dan nog hebt bij elkaar te schrapen om daarmee dan nog gunstig voor de dag te komen. Maar zo zit het helemaal niet. Christus heeft ingegrepen toen wij nog krachteloos waren. Er was dus absoluut geen enkel sprankje kracht in ons leven aanwezig. Nu een belangrijke vraag: Zijn wij nu geestelijke krachtpatsers geworden? Nee, over onze persoon geldt nog altijd precies diezelfde tekening. Ons vlees is nu absoluut nog altijd niet tot geestelijk krachtige handelingen bekwaam. Nee, de werkelijke kracht die wij nu wel hebben ontvangen is het blijde nieuws.

Romeinen 1: 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft,

Wat in ons leven een werkelijke krachtbron is, dat is het evangelie van God. Het is het blijde nieuws van Gods genade, die werkt in jouw en mijn leven.

Alle mensen, echt allemaal, totaal goddeloos

Toen wij nog krachteloos waren heeft Christus ingegrepen door op Zijn tijd voor ons, de goddelozen, te sterven. Daar heb je het tweede plaatje van jou en mij: goddeloos.

Goddeloze mensen houden op geen enkele wijze rekening met God. We hebben in de eerste hoofdstukken van Romeinen drie categorieën mensen ontdekt. We vinden het wellicht makkelijk om dit plaatje van die goddeloze mens zo op die eerste categorie te plakken, de mens zonder God. Heel wellicht kunnen we ook nog die morele mens daaronder plaatsen. Maar bij de godsdienstige mens met de Bijbel op zak kunnen we het ons misschien toch maar moeilijk voorstellen dat hij een goddeloze is.

De godsdienstige mens net zo totaal goddeloos

Laten we even nader inzoomen op die godsdienstige mens. Hij zegt dat hij God kent. Hij verklaart dat hij het plan van God goed doorheeft. Moeten we van die categorie nou ook zeggen dat het goddelozen zijn? In deze korte flits waarin Christus verklaart dat Hij voor goddelozen is gestorven tekent God helder en duidelijk ons leven buiten Zijn genade.

Okay, we gaan dan op zondag naar de kerk. We zingen psalmen en gezangen of opwekkingsliederen. We luisteren naar het Woord dat er doorgegeven wordt en wellicht overdenken we na afloop ook nog gezamenlijk. Dan gaan we naar huis en delen ons leven weer precies zo in zoals we dat zelf het beste vinden zonder dat we er rekening mee houden dat het evangelie een kracht van God is voor de praktijk van elke dag. Je houdt geen rekening met een levende God die in jouw leven wil doorwerken.

Gods gerechtigheid houdt rekening met de dode mens in Adam en Christus, die leeft in jou en mij

De tekening die God geeft van elk mens: een vijand, zonder kracht en goddeloos. Gods gerechtigheid houdt in dat er van dit oude leven niets meer is overbleven. Dat is alles in het graf van Jezus achtergebleven. Maar Christus Jezus is opgestaan! Onze Heer is opgestaan! Hij is opgestaan uit de dood en Hij is ons leven geworden. Dat opstandingleven is nou juist precies de kracht, de dynamiek voor het nieuwe leven. Dat werkt zonder eigen inspanning. Dat valt op geen enkele wijze te verdienen. Dat leven functioneert uit genade en genade alleen. Wij mogen dat nieuwe leven in Christus bezitten. Dat is nou Gods gerechtigheid! Dat is leven uit de dood. Ons eigen leven is God vijandig, zonder enige kracht en goddeloos. Eigen inspanningen voor God, hoe goed bedoeld ook, openbaren die vijandschap, die krachteloosheid en die goddeloosheid. Leven uit genade alleen is echter leven uit de dood. God werkt Zijn opstandingleven in jou en mij! Prijst God!

Romeinen 5: 6 zo zeker als Christus, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

Op Zijn tijd heeft Christus ingegrepen. Op Zijn tijd is Christus Jezus voor jou en mij gestorven. Daarna gaat Paulus dit op een heel menselijke manier uitwerken in het volgende vers. Hij zet het in het menselijk perspectief. Hij tekent menselijke verhoudingen om ons er goed over te kunnen laten nadenken.

Romeinen 5: 7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven; maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven.

Misschien heb jij nog de moed om voor een goed mens te sterven. Paulus laat je nadenken over een heel menselijke verhouding. Iemand is aardig voor je geweest. Hij heeft je geholpen of hij heeft je bijgestaan toen iedereen je liet vallen. Het gaat dus echt over iemand die heel sympathiek voor jou geweest is. Misschien heeft hij zelfs wel laten merken in zijn doen en laten dat hij om je geeft, zelfs wel van je houdt.

Nu komt zo'n vriend, die jou zoveel liefde bewezen heeft, in levensgevaar. Misschien dat jij dan zelfs wel de moed hebt om de klap voor hem op te vangen en zelfs voor hem te sterven.

Paulus tekent eerst de gerechtigheid en liefde van de mens, daarna die van God

Paulus tekent hier de liefde die je als mens voor een bijzonder goede vriend kan opbrengen. Heel menselijk. Maar nu zegt hij niet dat God ook zo is. Zo kijken we wel vaak tegen God aan. We denken dat God ons beloont of dat we de beloning van God moeten verdienen door aardig te zijn. Maar zo werkt het niet.

Romeinen 5: 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

We waren helemaal niet goed en aardig voor God. We hadden helemaal niets verdiend. We waren zondaren. Hoe kan het dat we het toch zo omdraaien? Omdat we simpelweg geen oog hebben voor de genade. Genade is dat we iets dat we niet verdiend hebben toch ontvangen.

Voorbeeld van genade

Zo zijn die jongens op het schoolplein met elkaar aan het vechten. Eentje komt onder te liggen en hij kan geen kant meer op. Degene die bovenop hem zit houdt hem stevig in bedwang. Dan zegt die bovenliggende jongen: 'Genade?' Jij ligt onder. Niets kan je meer vrijmaken uit die klem. Je kijkt op in de ogen van die jongen die jou in bedwang houdt. Daar, in die ogen zie je genade. Nee, je hebt het niet verdiend om vrij te komen. Je hebt, ja, je bent verloren. Zachtjes prevel je: 'Genade'. Dan gebeurt wat je niet verdiend had. Je wordt weer helemaal in de vrijheid geplaatst. Dat is genade.

Gods liefde: Onverdiend toch gekregen

Wat denken we toch vaak dat we toch nog wel iets hebben om de Heer aan te bieden, maar we zijn goddelozen, we zijn krachtelozen. We hadden beslist niets verdiend. Hoe kijken we tegen God aan? Is het zoals in die gelijkenis van de talenten?

Mattheus 25: 24 Heer, ik wist van u, dat u een hard mens bent, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaats, waar gij niet hebt uitgestrooid.

Of ken jij die God van alle genade? Een God die jou liefheeft? Hij wil Zijn liefde aan ons kwijt! Het is bij God niet zoals het meestal toch bij ons is. Hij kijkt niet eerst wie er sympathiek naar Hem toe is. Hij houdt er geen rekening mee of jij wel of niet keurig netjes naar de kerk gaat. Dat speelt geen enkele rol in het oordeel van God!

Romeinen 5: 7 misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven.

Als Paulus dit geschreven heeft komt er echt geen aai over de bol. Paulus stelt die persoon niet tot voorbeeld zo van: 'kijk zo moet jij je nu gedragen'. Nee, als hij dat heeft opgeschreven komt daar het volgende vers.

Romeinen 5: 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

De uitdrukking 'God echter' betekent: 'Maar God'. Dat wil zeggen dat God 180 graden omgekeerd handelt vergeleken met zoals wij handelen. Laat nou juist daar Gods gerechtigheid openbaar komen!

God Bewijst Zijn Liefde

Romeinen 5: 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

God bewees Zijn liefde toen wij nog zondaren waren. Dat is nou juist zo iets waar we zo makkelijk overheen lezen. Het zondaar zijn staat hier in de verleden tijdsvorm. Wij 'waren' zondaren. Als wij met het nieuwe leven, dat wij nu in Christus Jezus, de opgestane Heer, hebben ontvangen, rekening houden, dan houden we dus ook rekening met wat Paulus hier over dat zondaar zijn zegt.

Jij bent geen zondaar meer

Ben jij nog een goddeloze? De Bijbel gaat ervan uit dat jij dat was. Toen heeft God ingegrepen. Ben jij nog een krachteloze? De Bijbel gaat ervan uit dat jij dat was. Toen heeft God ingegrepen. Heeft het blijde nieuws van Gods genade nog steeds geen enkele kracht in jouw praktische leven? O ja, wel degelijk! Het evangelie is een kracht van God. Dat houdt in dat het altijd dynamisch werken kan en wil in jouw en mijn leven.

Jij bent een rechtvaardige

Ben jij nog steeds geen rechtvaardige? De Bijbel gaat er wel degelijk vanuit dat jij dat bent. Als we echter zeggen dat wij ook geen rechtvaardige zijn, dan gaan we toch regelrecht tegen deze uitspraak van God in Zijn Woord in? Wij zeggen dan: 'ach, we blijven zondaren tot de dood'. Daarmee zeggen we feitelijk dat we geen enkele barst geloven van wat de Heer heeft gedaan op het kruis.

Gods Zoon is jouw Leven

Begrijp je wat vergeving wezenlijk inhoudt? Dat betekent dat het leven van een opgestane Heer jouw leven is geworden. Als de Bijbel het heeft over jouw nieuwe leven dan is dat geen opgeknapte zondaar, dan is het niet een verbeterde uitgave van een goddeloze, dan is het niet een versterkte krachteloze. Dat oude leven van jou en mij kan helemaal niets voor God betekenen. Daarom heeft God dat oude leven compleet in het graf gebracht. Het is eens voor altijd dood. Stel dat God nu nog steeds ook maar iets van die oude Hein of van jouw oude ik verwacht, dan was het dus tevergeefs geweest dat de Heer die hele weg naar het kruis gegaan was.

Jij bent met De Zoon opgewekt

Christus is de dood ingegaan en na drie dagen is Hij absoluut opgestaan en is toen gaan zitten in een plaats van heerschappij. Paulus zegt daarover in de Efezebrief en de Colossebrief dat jij en ik aan die hoge positie deel hebben gekregen. Die heerlijke waarheid omarmen we vol blijdschap als we simpel erkennen dat het waar is dat wij destijds zondaren waren. Die verleden tijdsvorm.

Gods Gerechtigheid is de basis van jouw leven

Er is een concrete verandering in jouw leven gekomen. Daar mogen we uit leren leven. Laat je dan ook niet in de luren leggen door allerlei theologische kletsboek dat we nog steeds zondaren zijn. Is dat een basis om vanuit te leven? Nee, absoluut niet! Anders zou een onveranderd leven nog steeds jouw grondslag zijn. Dan zou niets van het werk van Christus enige impact hebben op jouw bestaan.

Genade gaat verder

Als genade niet werkt in jouw leven probeer je wellicht op een goddeloze manier God een plezier te doen. Nee, God wil zo ontegenwoordig veel in ons leven uitwerken. Genade gaat altijd verder. De opsomming in de brieven is aldoor 'veel meer', 'en dat niet alleen' en 'overvloeiend'. Zo gaat Paulus in zijn betoog telkens een stap verder in zijn opsomming.

Romeinen 5: 8 - 9 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.

Couplet op couplet bouwt Paulus zijn betoog op. 'Veel meer'. Elke keer kom je in de opsomming van Paulus een stap hoger. Laten we oppassen, hier wordt geen geestelijke groei getekend. Het is niet dat wij in onze praktijk telkens een stapje verder groeien. 'Veel meer'. Hier tekent God hoe Hij Zijn genade telkens maar door blijft uitgieten over ons. Het wordt meer en meer genade. Het wordt overvloeiende genade. Het wordt zo'n ontegenwoordig rijkdom van genade dat we het op het laatst niet meer bevatten kunnen.

Overvloeiende rijkdommen in de Zoon

We hebben geen rijkdom in Christus ontvangen. Nee, we hebben rijkdommen in Christus ontvangen. Er is een overvloed van heerlijkheid wat jouw en mijn deel is geworden uit genade. 'Veel meer'. Door Christus werk op het kruis zijn wij nu door Zijn bloed gerechtvaardigd. Maar er is nog meer dan dat. Er is veel meer. Wij zullen door Hem gered worden van de toorn. Ja, straks zijn we bij de Heer. Daar mogen we naar uitzien. Als de Heer ons straks dat verheerlijkte lichaam geeft, dan staan we daar bij de prijsuitreiking.

De prijsuitreiking

Als we Hem straks met eigen ogen mogen zien, dan slaat Hij Zijn arm om ons heen en dan zegt Hij: 'Kijk eens, dit heb ik allemaal in jouw leven gevonden'. Dan wordt voor je ogen de film van jouw leven afgedraaid. Alles wat de Heer zelf uit Zijn genade in jouw leven bewerkt passeert de revue. Je ziet het voor je ogen zich afspelen. Elke keer denk je dat je bepaalde situaties mist. Je bent daar toch de mist ingegaan? Toen heb je toch je verschrikkelijk ingespannen om bepaalde dingen te laten? Waarom zijn mijn fouten en prestaties niet in deze film terechtgekomen? Al jouw fouten, maar ook al je prestaties en inspanningen. Dat ligt allemaal in het graf van Christus. Voor God bestaat het zelfs helemaal niet. Het heeft dan ook niet de gevoelige plaat van Gods film bereikt. Nee, dan kijken we naar de werkelijkheid, het echte leven van jou. De film gaat verder en je ziet nog meer van wat de Heer in jouw leven gewerkt heeft, maar dan zou die vrome handeling daar en die liefdadigheid toen er toch ook achteraan moeten komen? Je blijft je verbazen dat die godsdienstige handelingen van jou zomaar geskipt zijn. Wat blijft zijn de overvloeiende rijkdommen van Gods genade. God ziet de werkelijkheid! God ziet Zijn Zoon!

Eigen werken verbrand

Naar aanleiding van deze gedachte over de prijsuitreiking kreeg ik de reactie dat het wel mooi is om zo na te denken over de film van je leven, maar dat als je 1 Corinthe 3 en 2 Corinthe 5 over de Bema-stoel erover naleest, dat dan toch zeker ook de eigen werken en het kwaad dat verricht is genoemd worden. Dat klopt ook inderdaad, maar ze worden daar genoemd als zaken, die verbrand worden.

Op het erepodium geen eigen werken

Momenteel bij de Olympische Spelen zien we grappig genoeg tamelijk veel Nederlandse sporters op, wat je zou kunnen noemen, een Bema staan, een erepodium. Daar bekijken ze, om maar iets te noemen, echt niet opnieuw de hielverzwikking of een val, die ze ooit gemaakt hebben. Dat is allemaal weg op dat erepodium al heeft het op de weg ernaartoe wel meegewerkt. In Bijbelse termen zouden we dan zeggen: Het is allemaal in het vuur verbrand en het enige wat over is, dan zijn dat goud, dat zilver en die edelstenen. Het eigen werk speelt dus wel een rol (in de verbranding), maar zeker niet in de lof, die ieder van God zal ontvangen.

Er is echt veel meer dan het kruis!

Romeinen 5: 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem gered worden van de toorn.

Samen met God bekijk je de film van je leven bij de prijsuitreiking. Jij blijft je verbazen dat die godsdienstige handelingen van jou zomaar geskipt zijn.

God zal ons in liefde uitleggen dat al die vrome en godsdienstige handelingen goddeloos verricht waren. God zelf was daar niet in betrokken. Het was niet Zijn genade die dat bewerkt had. Het word je echter niet aangerekend omdat het allang in het graf ligt. Het wordt dan ook niet meegerekend in de prijsuitreiking.

Gedaan door de liefde en genade van Christus

De Heer bewaart alle kenmerken van Zijn genade die zichtbaar kwamen in ons leven. Alles wat Christus zelf bewerkt heeft in mijn en jouw leven telt mee voor de prijsuitreiking. Het is niet zoals een Johannes de Heer lied zegt: 'Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan'. Daar zal je waarschijnlijk juist niets van terugvinden in de film bij de prijsuitreiking. Het is: 'Al wat gedaan is door de liefde en genade van Christus, dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan'.

De lof van God aan echt iedereen

Echt, als we straks voor de Heer zullen staan, dan hoeven we ons niet angstig ineengekropen af te vragen wat voor ellendigs ons te wachten staat omdat we die fout begaan hebben en daar de mist ingegaan zijn en omdat we zo'n tijd God aan de kant hadden gezet en zulke verschrikkelijke misdaden en zonden hebben bedreven. Het is allemaal in het graf van de Heer terechtgekomen.

1 Corinthe 4: 5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Heer komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

Hetgeen wat iedereen daar bij de prijsuitreiking te wachten staat is de lof van God. Let eens eventjes op: Iedereen hè?! “Aan elk” zegt Paulus.

Veel meer

Alles waar wij momenteel ons nog schuldig over kunnen voelen bestaat voor God allang niet meer. Het is vergeven. Vergeven betekent ook letterlijk dat je ervan losgemaakt bent. Het kleeft jou niet meer aan. Je bent er los van. Het is allemaal weggedaan. Wat werkelijk bestaat is dat nieuwe leven waar we nu uit mogen putten. Vandaar dat Paulus zulke stappen tekent als ‘veel meer’. Ja, wij zullen gered worden van de komende toorn.

Romeinen 5: 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;

Godvijandig? Ja, zelf doen voor de Heer

Opnieuw gebruikt Paulus hier de verleden tijdsvorm als het over onze vijandschap naar God toe gaat. Van nature zijn wij allemaal vijanden van God. Zodra wijzelf het leven voor God gaan proberen te volbrengen zal die vijandige gezindheid opnieuw openbaar komen. Die vijandige gezindheid tekent zich af in het feit dat wij zo enorm veel moeite hebben om ons leven simpel over te laten aan de werking van Gods genade alleen. We kunnen het eigenlijk helemaal niet hebben van nature dat er niets van ons verwacht wordt. ‘Zelf doen’, die kreet zit ons als het ware ingebakken.

Het is telkens weer meer

Laten we in het geloof van harte die verleden tijdsvorm weer omarmen. We waren vijanden. We zijn het dus niet meer. Maar er is nog meer in het blijde nieuws van Gods genade, want opnieuw komen we hier die uitdrukking ‘veel meer’ tegen. Soms heb ik het gevoel dat gelovigen dit steeds meer en meer en meer en nog altijd meer bijzonder irritant vinden. Ze zouden haast zeggen: ‘Het is nu wel welletjes geweest! Eens moet het ook genoeg zijn!’. Vaak vindt men het wel voldoende dat de Heer geleden en gestorven is. Telkens opnieuw wordt op het kruis gewezen, maar Hij is opgestaan en wij zijn uit genade mee opgewekt. Hij is verheerlijkt en wij zijn uit genade mee verheerlijkt. Hij is gaan zitten op de plaats van heerschappij aan de rechterzij van God en wij zijn uit genade mee geplaatst in die positie van heerschappij. Christus is ons leven en werkt Zijn leven door genade in ons uit. Er is veel en veel meer dan alleen het kruis.

Omdat Gods Zoon leeft

Als de Bijbel nou geen grond zou geven om te zeggen dat er meer is dan het kruiswerk van Christus, dan zou ik het ook absoluut niet naar voren durven brengen. De Bijbel geeft echter nadrukkelijk aan dat het leven waar wij nu uit putten, niet het lijden en sterven van de Heer is. Wij putten uit Zijn opstanding. Na het gebruikelijke ‘veel meer’ schrijft Paulus hier dat wij gered worden doordat Hij leeft. ‘Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen’. Ik mag nu zeker weten dat Hij in mijn leven alles gaat uitwerken doordat Hij leeft. Zijn leven is nu de bron waar wij voortdurend uit mogen putten. Die bron van Zijn opstandingenlevens zorgt voor overvloeiende rijkdommen.

Romeinen 5: 11 en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Ja, daar hebben we alweer zo’n stap in die overvloeiende stroom van Gods genade: ‘en dat niet alleen’. Zou je denken dat de maat nu wel vol is dan komt er toch weer een ‘dat niet alleen’.

‘Wij roemen zelfs in God’. Hoe meer jij je bewust wordt wat die genade van God in jou leven wil bewerken, hoe meer jij die intieme relatie met God leert kennen.

Colosse 3: 3 Want jij bent gestorven en jouw leven is verborgen met Christus in God.

Jouw leven is met Christus verborgen in God. Als we ons bewust worden dat dit ons verstopplekje in God is, dan wordt het een zekerheid dat niets ons kan raken.

Niets kan mij raken

Mensen komen met hun oordelen, maar niets kan ons raken. ‘Is dit nu niet onverschilligheid ten top?’, zullen nu sommigen wellicht denken. Is Paulus dan onverschillig?

1 Corinthe 4: 3 Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door jullie of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet.

Het raakt Paulus maar weinig hoe mensen over hem denken. In onze taal zou je kunnen zeggen: Het zou hem een zorg zijn. Paulus gaat zelfs nog een hele stap verder. Hij beoordeelt ook zichzelf niet. Dit is een heel praktisch gegeven. Wat zitten we vaak te wroeten in onszelf: 'Hoe zit het nou met mij? Ben ik al ver genoeg gegroeid in dit facet van mijn leven? Doe ik dit wel goed? Heb ik wel een goed antwoord aan die persoon gegeven?' Zo kan je ons tobben over onszelf nog wel verder uitbreiden. 'Ook mijzelf beoordeel ik niet' schrijft Paulus. Komt die onverschillige houding nu voort uit een stuk hoogmoed?

1 Corinthe 5: 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Heer.

Paulus zegt dat hij zich van niets bewust is. Dat houdt in dat hij zich helemaal niet met dit soort getob bezig houdt. Zou dit het enige zijn dat Paulus schreef dan zou je hem inderdaad van oppervlakkigheid kunnen beschuldigen, maar Paulus geeft heel concreet de bron weer waar deze houding uit voortkomt. 'Hij die mij beoordeelt is de Heer'. Daar heb je de bron. Paulus roemt zelfs in God. Hoe kijkt God namelijk tegen Paulus aan? Maar ook, hoe kijkt God tegen jou en mij aan? Hij ziet alles wat de opgestane Christus uit Zijn genade in jouw en mijn leven werkt. Alles wat daar niet uit voortkwam is achter gebleven op het kruis en ligt in het graf van Christus.

1 Corinthe 4: 5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Heer komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

Straks komt de Heer en dan bekijken we samen de film van ons leven. Dan komt het oordeel van God over alles wat Christus in jouw en mij bewerkt heeft. Daarom kunnen wij een oordeel over een ander rustig uitstellen en in de handen van die Heer laten. Ik hoef niet over jou te oordelen en jij niet over mij. Daarom raakt zo'n oordeel me ook nauwelijks want ik mag roemen in God.

Leven uit die overvloed van genade

Waar wij elkaar op mogen wijzen is wat we in de opgestane en verheerlijkte Heer hebben ontvangen. Hoe meer we in ons denken ons bezig gaan houden met die Heer als ons leven, hoe meer we dat ook praktisch gaan proeven, hoe meer die intieme relatie met God ook een steeds grotere werkelijkheid wordt. Dan roemen we in God.

Hier in Romeinen 5 tekent Paulus een overvloed van wat wij in de persoon van de opgestane Christus hebben ontvangen. Laten we uit die genade steeds meer en meer leren leven. God blijft doorschenken. Altijd meer, steeds meer. Een overvloedig leven.