

De Redder van de wereld

Een kort pamflet met alleen maar Bijbelgedeelten
Hein de Haan

Even een kort pamflet met uitsluitend Bijbelgedeelten. Laten die maar zelf de boodschap vertellen. Mijn uitleg (en misschien voor jouw gevoel: mijn interpretatie) is daarbij volledig overbodig.

Job 23: 13 God blijft Zichzelf gelijk; wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, voert Hij uit.

Psalm 22: 27 Alle einden van de aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren; alle geslachten van de volken zullen zich neerbuigen voor Uw aangezicht.

Psalm 24: 1. Van Yahweh is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Psalm 72: 11-19 Alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen en alle volkeren zullen Hem dienen. Voorwaar, Hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; Hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen van de armen redden. Van druk en geweld zal Hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in Zijn oog. En Hij zal leven; men zal Hem van het goud van Seba geven, men zal bestendig voor Hem bidden, de ganse dag hem zegenen. Een overvloed van koren zij in het land; op de toppen van de bergen golft Zijn vrucht als op de Libanon, en de stedelingen mogen opbloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, zal zijn naam bloeien. Alle volken zullen elkaar daarmee zegenen, Hem gelukkig prijzen. Geloofd zij Yahweh Elohim, de Elohim van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij Zijn heerlijke naam in de aïon, en Zijn heerlijkheid zal de hele aarde vervullen. Amen, ja, amen.

Psalm 86: 9-10 Alle volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Adonai, en Uw naam eren; want U bent groot en doet wonderen, U, o God, alleen.

Psalm 145: 8-10 Genadig en barmhartig is Yahweh, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Yahweh is voor allen goed, en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken. Al Uw werken zullen U loven, Yahweh, Uw gunstgenoten zullen U prijzen;

Jesaja 2: 2 Het zal geschieden in het laatste van de dagen: dan zal de berg van het huis van Yahweh vaststaan als de hoogste van de bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen daar heen stromen.

Jesaja 14: 27 Yahweh Zebaoth heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan verbreken? en Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?

Jesaja 25: 6-9 Yahweh Zebaoth zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmee alle volken bedekt zijn. Hij zal blijvend de dood vernietigen, en Adonai Yahweh zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van Zijn volk zal Hij van de hele aarde verwijderen, want Yahweh heeft het gesproken. En men zal op die dag zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is Yahweh, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.

Jesaja 40: 5 De heerlijkheid van Yahweh zal zich openbaren, en allen van vlees zullen dit samen zien, want de mond van Yahweh heeft het gesproken.

Jesaja 46: 10-11 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn plezier doen; die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van Mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.

Jesaja 49: 6 Ik stel je tot een licht van de volken, opdat mijn redding zal reiken tot aan het einde van de aarde.

Jesaja 53: 10 Het verlangen van Yahweh zal door Zijn hand [Christus] voortgang hebben.

Jesaja 55: 11 also zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet leeg tot Mij terugkeren, maar het zal doen waar Ik een plezier in heb en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

Ezechiël 18: 4 Zie, alle zielen zijn van Mij,

Ezechiël 33: 11 Zo waar Ik leef, luidt het woord van Adonai Yahweh, Ik heb geen plezier in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.

Daniël 4: 35 Alle bewoners van de aarde worden als niets geacht; Hij doet naar Zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet U nou?

Mattheus 23: 13 Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, jullie huichelaars, want jullie sluiten het Koninkrijk van de hemelen toe voor de mensen. Immers, jullie gaan er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laten jullie niet toe daarin te komen.

Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden.

Johannes 3: 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.

Johannes 4: 42 Wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze echt wel de Redder van de wereld is.

Johannes 6: 37-39 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het opwek in de laatste dag.

Johannes 12: 32 Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

Johannes 17: 1-3 Dit sprak Jezus en Hij verhief zijn ogen naar de hemel en zei: Vader het uur is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U zal verheerlijken, zoals U Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat U Hem gegeven hebt, het leven van de aïon te schenken. Dit nu is het leven van de aïon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.

Handelingen 3: 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

Handelingen 10: 10-16 Hij [Petrus] werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, raakte hij in zinsverrukking, en hij zag de hemel geopend en een voorwerp neerdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd op de aarde; hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren van de aarde en allerlei vogels van de hemel. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus zei: Absoluut niet Heer, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was. En opnieuw voor de tweede keer, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal toe, en terstond werd het voorwerp [het laken met alle onreine dieren] weer opgenomen in de hemel.

Romeinen 5: 18 Gelijk het door één daad van overtreding tot in alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid tot in alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

1 Corinthe 15: 20-28 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn. Want aangezien de dood er door één mens is, zo is ook de opstanding van de doden door één Mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook allen levend gemaakt worden in Christus. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst; daarna de voltooiing, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

1 Corinthe 15: 54 Zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijke aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.

2 Corinthe 5: 14-19 De liefde van Christus dringt ons, omdat wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Efeze 1: 9-11 God laat ons het geheimenis van Zijn wil kennen, in overeenstemming met het plezier, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, het al wat in de hemelen en op de aarde is te hoofden in Christus, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil,

Efeze 1: 19-23 Wat overweldigend groot is Zijn kracht aan ons, die geloven, in overeenstemming met de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij heeft uitgewerkt in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige aïon. En Hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, die het al in allen volmaakt.

Filippi 2: 9-11 God heeft Hem (Christus) uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!

Colosse 1: 19-20 Het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van Zijn kruis, het al weer tot in Zichzelf te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

1 Timotheus 2: 1-6 Ik vermaan jullie dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,....., Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot bovenkennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

1 Timotheus 4: 9-11 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, tot in dit getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit.

1 Timotheus 6: 13 Ik beveel voor God, die het alles ten leven wekt,

Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, alle mensen reddend,

Hebreeën 2: 9 Wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.

Hebreeën 8: 11-12 Niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Heer, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.

1 Johannes 2: 2 Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.

1 Johannes 4: 14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.

Als dit echt tot ons doordringt dan kunnen we nog alleen maar Hem loven en prijzen.