

Een korte serie van drie studies over

de Bijbel

Opgeschreven door Hein de Haan

1. Wat Is Gezonde Bijbelstudie?
2. Hoe Werkt Goddelijke Inspiratie?
3. Hoe Lees Ik De Bijbel?

Wat Is Gezonde Bijbelstudie?

Bijbelstudie begint met dat we de Bijbel bij ons hebben.

Voorop staat dat we het gezag van de Bijbel aanvaarden.

2 Timotheus 3: 16 & 17 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. (S.V.)

Gezaghebbend is niet het inzicht van de leraar, ook niet je eigen inzicht.

Zelfs een Bijbelvertaling is niet per definitie gezaghebbend.

Het is de Griekse en Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel, die gezag heeft.

Belangrijkste is dat we zelfstandig leren de Bijbel te bestuderen.

De Bijbel, de geïnspireerde openbaring van God.

Ons Nederlandse woord "inspiratie" of "ingegeven" zet ons eigenlijk behoort op het verkeerde been. Meestal wordt het met kunst en artistieke aanleg in verband gebracht. Zo'n persoon krijgt dan plotseling een ingeving, hij wordt ergens door beziel. Zonder inspiratie zou hij niet kunnen dichten, schilderen, beeldhouwen o.i.d. Zo kan een wandeling langs de kust weer nieuwe inspiratie geven. Een voorbeeld van een ander kan je ook nog inspireren tot betere prestaties. Niets van dit alles heeft ook maar enige relatie met de Goddelijke inspiratie van de Bijbel.

De term "Goddelijke inspiratie" is ontstaan omdat de Latijnse vertaling van de Bijbel in 2 Tim. 3: 16 het werkwoord 'inspireren' gebruikt. In het oorspronkelijke Grieks wordt een woord gebruikt dat 'ademen' betekent. Letterlijk vertaald is het dus 'God-geademd'. De Schrift is dus letterlijk een product van de ademhaling van God. Als we over het Woord spreken hebben we het dus niet over iets waar God Zijn adem in geblazen heeft, zoals bij de mens, maar dat zelf de adem van God is.

De Bijbel, De Ademhaling Van God

De Bijbel is dus de ademhaling van God. Zijn hele wezen zit daarin. Waar kan dan nog een fout of onwaarheid aanwezig zijn?

Joh. 17: 17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid

Psalm 119: 160 Heel uw woord is de waarheid

Inspiratie heeft uitsluitend betrekking op de originele handschriften. Niet op manuscripten en vertalingen die hierop gebaseerd zijn.

2 Tim. 3: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

De hele Bijbel is dus God-geademd. De apostel Paulus, die door tekenen en wonderen bekrachtigd is (2 Cor. 12: 12) en een erkend schrijver van de Schrift (2 Petr. 3: 16) verklaart dat de Bijbel het product is van de ademhaling van God.

De Hele Bijbel

De vraag is vaak: 'Wat is er geïnspireerd aan de Bijbel?'

"Al de Schrift" is geademd door God. Wat hoort dan tot die Schrift? In elk geval heel het Oude Testament (Luk. 24: 45). Als Paulus in 1 Tim. 5: 18 zijn argumenten dat lerende oudsten financieel ondersteunt horen te worden kracht wil bijzetten zegt hij: "Immers, de Schrift zegt:" Hij haalt dan de uitspraak van de Heer in de Evangelien aan uit Matth. 10: 10 en Luk. 10: 7. Dat is voor hem dus ook de Schrift. Het is vanzelfsprekend ook een citaat uit Deut. 25: 4, maar Paulus hanteert hier de exacte bewoording uit de Evangelien. Petrus verwijst in 2 Petr. 3: 16 weer naar de brieven van Paulus als "de Schriften".

Het Doel Van De Bijbel

2 Tim. 3: 16 & 17 Elk Schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Het doel van de Goddelijke inspiratie vind je in vers 17: "Opdat de mens Gods volkomen zij, tot elk goed werk volkomen toegerust." Dit is het uiteindelijk einddoel waar elk door God geademd Schriftwoord nuttig voor is. In vers 16 wordt dit einddoel eerst in 4 aparte doelstellingen onderverdeeld.

1. "**Onderricht**", oftewel onderwijs, lering. Het Woord onderwijs ons. Niet ik of een ander doet dat. Je moet zelf naar dat Woord toe voor onderricht.

2. **“Weerleggen”**. Dit woord draagt de betekenis van tegenbewijs, weerlegging en berisping in zich. De uitgang in het Grieks toont aan dat het hier gaat om de resultaten van een proces, namelijk het proces van bewijzen leveren, oftewel weerleggen. Elk Bijbelwoord, omdat het door God is geademd, werkt dus dat proces uit in het leven van een mens. Het doel is hier niet het proces, maar het resultaat in het leven van de gelovige. Het Woord toont ons het plan van God. Daarbij legt het tevens de vinger op de gevoelige plek in ons leven waar we geen rekening houden met dat plan. Dat is de weerlegging die we hier tegenkomen.

Het gaat er hier dus niet om dat ik de Bijbel kan gebruiken om de ander mee om de oren te slaan, maar dat ikzelf door het Woord weerlegd word.

3. **“Verbeteren”**, oftewel correcties aanbrengen. Dit woord betekent 'in goede staat herstellen' oftewel de zaken 'weer rechtzetten'. De Bijbel zet bij mij de zaken dus weer recht, corrigeert mij.

4. **“Opvoeden in de gerechtigheid”**. Opvoeden heeft de betekenis van "training", "instructie" of "discipline". Het heeft niet zozeer de betekenis van straf in zich maar meer het trainen en daarmee het ontwikkelen van karakter, kracht, bekwaamheden enz. De training, die het Woord mij geeft heeft het doel Christus in mij tot openbaring te brengen. Het is dus de geestelijke groei door de werking van het Woord, zoals door Bijbelstudie e.d.

Uiteindelijk Doel Van De Bijbel

Het uiteindelijke doel van de Goddelijke inspiratie van het Woord vind je in vers 17: "Opdat de mens Gods volkomen zij, tot elk goed werk volkomen toegerust." Als de Bijbel me troost is het met dit einddoel. Als ik vrede vind in het onderzoeken van Gods Woord, dan gaat het erom dat ik verander naar het beeld van Zijn Zoon (Rom. 8: 28 & 29). Als het Woord me bepaalt bij Gods liefde, genade en zorg dan ligt het einddoel binnen Gods plan om me toe te rusten tot een leven van goede werken (Ef. 2: 10).

"Opdat de mens Gods volkomen zij" (2 Tim. 3: 17). Het einddoel van de inspiratie van de Schrift is dat de mens Gods perfect geschikt is voor zijn taak. Dat drukt dat woord "volkomen" uit. Het woord 'volkomen' heeft de betekenis in zich van "geschikt", "compleet" of 'capabel' om het gevraagde ook daadwerkelijk te doen. Het wijst op het resultaat van een proces. "Perfect geschikt" is dus de mooiste vertaling.

Hoe Geschikt Maakt Het Door God Geademde Woord Ons?

'Tot elk goed werk volkomen toegerust!' Dit woord 'toegerust' heeft de betekenis van "toerusten", "volkomen voorzien van alles" of "volkomen aanleveren", zoals een wagen of schip met van alles en nog wat wordt uitgerust om een lange reis te kunnen maken. Zo zijn bv. de schepen van de kustwacht voorzien met van alles en nog wat om direct uit te rukken als andere schepen in nood zijn.

De uitdrukking "volkomen toegerust" geeft aan hoe iemand "volkomen geschikt" wordt. Een duidelijker vertaling is dan ook: "dat de mens Gods volkomen geschikt wordt voor elk goed werk door hem grondig toe te rusten." Uit de context ontdekken we dat deze uitrusting voortkomt uit het kennen van het Woord dat God geademd is.

De tijdsvorm van 'volkomen toegerust' is de voltooid tijd. Dat geeft dus aan dat dit het resultaat is van een proces. Het is dus het proces van groei dat ontstaat door dit onderzoek van het Woord.

Gods doel in het geven van Zijn Woord en ons doel in het onderzoeken en het kennen van dat Woord is dus om als perfect geschikte zonen van God 100 % toegerust te zijn voor de dienstbaarheid van genade, zoals die reddingsschepen uitvaren met alles erop en eraan om schepen in nood te redden.

Hoe Werkt Goddelijke Inspiratie?

2 Petrus 1: 20 & 21 Dit moeten jullie vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

De Bijbel Kwam Niet Voort Uit Eigen Menselijk Denken

Het allereerste dat we moeten weten is dat geen profetie van de Schrift een eigen uitleg heeft. In de eerste plaats geeft dat dus aan dat wat de profeten schreven en wat we dus vinden in het Woord van God nooit het product is van de eigen mening van de schrijver. Dit is een antwoord op het vraagstuk dat in de voorafgaande verzen 16-19 aan de orde kwam: "Was de boodschap van de apostelen alleen maar een serie menselijke fabeltjes of kwam die boodschap van God?" Vers 20 geeft antwoord op het eerste deel van dit vraagstuk. Geen enkele profetie van de Schrift heeft zijn eigen uitleg. Het heeft dus geen menselijke bron.

God Betrok De Mens In Het Schrijven

Het tweede deel van het antwoord op dit vraagstuk vinden we in vers 21. Let nu goed op het woordje "want", waar vers 21 mee begint. Dit legt de verbinding met het voorafgaande en tevens geeft het aan dat nu de uitleg volgt. Hier leren we dat zowel God als mens betrokken zijn in het tot stand komen van de Bijbel. Maar let nu goed op: Dat gebeurt zodanig dat God zelf de uiteindelijke bron is. God zelf bestuurde het neerschrijven van Zijn gedachten en stond dus Hij garant voor de nauwkeurigheid van de Schrift. De menselijke auteurs schreven zeer actief het Woord van God. Het waren in die zin dus geen robots of computers die door God bestuurd werden.

Gedreven Door De Heilige Geest

Om absoluut zeker te zijn van de nauwkeurigheid van wat er gesproken en geschreven is schrijft Petrus hier dat de menselijke auteurs 'gedreven' zijn door de Heilige Geest.

Dit woord wordt in Hand. 27: 15 & 17 gebruikt voor een schip die zich "laat drijven" door de wind die in de zeilen blaast. Daar zien we dat, hoewel er bekwame zeelieden waren die normaal gesproken het schip goed konden besturen, de zeilers geen enkele invloed meer hadden op de koers die het schip nam. Ze moesten het aan de wind overlaten welke richting het schip heen geblazen zou worden. Evenals het schip door het blazen van de wind een bepaalde koers moest volgen, zo leidde God deze menselijke schrijvers door de Heilige Geest. Hij dreef hen in het neerschrijven van de boeken van de Bijbel. Hoewel de wind een sterke krachtbron was dat het schip voortdreef, waren de zeelieden geen dutje gaan doen. Ze waren actief betrokken in het geheel. Evenzo hadden de auteurs van de verschillende Bijbelboeken een actieve rol in het neerschrijven van de Bijbel.

Deze verzen van Petrus leren ons dus 2 belangrijke zaken over het "Hoe" van de inspiratie:

A/ De wil van de menselijke auteurs had nooit de leiding in het schrijven van de Bijbel.

B/ De Heilige Geest als de uiteindelijke bron stelde de nauwkeurigheid van wat zij schreven volkomen veilig.

Hoe Lees Ik De Bijbel?

Vaak lezen we de Bijbel vanuit de traditie of overlevering die ons door mensen aangereikt is. De enige traditie of overlevering die de Schrift ons aanreikt is echter dat wat ons in het Woord zelf geleerd is (2 Thess. 2: 15; 3: 6). God spreekt in het laatst der dagen in Zoon (hebr.1: 1,2). Het Woord is nu compleet (kol. 1: 25).

Primaire handvaten om de Bijbel te verstaan

De meest simpele aanpak om te weten te komen wat de Bijbel zegt is door het letterlijk te nemen zoals het er staat tenzij de Bijbel zelf aangeeft dat je het op een andere manier moet verstaan. Voorbeeld is: *Mattheus 13: 38 & 39 de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.*

Bij 'de akker is de wereld' wordt uitgelegd waar de akker voor staat, dat is de wereld. We hoeven ons daarna dan ook niet meer af te vragen waar de wereld voor staat, namelijk gewoon de wereld.

Ook is het handig om letterlijk te nemen wie in een bepaald gedeelte aangesproken wordt.

Enkele voorbeelden:

Handelingen 2: 14 Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden...

Handelingen 2: 22 Mannen van Israël, hoort deze woorden:

Handelingen 2: 36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten,

Het is duidelijk wie hier aangesproken worden: 'Gij joden', 'mannen van Israël' oftewel 'het ganse huis Israëls'.

Er is verschil tussen Bijbellezen & Bijbelstudie.

Bibellezen is bedoeld als voedsel voor de ziel.

Bijbelstudie is systematisch het beter leren kennen van de bijbel.

Enkele voorwaarden:

1/ Dat je de Heer persoonlijk kent

1 Corinthie 2: 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

2/ Verlangen naar inzicht

Psalm 119: 130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

3/ Verlangen om te onderzoeken, het gevondene te volbrengen oftewel in gedrag om te zetten en het dan te onderwijzen.

Ezra 7: 10 want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen.

De adressering is hier Israël, vandaar dat het onderwerp van het onderwijs inzettingen en verordeningen zijn. We zullen ontdekken dat als de huidige Gemeente de geadresseerde is genade het onderwerp van onderwijs is.

4/ We hebben elkaar nodig in dit onderzoek.

Efeze 3: 17 - 19 opdat Christus door het geloof in jullie harten woning maakt. Geworteld en gegrond in de liefde, zullen jullie dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.

Niet denken: Ik doe het zelf wel even. Zelfstandig onderzoek is goed om het daarna weer samen uit te diepen. Ik zou anders niet meer gecorrigeerd kunnen worden op grond van de Bijbel.

5/ Het gaat niet om kennis op zichzelf, maar om Christus beter te leren kennen

Filippen 3: 10 Dit alles om Hem te kennen

Gezond vervolg

1/ Lees een Bijbelboek of brief in zijn geheel door. Laat het op je inwerken.

2/ Bekijk vers voor vers op zichzelf.

Let op de samenhang waarin het vers voorkomt, de zogenaamde context.

3/ Bestudeer bepaalde begrippen zoals bekering, rechtvaardiging, geloof, zekerheid, enz.

Gezonde regels

1/ Wie spreekt, wat wordt er gezegd, tegen wie?

2/ Wat is de reikwijdte

Geldt dit nog voor ons? Heeft het een diepere zin? Heeft het een geestelijke betekenis?

3/ Schijnbare tegenstrijdigheden hebben een Bijbelse oorzaak. Bijvoorbeeld bij een verschillende adressering

4/ Gulden regel: Bijbelgedeelte met Bijbelgedeelte vergelijken

Het doel:

Het bovenstaande zijn geen opdrachten of taken of geboden. Er verandert niks aan Gods liefde en genade in jouw leven als je dat allemaal aan je laars lapt. Het zijn wel adviezen om meer van Gods Woord te kunnen genieten, meer te begrijpen van Zijn plannen met jou persoonlijk, maar ook met de hele mensheid en de hele schepping.

Tenslotte:

Als een kind van God leest in het woord van God en hij vindt de Zoon van God, dan wordt hij door de Geest van God veranderd naar het beeld van God tot verheerlijking van God.